

Alles nieuw! *Leven in het licht* – het adventsthema van dit jaar

Advent en de wederkomst van Jezus

Tijdens advent kijken we uit naar Jezus' komst.

Wat betekent de tweede komst van Jezus?

Geloven in de tweede komst van Jezus is een belangrijk onderdeel van het christelijk geloof. De Bijbel spreekt hier vaak over, bijvoorbeeld in de evangeliën, de brieven van de apostelen en het boek Openbaring. Christenen geloven dat Jezus, die naar de hemel is gegaan, terug zal komen om te oordelen over levenden en doden.

De vroege kerk verwachtte dat dit snel zou gebeuren. Ze baden vaak: *"Maranatha!"* (Aramees voor: "Heer, kom!"). Ook vandaag geloven christenen wereldwijd in die belofte. Het is een geloof dat hoop en vertrouwen geeft.

Wat stel jij je voor bij Jezus' terugkeer?

Door de eeuwen heen hebben mensen verschillende ideeën gehad over hoe Jezus terug zal komen. De Bijbel beschrijft het op verschillende manieren. Veel mensen verwachten dat Hij een einde zal maken aan onrecht en ellende in de wereld. Dat was ook de hoop van de Joden vóór Jezus' eerste komst: een Messias die vrede en recht brengt.

De eerste keer kwam Jezus op een onverwachte manier. Hij werd als baby geboren, in armoedige omstandigheden. Zijn moeder Maria legde Hem in een eenvoudige voederbak. Misschien zal Zijn tweede komst ook verrassend zijn. Wat als er opnieuw een kind geboren wordt? Zouden wij dat als goed nieuws zien? Zouden wij Hem herkennen en voor Hem buigen?



Fragment *Het Laatste Oordeel*
– Michelangelo – Jezus en
Maria

Leven in verwachting

We kunnen leren van de vroege christenen en blijven bidden: *"Maranatha!"* Laten we waakzaam zijn en openstaan voor Jezus' komst, zelfs als die anders is dan we denken.

Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

Lied 433

Tegelijkertijd is het belangrijk dat we blijven doen wat goed is: werken, zorgen voor anderen en leven zoals Jezus dat ons heeft geleerd.

De wereld kent vandaag veel spanningen. Veel mensen maken zich zorgen. Toch kunnen we net als Simeon en Hanna in de Bijbel vol verwachting blijven uitkijken

naar Jezus' komst. Zij zagen met eigen ogen dat God Zijn belofte vervulde. Op een onverwacht moment zal Jezus terugkomen, en de hemel zal open gaan.

Wist je dat ...

- veel Joden nog steeds wachten op de komst van de Messias?
- veel moslims geloven in de tweede komst van Jezus (Isa)?