

Geef *vrede*, Heer, geef *vrede* !

Infoblad januari/februari 2024

De agenda t.e.m. 1 maart 2024

zondag 7 januari 2024	11 uur nieuwjaarsviering
dinsdag 9 januari	16 uur reflectiegroep
vrijdag 12 januari	9:30 uur Deutsch mit der Lutherbibel - online
zondag 14 januari	11 uur <i>Kringviering</i>
woensdag 17 januari	19 uur Bijbelgroep Marcus
vrijdag 19 of zaterdag 20 januari	16 uur Tienernamiddag en - avond
zondag 21 januari	11 uur samenkomst
woensdag 24 januari	19 uur oecumenische gebedsviering
zaterdag 27 januari	9:30 uur districtsvergadering - Gent
zondag 4 februari	11 uur samenkomst
zondag 11 februari	11 uur <i>Kringviering</i>
zondag 18 februari	11 uur samenkomst
woensdag 21 februari	19 uur Bijbelgroep Marcus
vrijdag 1 maart	19 uur viering WereldGebedsDag
elke maandag- en vrijdagnamiddag	14 tot 17 uur <i>Hazegraskerk open - spring</i> eens binnen
vanaf woensdag 17 januari	Expositie werken <i>Ingeborg Borgoo</i>
elke woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> - 14:30 - 16:30 uur

De meest **actuele informatie** vindt u steeds op de website: www.protestantsekerkoostende.be

Inhoud

мир!	2
Terugblik Kerst en jaarwisseling.....	3
Pionier in Oostende	4
Week van gebed	4

WereldGebedsDag	5
In memoriam Eric De Broyer	5
Overlijden Hans Swart	5
Tiernamiddag/-avond!	5
Multiculturele katholieke viering in de Hazegraskerk.....	6
Nieuws uit Brugge	6
Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen.....	7
Nieuws uit de synode	8
Giften aan de kerk.....	9

Bijbelcursus op aanvraag

- ❖ Je kunt ook nog meedoen met de online cursus **Deutsch mit der Lutherbibel**. Laat het maar weten als je interesse hebt. Eerstvolgende keer: **12 januari 2024**

мир!¹ – Die **vrede** waar wij onze mond vol van hadden, die **vrede** waarover we zongen met Kerst, die **vrede** wordt dat nog wat? Of moeten we de cynische opmerking van de Israëliische premier Netanyahu voor waar nemen? Hij zei: Er is een tijd van **vrede** en er is een tijd van **oorlog** (Prediker 3, 8) en nu is het een tijd van oorlog. In zijn mond klinkt het alsof het een vrijwaring is om in alle hevigheid oorlog te voeren. De constatering van de Prediker is echter wel realistisch. Dat kunnen we geenszins ontkennen. Oorlog blijkt een deel van onze menselijke realiteit. Mochten we tot voor niet al te lang geleden denken dat onze wereld maakbaar is, dan moeten we nu toch erkennen dat wij mensen geneigd zijn tot veel kwaad. Voorlopig is er geen reden om aan te nemen dat onze generatie wezenlijk **vredelievender** is dan de voorgaanden. Vers 12 in hetzelfde hoofdstuk van Prediker lijkt een (voorlopige) conclusie te zijn:

Vrede!

Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten.

Velen van ons hebben dat advies ter harte genomen de voorbije maand en hebben genoten van het goede. C'est la vie. Toch wringt het. Vooral omdat genieten terwijl een ander crepeert ... Lastig, Mag ik een gezellige avond hebben met familie en vrienden, terwijl ik weet dat niet ver van mij mensen allesbehalve een gezellige

¹ МИР (spreek uit 'mir') = Oekraïens en Russisch voor **vrede**

familietijd hebben? We kunnen het leed van de hele wereld niet dragen, zeggen we dan. In het boekje *Het bezoek* van Adrian Plass huilt Jezus om Kerst, om dat wat wij ervan gemaakt hebben. Ik ga hier geen finale conclusie kunnen geven. Ik lees nog even verder in Prediker:

*Om te besluiten, nu je alles hebt gehoord:
vrees God en onderhoud zijn geboden;
daar komt voor een mens alles op aan.*

*Want van alles wat je doet, zelfs in het verborgene,
zal Gods oordeel uitwijzen of het goed is of kwaad.*

Prediker 12, 13 en 14

In alles, in goede en slechte tijden wens ik ons toe te mogen beseffen dat wij voor het aangezicht van de Heer leven, dat te geloven moge ons tot zegen zijn.

Terugblik Kerst en jaarwisseling - we kunnen **dankbaar** terugkijken op de vieringen tijdens Advent, Kerst en Oudejaarsdag. We verheugen ons in de aanwezigheid en betrokkenheid bij de vieringen, tijdens de *koffiebabbels* en de tieneravond. Zowel in de vieringen als tijdens de *koffiebabbels* en tieneravond is er een positieve betrokkenheid op elkaar. En dat was de afgelopen maand meer nodig dan anders.



Kerst in de ...
Hazegraskerk
Kloppend  in de wijk

Rachel Lancsweertplein—tegenover Graaf de Smet de Naeyerlaan 21



Zondag 17 december
Kerstsamenzang—11 uur
(keuzeliederen opgeven? Dat kan vóór 11/12)

Woensdag 20 december
Kerstkoffiebabbel 14:30-16:30u.
met Kerstmarktje

Eerste Kerstdag (25 december)
Kerstviering (RK+Prot.) - 11:15 uur

 *Rustpunt in jouw leven*



Multiculturele Kerstviering
Gezamenlijke katholieke - protestantse viering
in de Hazegraskerk

KERSTMIS 2023
25 december om 11u15

“En toch...”
Malgré tout ...
And still...

Met medewerking van koor Matondo

Blijf gerust voor een drankje en een babbel achteraf

Zalig Kerstfeest
Gelukkig Nieuwjaar



Kerstmarktje tijdens *koffiebabbel*

Pionier in Oostende – zoals bekend is er begin oktober 2023 een werving gestart voor [een pionier die het pionierswerk in de protestantse kerk van Oostende kan verderzetten](#). De uiterste datum waarvoor een kandidaatstelling zou moeten worden ingediend, was 30 november jl. Er heeft echter niemand gereageerd. Dinsdag 9 januari komen we samen met de reflectiegroep om af te spreken hoe we de vacature opnieuw onder de aandacht kunnen brengen.

Week van gebed – Elk jaar is er in januari een week van gebed voor de eenheid onder christenen. Zouden wij als christenen geen voorbeeld kunnen zijn van eenheid in tijden van polarisatie? De vraag stellen is de vraag beantwoorden. Tegelijk geven we met zo'n week van gebed aan dat het niet vanzelf spreekt. Eenheid vraagt om inspanning en om het opschorten van het eigen gelijk, ook van het eigen theologische gelijk. Helaas moeten we ook constateren dat een belangrijk deel van de christelijke kerken geen boodschap heeft aan deze week van gebed voor de eenheid. Dit jaar zijn wij verantwoordelijk voor de organisatie van de oecumenische viering in de week van gebed. Die vindt plaats op **woensdagavond 24 januari om 19 uur in de Hazegraskerk**. In de viering staat de bekende *gelijkenis van de barmhartige Samaritaan* centraal.

oecumenische
week van gebed voor eenheid 2024
Oostende



Viering woensdagavond 24 januari
19 uur Hazegraskerk
Rachel Lancsweertplein



"Heb de Heer, uw God, lief... en uw naaste als uzelf."
Uit het Evangelie van Lucas

dit jaar staat het Afrikaanse land Burkina Faso centraal



Bid u mee?





WereldGebedsDag - vrijdag 1 maart - dit jaar is de viering voorbereid door Palestijnse christenvrouwen. De gekozen tekst is: *'Ik ... vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: ... verdraag elkaar uit liefde.'* (Efeziërs 4, 1-3). Elk jaar staat een ander



land centraal. Vorig jaar was dat Taiwan en dit jaar is dat **Palestina**². De viering in Oostende wordt voorbereid door christenen uit de anglicaanse, orthodoxe, rooms-katholieke, protestantse, evangelische en pinksterkerk en vindt plaats in De Bron aan de Bronstraat, in het kerkgebouw van de pinkstergemeente. Zij zijn dit jaar onze gastvrouw. **Noteer vrijdag 1 maart - 19 uur viering WereldGebedsDag in De Bron.**

In memoriam Eric De Broyer - woensdag 13 december kregen we het droevige nieuws dat Eric, die we kennen als vader van Alberto, Luis, Magda, Maria en Mayra en als de man van Marta, voorgoed ingeslapen is. We missen hem. Hij was een vaste bezoeker van de *Koffiebabbel*. Hij was altijd in voor een gezellige babbel, zo nodig ook in het Frans. Op donderdag 21 december was er een moment van afscheid op de begraafplaats aan de Stuiverstraat. We waren daar met een aantal bezoekers van de *Koffiebabbel* en de kerkdiensten bij aanwezig. Dank voor jullie betrokkenheid! We denken aan zijn kinderen en aan Marta en bidden hen Gods troostende nabijheid toe.



Overlijden Hans Swart - 22 december jl. was ik aanwezig bij de 'dankdienst ter ere van Hans' leven'. Hij was jarenlang voorganger van Pinkstergemeente De Bron in Oostende en leraar protestants-evangelische godsdienst en beeldende kunst aan het Ensorinstituut. Na een kort ziekbed is hij op 80-jarige leeftijd overleden.

Tienernamiddag/-avond! -

Tieners **vrijdag 19 januari** of **zaterdag 20 januari**³ zijn jullie vanaf **16 uur** welkom in de kerk. Zorg dat je erbij bent.



² Het land wat centraal staat wordt lang van tevoren gekozen. De keuze voor Palestina heeft dan ook niet te maken met de actuele situatie.

³ Definitieve moment is bekend als we gehoord hebben wat het beste past.

Multiculturele katholieke viering in de Hazegraskerk

Multiculturele Viering
Célébration Multiculturelle
Multicultural Celebration

m.m.v. het koor **Matondo**

zaterdag 13 januari

Elke tweede zaterdag van de maand

18:15 uur

in de *Hazegraskerk*

Nieuws uit Brugge - Vervolg prekenreeks Efeziërs

- Vanaf zondag 31 december pakten we het leesrooster rond Efeziërs weer op en lazen we Efeziërs 3 en 5:3-17. Het zijn teksten die heel mooi passen bij de tijd van Epifanie: vol van licht en de



wijsheid van God die onthuld wordt in Christus, Gods geliefde Zoon. Het zijn teksten die aansporen om als kinderen van het licht de weg te gaan van gerechtigheid en waarheid. Ook bij dit gedeelte van de reeks zal er weer een meditatieboekje voor thuis beschikbaar zijn.



Bijbelbabbel - Dankbaarheid is er ook voor de ontwikkelingen in onze Bijbelbabbelgroep. Het doet deugd om te zien hoe de gesprekken verdiepen, en de vriendschap en onderlinge steun die daardoor groeit. Omdat onze groep wat te groot is, hebben we de werkwijze een beetje aangepast. Na de opening met gebed is er een plenair gedeelte met uitleg, waarna we in twee groepjes uiteengaan voor het gesprek. Zo kunnen we de



aandacht goed verdelen en komt iedereen aan het woord. Ook in het nieuwe jaar zullen we ons nog bezig houden met de brief van Paulus aan de Efeziërs.

Overzicht activiteiten

<i>DINSDAG 2 JANUARI</i>	10.00 uur	Belijdeniscatechese
<i>DINSDAG 9 JANUARI</i>	16.00 uur	Reflectiegroep Oostende
<i>WOENSDAG 10 JANUARI</i>	15.00 uur	Kerkenraad
<i>VRIJDAG 12 JANUARI</i>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<i>MAANDAG 15 JANUARI</i>	18.30 uur	Koorrepetitie
<i>DINSDAG 16 JANUARI</i>	10.00 uur	Belijdeniscatechese
<i>ZONDAG 21 JANUARI</i>	10.00 uur	Eredienst met na afloop Nieuwjaarsreceptie
	16.00 uur	Vespersviering in de St.-Salvatoriskathedraal
<i>DINSDAG 23 JANUARI</i>	10.00 uur	Belijdeniscatechese
<i>VRIJDAG 26 JANUARI</i>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<i>ZATERDAG 27 JANUARI</i>	09.30 uur	Districtsvergadering
<i>ZONDAG 28 JANUARI</i>	10.00 uur	Gezamenlijke dienst met de Anglicanen
<i>VRIJDAG 9 FEBRUARI</i>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<i>DINSDAG 13 FEBRUARI</i>	10.00 uur	Belijdeniscatechese
<i>VRIJDAG 23 FEBRUARI</i>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<i>ZATERDAG 24 FEBRUARI</i>		Synodevergadering
<i>DINSDAG 27 FEBRUARI</i>	10.00 uur	Belijdeniscatechese

Meer informatie betreffende de Protestantse kerk in Brugge vindt u steeds op:
www.protestantsekerkbrugge.be

Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen - Nieuwjaarswens - Misschien heeft het voorbije jaar heel wat stress en zorgen met zich meegebracht. Misschien leek het voor sommigen een jaar vol mislukkingen. In de kerk, in het leven van iedere dag. Maar juist in deze kersttijd, met de komst van het Licht in het vooruitzicht, mogen wij een nieuw begin verwachten. Verlichting op een nieuw pad door de chaos, levend verkwikkend water.

*Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
denk niet terug aan het verleden.
Zie, ik ga iets nieuws verrichten,
nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt?
Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.
(Jesaja 43: 18 - 19)*

Vanwege het districtsbestuur OWVL wensen wij u Gods zegen toe in het nieuwe jaar 2024.

Vacature districtsbestuur – Op 1 december 2023 verliet ds. Gert-Jan Kroon district OWVL. Hij nam het beroep aan dat vanuit Antwerpen-Oost op hem werd uitgebracht. Hierdoor is er een vacante plaats ontstaan in het Districtsbestuur OWVL. Voor een goede werking van het Districtsbestuur is het zeer belangrijk dat hiervoor een kandidaat wordt gevonden. Dit mandaat gaat van start na de stemming in de Districtsvergadering op 27 januari 2024 en loopt voor de duur van vier jaar. Kandidaten kunnen hun motivatiebrief ten laatste op 20 januari 2024 toesturen naar secretaris Nele Lemaire via: vpkb.district.owv@gmail.com.

Noot: Momenteel is het zo dat ds. Kroon districtspenningmeester is. Laat je daardoor niet weerhouden je kandidatuur in te dienen, want de mandaten worden na de verkiezing intern verdeeld. Het is dus niet zo dat de vervanger van ds. Kroon verondersteld wordt ook penningmeester te worden.

*Ds. Chris Bultinck, voorzitter,
Mevr. Nele Lemaire, secretaris district OWVL van de VPKB*

Nieuws uit de synode – Synodevergadering 18 november – De recente Synodevergadering van zaterdag 18 november jl. is niet verlopen volgens plan. En dat niet enkel doordat heel wat agendapunten onbesproken zijn blijven liggen. Toen de Synodale Raad de voorlopige versie van de besluitenlijst zag, bleek dat een groot deel van de besluiten niet correct ter stemming werd gebracht en dus niet rechtsgeldig is. Het communiqué van deze synodevergadering luidt als volgt: De situatie van de kerken is vandaag de dag moeilijk: in veel lokale gemeenschappen is er weinig volk in de zondagsdienst, in die mate dat sommige kerken hun deuren sluiten, terwijl andere moeite hebben om een predikant te vinden. In zijn inleidende toespraak nodigde de voorzitter van de Synode de leden van de kerk uit om angst te vervangen door vertrouwen: voor ons christenen is God de Schepper van wonderen, in staat om water in wijn te veranderen. Maar het is aan ons, zijn dienaren, om hem water te brengen. Het is een oproep tot moed en creativiteit om onze kerkelijke instellingen te hervormen om onze samenleving beter te dienen. De beoogde veranderingen hebben tot lange discussies geleid. De Synodevergadering onderzocht voorstellen die gericht zijn op het verder versterken van de samenwerking binnen het predikantenkorps, met de oprichting van clusters die meerdere gemeenten samenbrengen, het einde van de uitzonderlijke vrijstellingen voor predikanten voor supra-lokaal werk, en salarisgelijkheid voor predikanten. De voorstellen met betrekking tot het creëren van een model voor een taakomschrijving die pastores en hun parochies bindt, werden uitvoerig besproken door de vergadering. Het bestuur herhaalde dat dit een model is dat gemeenten kunnen aanpassen.

Extra Synodevergadering – Om als kerk vooruit te gaan, moet de verloren tijd worden ingehaald. Er wordt op vraag van de Synodale Raad op **zaterdag 24 februari**

2024 een extra Synodevergadering georganiseerd over de nog uitstaande punten van de agenda van 18 november jl., die ook de rechtsgeldigheid van de (te hernemen) besluiten van 18 november bekrachtigt. Deze zitting van de Synode zal plaatsvinden in het centrum van Brussel. De agenda voor deze zitting zal begin 2024 worden verzonden, maar zal uiteraard geen andere punten met besluitvoorstellen bevatten dan deze die op de agenda van 18 november jl. werden vermeld. Wel wordt overwogen om, ter voorbereiding op de voorjaarssynode van mei, de Synode van 24 februari af te sluiten met een uitwisselende brainstormsessie over hoe wij kerk willen zijn over 5 à 10 jaar.

Thematische Synodevergadering in mei 2024 – Immers, zoals reeds op 18 november afgesproken, komt er in mei een thematische Synodezitting over het revitaliseren en dynamiseren van onze lokale kerkgemeenten. Deze vergadering zal doorgaan op zaterdag 25 mei 2024, eveneens in het centrum van Brussel. De districtsbesturen zullen begin januari van de voorzitter van de Synodale Raad een schrijven ontvangen met het oog op het vormen van een nationale ad hoc werkgroep, gevormd door telkens één persoon per district. Op deze thematische Synodezitting zal niet zozeer de Synodale Raad maar zullen onze zes districten een grote inbreng hebben.

Moderamen van de Synodevergadering – Wat het Moderamen van de Synodevergadering betreft, besloot dr. R. Liagre om na de moeizaam verlopen laatste Synode zijn mandaat als moderator terug te geven. Wij als vicemoderatrice en de vicemoderator van de Synodevergadering 2023-2024 wensen dat er een nieuwe moderator wordt aangesteld om het mandaat af te maken. We zijn ds. Edwin Delen erkentelijk dat hij zich op ons verzoek bereid verklaarde om deze taak op zich te nemen. Hij zal daartoe aan het begin van de eerstkomende Synodevergadering ter verkiezing worden voorgedragen. Verenigd in gebed om vrede en een hartelijke groet namens de vicemoderatoren FR/NL van de Synodevergadering 2023-2024,

*Ds. Laurence Flachon,
Ds. Bert Dicou*

Giften aan de kerk – Je kunt een gift overmaken naar:

VPKB Oostende – kerkenwerk **BE34 0910 0919 2090**

Wanneer u **voorbede/gebed** wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube – klik [hier](#) ←

Opnames van diensten (audio en/of video) zij ook te vinden op:
www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)

of Twitter: @KerkOostende

Kijk regelmatig op de **website** →



www.protestantsekerkoostende.be

GSM 0491 312200