

Geef vrede, Heer, geef vrede!

Infoblad november/december 2023

De agenda t.e.m. 31 december 2023

zondag 12 november	11 uur <i>Kringviering</i>
woensdag 15 november	19 uur Bijbelgroep Marcus
vrijdag 17 november	9:30 uur Deutsch mit der Lutherbibel - online
zaterdag 18 november	Ter info: Synodevergadering UCLouvain - Louvain-la-Neuve
zondag 19 november	11 uur samenkomst laatste viering kerkelijk jaar herdenking overledenen
dinsdag 21 november	19 uur reflectiegroep
zaterdag 25 november	10:30 uur kaderdag WereldGebedsDag 2024
zaterdag 2 december	9:30 uur districtsvergadering - Gent
zondag 3 december - 1 ^{ste} Advent	11 uur samenkomst met viering Heilig Avondmaal
zondag 10 december - 2 ^{de} Advent	11 uur <i>Kringviering</i>
woensdag 13 december	14:30 uur Schrijfactie Amnesty international - tijdens <i>Koffiebabbel</i>
zondag 17 december - 3 ^{de} Advent	11 uur 🎵 Kerstsamenzang 🎵
woensdag 20 december	14:30 uur Kerstfeest - <i>Koffiebabbel</i> 19 uur Bijbelgroep Marcus
zaterdag 23 december	16 uur Kersti enermiddag /-avond
Eerste Kerstdag - 25 december	11:00 uur 🌟 Kerstviering 🌟 samen met multiculturele katholieke gemeenschap
zondag 31 december - oudejaarsdag	11 uur oudejaarsviering

elke maandag- en vrijdagnamiddag	14 tot 17 uur <i>Hazegraskerk</i> open - <i>sprong</i> eens binnen
	Expositie werken <i>Annie Vanhee</i> tot 7 december
elke woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> - 14:30 – 16:30 uur

De meest **actuele informatie** vindt u steeds op de website: www.protestantsekerkoostende.be

Inhoud

Vol verwachting!.....	3
Verklaring WereldGebedsDag	4
Terugblik Vredeswandeling	6
In memoriam John Van Aerschot	6
Terugblik VakantieBijbelFeest.....	7
🎵 Kerstsamenzang 🎵.....	8
Kerstmis - tiernamiddag/-avond!	8
Schrijfactie Amnesty International	8
Nieuws uit Brugge	9
Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen.....	11
Nieuws uit de synode	13
Giften aan de kerk.....	13

Bijbelcursus op aanvraag

- ❖ **Kennismaken met het christelijk geloof?**
Doe mee met Bijbelgroep Marcus – steeds de derde woensdagavond van de maand
- ❖ Je kunt ook nog meedoen met de online cursus **Deutsch mit der Lutherbibel**
Laat het maar weten als je interesse hebt.
Eerstvolgende keer: **17 november 2023**

Vol verwachting! – Vol verwachting? Dat klinkt wel erg positief.

Advent

Zo vol van verwachting ben ik momenteel niet. Ik weet niet of het aan mij ligt, of ...? Ja, waar kan het aan liggen? Je zou kunnen antwoorden: 'Aan het ouder worden.' Kinderen, jongeren en jonge mensen kunnen zo mooi uitzien naar een komende gebeurtenis: de verjaardag, je 18^{de} verjaardag, Sinterklaas, **Kerst!** de eerste schooldag, de verloving, het huwelijk en natuurlijk de **komst** van het verwachte kindje. En als je ouder bent, wat verwacht je dan nog? Als ik daar even over nadenk, dan weet ik toch wel wat te noemen. En dat heeft vooral met familie, vrienden en andere mensen om mij heen te maken. De ontmoeting met mensen is vaak wel iets waar ik naar uitkijk. Als er in de agenda staat '*Deborah, Maaike en Eef komen*' dan is dat iets om naar uit te zien. En zo zal jij, lezer, ook wel dingen hebben om naar uit te zien. Dat hoop ik toch. Misschien is het de wekelijkse *Koffiebabbel* of straks de gezamenlijke *Kerstviering* met



Kerstmis of de *Kerstzangsamenzang* op zondag 17 december? Of kijk je al uit naar het einde van de winter, naar de lente? Als je iets hebt om naar uit te zien, kan dat energie voor vandaag geven. De tijd van Advent is een tijd van uitzien naar de komst van Christus (het Griekse woord voor Gezalfde, een Mens met een opdracht). We zien uit naar

verlossing. Er is ruimte voor de onvrede met het onvolmaakte. Een onvrede die ons in beweging zet, motiveert om dat wat onvolmaakt is niet voor lief te nemen, maar te veranderen. Jezus geboorte gaf mensen hoop en geeft mensen hoop. We lezen erover in de Evangelies en we horen het in getuigenissen vandaag. Mensen die ondanks de omstandigheden waarin ze leefden en leven hoop hebben. In de Evangelies lezen we vaak over blinden die weer zicht krijgen en over een verlamde die weer kracht krijgt om te gaan. Vandaag zijn het ... Ja, wie zouden het vandaag zijn? Ik dacht, misschien zijn het de vluchtelingen. De mensen die de ellende achter zich willen laten. Sommigen van hen vluchten voor de dwang om te moeten vechten voor een zaak waar zij niet achter staan, ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de Jemenieten en de Eritreeërs. Ik denk aan al die mensen die hun heil ergens anders zoeken en daarom in beweging komen. Het zijn mensen die *hoop* hebben. En *hopen* kun je enkel op datgene wat er nog niet is. Je moet daarvoor in beweging komen en vertrouwen hebben, geloof dat er een betere toekomst is. Heeft dat dan met de geboorte van Jezus te maken? Niet zo heel direct. In het vluchten als vertrek uit ellende, zit wel iets wat ons christelijk geloof kenmerkt. Ons christelijk geloof is in de kern een geloof, een vertrouwen in de toekomst. We noemen het een lineair geloof, een geloof van vertrekken, reizen en aankomen. Waarin we het leven als een tocht beleven. In tegenstelling tot die religies die de herhaling vieren en sterk beleven, zoals bijvoorbeeld het boeddhisme. Daarin ligt de nadruk op het zijn in het moment, in het hier en nu. Het verlangen zorgt voor lijden, daarom moeten we het verlangen afleren. Er is dan sprake van berusting in het lot. Christenen zien uit naar dat wat komt, naar Christus die nog steeds de Komende is. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Die verwachting,

die hoop mag ons nieuwe levenskracht geven. Zoals het klinkt in dat lied Adventslied:

De mensen die gaan in het duister,
die wonen in 't land van de dood,
zij zullen een licht zien stralen;
het hemelse morgenrood.

Zij zullen weer zingen van vreugde,
de angst en de nood zijn voorbij,
geen vijand marcheert door de straten,
de kinderen spelen weer vrij.

De stok die hen sloeg is gebroken,
geen mens wordt vertrapt of verdrukt.
Zij krijgen weer tijd van leven,
er is een begin van geluk!

Want er is een prins geboren,
met prachtige namen gekroond.
En Hij is de vorst van de vrede,
de God die bij mensen woont.

Hij brengt het leven op aarde
terecht in zijn koninkrijk.
De mensen die gaan in het duister,
die worden de koning te rijk.

Liedboek 454 – Hanna Lam

[beluisteren](#)

Verklaring WereldGebedsDag – ‘Ik ... vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: ... verdraag elkaar uit liefde.’ (Efeziërs 4, 1-3) Dat is de tekst voor de WereldGebedsDag die jaarlijks georganiseerd wordt op de eerste vrijdag in maart. Dit jaar is dat **vrijdag 1 maart**. Elk jaar staat een ander land centraal. Dit jaar was dat Taiwan en komend jaar is dat **Palestina**¹. De protestantse kerk is al jaren betrokken bij de organisatie van de Wereldgebedsdag in Oostende. In verband met de actuele situatie in dat land heeft het internationale comité een **verklaring** opgesteld die ik hieronder integraal opneem. De originele Engelstalige versie vind je via [deze link](#).



¹ Het land wat centraal staat wordt lang van tevoren gekozen. De keuze voor Palestina heeft dan ook niet te maken met de actuele situatie.



World Day of Prayer International Committee (WDPIC) roept dringend op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Israël en Palestina, bescherming van burgers en vrijlating van gijzelaars.

We zijn diep geschokt door het geweld en bloedvergieten van de afgelopen week, waarvan de slachtoffers voornamelijk burgers zijn. Aanvallen op burgers en civiele infrastructuur schenden het internationaal recht en zijn een belediging voor het menselijk fatsoen.

We rouwen met allen die dierbaren hebben verloren en ons hart gaat uit naar allen die nog steeds worden bedreigd door aanhoudend geweld en haat. We veroordelen de wrede aanvallen op burgers in Israël. We protesteren luid tegen het gijzelen van burgers. We veroordelen de meedogenloze en willekeurige bombardementen op Gaza en het blokkeren van voedsel, water en humanitaire hulp. We verheffen onze stem tegen het gebruik van collectieve straffen tegen een burgerbevolking.

De huidige escalatie van geweld vervult ons ook met afschuw. We horen verklaringen vol haat en wraak. We horen ook stemmen die oproepen tot vrede en gerechtigheid. We ondersteunen de roep om een onmiddellijke stopzetting van het geweld en ondanks de verwoestende realiteit geloven we nog steeds dat er een andere weg mogelijk is.

Als vrouwengebedsbeweging sluiten we ons aan bij onze broeders en zusters van alle geloofsovertuigingen, in het bijzonder joden en moslims. We spreken ons uit tegen het gebruik van gendergerelateerd geweld, dat maar al te vaak voorkomt in tijden van oorlog. We roepen op tot de bescherming van alle kinderen, waarbij we opmerken dat de helft van de 2,2 miljoen inwoners van Gaza jonger is dan 15 jaar.

We verlangen naar het aanbreken van een nieuwe dag voor de volkeren van Israël en Palestina. Wij geloven dat God altijd aan het werk is en ons altijd beweegt in de richting van liefde, gerechtigheid en vrede. We bidden met al onze broeders en zusters in Israël en Palestina voor een rechtvaardige en duurzame vrede. We hopen dat onze wereldwijde gemeenschap, verdeeld als ze is, zal erkennen dat we allemaal verbonden zijn en dat we allemaal verantwoordelijkheid moeten nemen voor de omstandigheden in het Heilige Land. We mogen onze inzet voor vrede, gerechtigheid en waardigheid voor alle mensen die in het land wonen nooit opgeven.

Op 1 maart 2024 zal de wereldwijde oecumenische gemeenschap van vrouwen die de jaarlijkse Wereldgebedsdag vierden een eredienst houden, geschreven door onze zusters van WDP Palestina, onder het thema "I Beg You... Bear With One Another in Love". Zoals zo vaak gebeurt in de Wereldgebedsdag, wordt een thema en schrijfcomité dat jaren van tevoren is gekozen, op het juiste moment actueel en diepgaand uitdagend in het jaar dat het wordt gevierd.

De Wereldgebedsdag is niet slechts één dag, en vooral in deze tijd van extreem geweld roepen we op tot gebed, nu en in de dagen die komen gaan.

God van vrede en gerechtigheid,

We roepen U aan met gebroken harten en diepe smart voor wat zich afspeelt in Israël en Palestina. Het is moeilijk om woorden te vinden om het gewicht van dit moment uit te drukken. We vertrouwen op uw Geest, die bemiddelt met zuchten die te diep zijn voor woorden. We vragen dat U elke wond geneest en dat U ons wijsheid geeft over hoe we deze cyclus van geweld kunnen stoppen. We bidden in het bijzonder voor vrouwen die bijzonder kwetsbaar zijn in tijden van oorlog. Beweeg onze wereld snel in de richting van vrede en gerechtigheid.

Amen.

Opgemaakt op 13 oktober 2023

Terugblik Vredeswandeling - Zondag 24 september werd in Oostende de Vredeswandeling gehouden. Er stapten tussen de 350 en 400 mensen mee. Tieners hadden op een tieneravond in de Hazegraskerk een Vredesgedicht gemaakt. Zij hebben dit voorgedragen op het Wapenplein voorafgaand aan de wandeling. De wandeling was een mooie, krachtige en samenbindende actie waarbij we samen uiting gaven aan onze diepe wens samen te leven in **vrede**.



In memoriam John Van Aerschot - 26 september overleed plotseling Johnny, de echtgenoot van **Deborah Braem**. Maandag 2 oktober was de uitvaartdienst in de Hazegraskerk. Hij was nog maar 57 jaar en nog maar sinds acht jaar getrouwd met Deborah. Zij mist hem ontzettend. Ze waren vaak samen op pad om anderen te helpen. In de afscheidsdienst klonken de volgende woorden:

De Bijbel leert ons de HEER kennen als de Eeuwige die een relatie wil met mensen, een relatie die voortduurt, ook over de grens van de dood heen. Dat klinkt door in Psalm 103, een lied uit de Bijbel:

Psalm 103

Duren zal de liefde van God
voor allen die zijn woord aanvaarden
en het volbrengen

Hij roept mij weg uit het graf.
Mijn jeugd herleeft als een arend.
Alle verdrukten doet Hij recht.
Oprijzende liefde.

Hij kent ons. Hij vergeet niet
dat wij zijn: stof van de aarde.
Zonsopgang is Hij, vergeving
wijd als het westen en oosten.

Mensen – hun dagen als gras,
bloemen in open veld.
De wind waait, ze zijn verdwenen.
Wie weet waar ze hebben gestaan.

Duren zal de liefde van God
voor allen die zijn woord aanvaarden
en het volbrengen.

bewerking van Huub Oosterhuis

John Van Aerschot
1966 - 2023

Johnny



Terugblik VakantieBijbelFeest - We sloten de herfstvakantie af met een VakantieBijbelFeest voor kinderen en tieners. Het thema was *Alles andersom*. Omdat in de Bijbel het vaak net anders gaat dan wij verwachten. Het Bijbelverhaal over de Wijzen uit het Oosten die op zoek gingen naar een koning stond centraal. Zij vonden die koning uiteindelijk niet in een paleis, maar gewoon ergens in een huis in Bethlehem. Ook waren het niet de Joden die geloof hechten aan de bijzondere gave van dit kind, maar vreemdelingen uit het oosten en dan nog wel astrologen. Met de tieners luisterden we naar Matteüs 18



waar Jezus een kind als voorbeeld voor de volwassenen stelt. We speelden samen Twister, maar dan ... *andersom*.



🎵 Kerstsamenzang 🎵 - zondag 17 december - 3^{de} Advent - om 11 uur

Tijdens de kerkdienst van zondag 17 december zingen we vooral **Kerst**liederen. Als je liederen kent die je die zondag graag samen zou willen zingen, laat het dan weten. **Doe dat uiterlijk zondag 10 december!**

Kerstmis - tienernamiddag/-avond! -

Tieners **zaterdag 23 december** zijn jullie vanaf **16 uur** welkom in de kerk om samen **Kerst** te vieren. Zorg dat je erbij bent.

Ideeën zijn welkom.



Welkom!

Schrijfactie Amnesty International - Schrijf een brief. Verander een leven.

Ieder jaar rond 10 december komen we met **Write for Rights** in actie voor mensen die onterecht vastzitten of worden bedreigd vanwege hun werk, mening of om wie ze zijn. We sturen honderdduizenden brieven naar koningen, ministers en presidenten en vragen hun een einde te maken aan onrecht. Deze internationale actie levert elk jaar succes op. Activisten komen vrij, discriminatie stopt, daders worden berecht. Help je ook (weer) mee dit jaar?

Dat kan **woensdag 13 december vanaf 14:30 uur** tijdens de *Koffiebabbel* in de Hazegraskerk.



**Multiculturele Viering
Célébration Multiculturelle
Multicultural Celebration**

**Zaterdag 11 november 2023
om 18.15 uur**

“Waakzaam blijven”

HAZEGRASKERK

O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Rachel Lancsweertplein Oostende

Zang: Koor Matondo

Uw bijdrage – in natura - voor onze
voedselbedeling wordt dankbaar aanvaard

V.U.: W. Meulemeester – Dekenijstraat 8 - 8400 Oostende



Steeds de tweede zaterdag van de maand om 18:15 uur.

Nieuws uit Brugge - Kerstactie voor Komerbi - De kerstactie sluit mooi aan bij het thema LICHT brengen, want dit jaar maakt Gaby kleine vaasjes voor een kaarsje of een boeketje. De vaasjes zijn ongeveer 6 cm hoog en kosten €5 per stuk. Ze kunnen staan of opgehangen worden. De opbrengst gaat naar jongerenorganisatie Komerbi: het goede doel van vzw De Vrienden. Wees er snel bij, en geef uw bestelling door aan Gaby:



Tel: 050 38.26.86 - Email: gaby.labeur@telenet.be

Bijbelbabbel - Voor iedereen die op zoek is naar geloofsverdieping is er om de twee weken de Bijbelbabbel op vrijdagavond. Steeds bespreken we een Bijbelgedeelte en gaan we met elkaar in gesprek. Op dit moment zijn we bezig met de Efezebrief: hoe ga je de weg als kinderen van het licht? Hoe herken je de duisternis, en wat staat een leven in het licht van Christus in de weg? Het licht brengt immers goedheid, waarheid en gerechtigheid voort (Ef 5:8-9). Wees welkom!

Overzicht activiteiten VPKB Brugge:

WOENSDAG 1 NOVEMBER	18.00 uur	Leven en dood anders, adres: pastoor Verhaegheplein 1, 8310 Assebroek
VRIJDAG 3 NOVEMBER	15.00 uur	Kerkenraad
VRIJDAG 3 NOVEMBER	19.30 uur	Bijbelbabbel
ZONDAG 5 NOVEMBER	10.00 uur	Oogstdankdienst m.m.v. het koor
	12.30 uur	Middagprogramma: broodmaaltijd + begeleide wandeling 'Zorgzaam Brugge'
MAANDAG 6 NOVEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
MAANDAG 6 NOVEMBER	19.30 uur	Districtsvergadering (Zoom)
MAANDAG 13 NOVEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
DONDERDAG 16 NOVEMBER	13.30 uur	Bonhoefferkring in de Orthodoxe kerk (Ezelstraat 85), maaltijd om 12.30u.
VRIJDAG 17 NOVEMBER	19.30 uur	Bijbelbabbel
MAANDAG 20 NOVEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
DINSDAG 21 NOVEMBER	19.00 uur	Reflectiegroep Oostende
MAANDAG 27 NOVEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
DONDERDAG 30 NOVEMBER	13.30 uur	Oecumenische Bonhoefferviering in 't Keerske – nadien receptie
VRIJDAG 1 DECEMBER	19.30 uur	Bijbelbabbel
ZATERDAG 2 DECEMBER	9.30 uur	Districtsvergadering PCC Gent
MAANDAG 4 DECEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
MAANDAG 4 DECEMBER	20.00 uur	Bestuursraad
VRIJDAG 8 DECEMBER	10.00 uur	Schrijfactie Amnesty
MAANDAG 11 DECEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
VRIJDAG 15 DECEMBER	19.30 uur	Bijbelbabbel
MAANDAG 18 DECEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
WOENSDAG 20 DECEMBER	18.00 uur	Ontvangstmoment Vredeslicht in de H. Magdalenakerk
VRIJDAG 22 DECEMBER	20.00 uur	Kerstzangavond
MAANDAG 25 DECEMBER	10.00 uur	Kerstdienst
VRIJDAG 29 DECEMBER	19.30 uur	Bijbelbabbel

Meer informatie betreffende de Protestantse kerk in Brugge vindt u steeds op:

www.protestantsekerkbrugge.be



22 december - 20 uur 't Keerske - Brugge

Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen – Het district OWVL kan terugkijken op een aantal feestelijke gebeurtenissen:

- op zondag 1 oktober werd **ds. Chris Bultinck** bevestigd als predikant van Protestantse Kerk de Rots in **Ieper**.
- op 8 oktober ook de bevestigingsdienst plaats van **stadspredikant ds. Heleen Ransijn** in de St.-Niklaaskerk in **Gent**.

En verder:

- 1 december 2023 zal **ds. Gert-Jan Kroon** afscheid nemen van VPKB **Menen**, en begint hij als predikant van de Christugemeente in de Bexstraat in **Antwerpen**. Daarmee neemt hij ook afscheid van het districtsbestuur, waarin hij penningmeester was.
- Pioniersplek **Oostende** gaat een nieuwe fase in. Omdat **dhr. Andries Boekhout** en zijn vrouw **Alida Heinstra** graag een nieuwe pioniersopdracht zouden aanvaarden, wordt er in Oostende gezocht naar een pionier die het werk kan verderzetten. De beroepingscommissie heeft tot 1 januari 2025 de tijd om een nieuwe pionier te vinden. Indien dit niet lukt zullen Andries en Alida in Oostende blijven, waarbij het project in Oostende een nieuwe invulling kan krijgen.

- tijdens de districtsvergadering van zaterdag 23 september waren de nationale penningmeester - dhr. Koen van Kinsbergen-, en de communicatieverantwoordelijke van de VPKB - dhr. Jean-Guillaume DeMailly - te gast. De communicatieverantwoordelijke gaf uitleg over **misbruik in de kerk** en het meldpunt dat hiervoor bestaat in de VPKB. Het algehele aanvoelen van de vergadering was dat ons preventiebeleid ontoereikend is. Ds. Jannica de Prenter stelt namens het district een brief aan de Synodale Raad met aandachtspunten op.
- de nationale penningmeester gaf uitleg over de budgettaire en financiële uitdagingen waarvoor de VPKB staat. Op enkele uitzonderingen na, hebben de meeste gemeenten grote moeite om hun **jaarlijkse bijdrage** aan het centrale kerkbestuur - de zogenaamde cibels - op te hoesten. De Synodale Raad wil hieraan tegemoetkomen door de cibels voor 2024 gemiddeld 19% te verminderen ten opzichte van 2023. Een aantal kerkgemeenten wordt immers ook geconfronteerd met de vermindering of zelfs stopzetting van de bijdrage/subsidie van hun burgerlijke gemeente.
- de VPKB kampt net als haar zusterkerken met een **predikantentekort**. In ons district zijn momenteel 6 van de 13 gemeenten vacant: Aalst, Denderleeuw, Horebeke, Roeselare, Ronse en weldra ook Menen. Dit beeld past in een landelijke tendens. Binnen twee jaar zal bijna de helft van het aantal kerkgemeenten in de VPKB vacant zijn door het groeiend aantal emeritaten. Daarom is nadenken over een toekomstgericht predikantenbeleid van het grootste belang.
- de Synodale Raad denkt aan het **investeren in pastorieën**, zodat kerkgemeenten een aantrekkelijke legger kunnen aanbieden. De vergadering reageerde positief, mits er eerst zeer goed wordt getoetst op levensvatbaarheid alvorens er investeringen worden gedaan.
- een tweede voorstel dat inspeelt op het beperken van het aantal vacante plekken is **duaal leren**: de FPTR en de VPKB willen een aantal werkplekken inrichten voor mensen die een studie theologie willen combineren met een kerkelijke functie. In deze duale projecten zullen mensen over een langere periode studie en het opdoen van werkervaring combineren, uiteraard onder gepaste begeleiding. Mensen die in aanmerking komen zijn studenten die reeds een bachelor theologie hebben behaald, of mensen die een carrièreswitch overwegen. Voor dit project zou ook samengewerkt worden met ETF in Heverlee.
- tenslotte staat ook **structurele samenwerking**, waarbij kerkgemeentes naar wegen zoeken om samen een predikant te beroepen, hoog op de agenda van de synodevergadering (zaterdag 18 november). Op 6 november is er een tweede zoom-vergadering gepland ter bespreking van de synodedocumenten.

Nieuws uit de synode – zaterdag 18 november is er een **synodale vergadering**².
Op de agenda staan veel organisatorische zaken. Zoals:

- Predikanten en bovenplaatselijk werk.
- Arbeidsvoorwaarden van de predikanten.
- Samenwerking tussen kerkgemeentes.
- Financieel verslag.

Voor meer landelijk nieuws klik >> [hier](#) <<.

Giften aan de kerk – Je kunt een gift overmaken naar:

VPKB Oostende – kerkenwerk **BE34 0910 0919 2090**

Wanneer u **voorbede/gebed** wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube – klik [hier](#) ←

Opnames van diensten (audio en/of video) zij ook te vinden op:

www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)

of Twitter: @KerkOostende

Kijk regelmatig op de website →



www.protestantsekerkoostende.be

GSM 0491 312200

² Vertegenwoordigers van alle districten binnen de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) vergaderen samen over zaken die de hele kerk aanbelangen.