

# Protestantse Kerk Oostende



## Infoblad juni 2023

### De agenda t.e.m. 2 juli 2023

zondag 28 mei - <b>Pinksteren</b>	<b>10 uur</b> - samenkomst in Protestantse kerk Roeselare <i>Ga je mee? <u>Laat het weten.</u></i> <b>9 uur</b> verzamelen bij Hazegraskerk
zondag 4 juni	<b>11 uur</b> samenkomst
zondag 11 juni	<b>11 uur</b> <i>Kringviering</i>
woensdag 14 juni	Uitstap naar <b>Biblia</b> - Brugge <b>18 uur</b> vertrek vanaf Hazegraskerk
zondag 18 juni	<b>11 uur</b> samenkomst
woensdag 21 juni	<b>19 uur</b> Bijbelgroep Mozes
zaterdag 1 juli	<b>16 uur</b> <b>Tienernamiddag/-avond</b>
zondag 2 juli	<b>11 uur</b> samenkomst
elke maandag- en vrijdagmiddag	<b>14 tot 17 uur</b> <i>Hazegraskerk open - spring</i> eens binnen
elke woensdagnamiddag <u>behalve in juli</u> - dan is er <b>geen</b> <i>Koffiebabbel</i>	<i>Koffiebabbel</i> - <b>14:30 - 16:30 uur</b>

De meest **actuele informatie** vindt u steeds op de website: [www.protestantsekerkoostende.be](http://www.protestantsekerkoostende.be)

## Inhoud

Pinksteren! .....	2
Moederdag .....	3
Kern van kerkzijn!?	4
<b>Tienernamiddag/-avond!</b> .....	5
Gemeentevergadering .....	6
Vooruitblik zomerperiode .....	6
Nieuws uit Brugge.....	6
Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen.....	8
Synodaal nieuws .....	8
Giften aan de kerk .....	9

## Bijbelcursus op aanvraag

- ❖ **Kennismaking christelijk geloof** met het Marcusevangelie (ook online mogelijk)
- ❖ Je kunt ook nog meedoen met de online cursus **Deutsch mit der Lutherbibel**  
Laat het maar weten als je interesse hebt.  
Eerstvolgende keer: **vrijdag 9 juni om 9:30u.**

**Pinksteren!** – op de **vijftigste** dag na Pasen vieren we pentekosté (Grieks voor 50<sup>ste</sup>, in het Frans - *La Pentecôte*). In het Jodendom het oogstfeest (*Shavoet* of *Wekenfeest*) van de eerstelingen, dat is de eerste opbrengst van de oogst. Later ook het feest van de gave van de wet op de Sinaï. In het christendom het feest van de uitstorting van

de Heilige Geest. Hiernaast is een afbeelding uit een Psalmboek te zien<sup>1</sup> die dat gebeuren in beeld brengt. Opvallend is dat ook Maria daarbij centraal afgebeeld is. Mijn eerste gedachte was: Maria op het Pinksterfeest? Toch is dat wat we lezen in Handelingen 1: ‘<sup>14</sup>Vurig en eensgezind wijdden ze (Jezus’ leerlingen) zich aan het gebed, samen met de vrouwen **en met Maria, de moeder van Jezus**, en met zijn broers.’ Dat Maria in deze afbeelding een centrale plek heeft, hoeft niet te verbazen, zowel in de oosterse kerk als in de rooms-katholieke heeft zij een speciale plek in de geloofsbeleving. Hier in Vlaanderen kom je Maria dan ook overal tegen. Deze maand, de meimaand is dat goed te merken: de meimaand is vanouds de Mariamaand – Moedermaand. En met *moeder* hebben we allemaal wat.



Protestanten hebben vanaf het begin een andere relatie met de moeder van Jezus. Onbelangrijk is ze zeker niet, want ze is tenslotte de moeder van onze Heer. In de Bijbel vinden we evenwel geen aanleiding om haar anders te vereren dan haar met ere te noemen. Dat zij, samen met de leerlingen van Jezus, met andere vrouwen en de broers van Jezus samenkwam om te bidden, dat mag ons bemoedigen. Het

<sup>1</sup> Het verhaal is afgebeeld op dit middeleeuwse psalterium (psalmboek) van Ingeborg van Denemarken (Musée Condé, Chantilly, Frankrijk).

antwoord op hun gebeden bleef niet uit en was in meerdere opzichten opzienbarend. De Geest van God kwam letterlijk over alle mensen: zonen, dochters, jongeren en ouderen, over mensen van zeer verschillende komaf. Er werden grenzen doorbroken: de God van de Thora, van Abraham, Izaäk en Jacob blijkt een grenzeloze liefde te hebben tot alle kinderen van Adam. Dat maakt Pinksteren een missionair feest, een feest waarbij barrières wegvallen ook die van de taal. Dat belooft wat! De Pinksterviering die zondag doorgaat in Roeselare, krijgt als thema: *Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.*

Voor de lezers van het katholieke weekblad *Kerk & leven*: bovenstaande over Maria lijkt een reactie op het artikel op het voorblad van deze week (21.2023). Dat is het echter **niet**. Het komt 'toevallig' en mooi samen. Om u kennis te laten maken met die andere visie op Maria hier een citaat uit dat artikel, geschreven door deken Antoon: 'Maria staat er (tijdens de negen dagen van gebed om de H. Geest) midden de apostelen, in het hart van het gebed van de kerkgemeenschap. Met de H. Geest is zij de moeder van de kerk geworden. Ieder die een zending opneemt mag bouwen op die bescherming en inspiratie. We staan niet alleen. In ons gebed mogen we ons gedragen weten door haar voorspraak. Een gebed tot Maria wordt nooit tevergeefs gebeden.' Tot zover een citaat.

---

**Moederdag** – tijdens de Kringviering van zondag 14 mei hoorden we het gedicht *Moeder* van Ester Naomi Perquin

Zoals je praat en dingen vindt,  
dwars door je eigen woorden klinkt, vaak ongevraagd,  
doe je haar nou wat opzij, je hebt toch ogen, waarom  
moet dat nou zo open, die mouwen staan  
je raar en doe een das om als het waait.

Zoals ze in je borstkas zucht  
wanneer je iets onnodigs dreigt te kopen, zegt dat  
suiker, vet, voor je bloed, je hart, je lever slecht, door  
drank en sigaretten is gekwetst, als je slordig oversteekt  
of fietst door rood – je mag van haar niet dood,  
niet eens geschud, geschaafd.

Als een achtervolgingsscène die een leven lang vertraagd  
wordt afgespeeld. Ze loopt je na. Dit voortbewegen,  
één en twee, in hetzelfde beeld.

Zo vaak val je tegen, zo vaak val je mee. Steeds ongevraagd  
gered. Bij hond, stoep, hek en noodlot weggegrist.  
Je kijkt naar haar. Je weet niet wie ze is.

uit *Ongevraagd advies*

---

**Kern van kerkzijn!?** – Tijdens de *Kringviering* van 14 mei dachten we ook na over de bekende woorden van Jezus uit Matteüs 11:

Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. (WV 2012)



We spraken de wens uit dat de kerk zo'n *rustplek voor de ziel* zou mogen zijn.

We spraken met elkaar over de vraag: *Wat is voor jou de kern van kerkzijn?*

Hier een indruk van de reacties op deze vraag. Voor mij is de kern van kerkzijn ...

*Meelijden*

*Een plek waar je verdriet en vreugde kunt delen  
Waar we het belang van een ander hoger stellen dan dat van onszelf*

*De kerk is een oefenplek om dat te doen*

*Saamhorigheid*

*Gedeelde smart is halve smart  
gedeelde vreugde is dubbele vreugde*

De kerk is geen gebouw – in de Bijbel bestond de kerk als gebouw nog niet – de kerk dat zijn de mensen

*Een gemeenschap van jonge en oude mensen en allerlei soorten mensen*

*Samenzijn van veel mensen*

*Regels van de kerk en maatschappij en van jezelf kunnen jouw leven  
zwaar maken. De kerk is dan een rustplaats*

Een plek om over de belangrijke dingen na te denken/te praten. Anders heb je daar vaak geen tijd voor.

“Wie ben ik als mens?” – vorm van herbronning

*Kerk als oase*

*waar je met God kunt spreken  
en gemeenschap met andere christenen kunt ervaren*

*Familie*

Samen vieren

Samen nadenken

Zussen en broers van elkaar

Ieder komt hier voor God, op wat voor manier en om welke reden dan ook

*Een plek waar je vragen mag stellen, die niet altijd beantwoord hoeven te worden*

Verschillende culturen ontmoeten er elkaar

God raakt iedereen en omvat iedereen

*Jullie zullen nog meemaken dat ik in dit land de vreugdezangen laat verstommen en bruid en bruidegom hun lied ontnemen. (Jeremia 16, 9)*

Een andere vraag die daarop aansluit: *Wat kan dat voor ons betekenen?*

Dat we andere mensen uitnodigen

Mensen zouden de sfeer moeten proeven

*Een lichtpunt / een baken voor de rest van de stad*

Er wordt vaak laatdunkend over kerkbezoek gedaan.

Het is makkelijker om ongelovigen uit te nodigen voor een bepaalde activiteit

Andere culturen : groeien, meer levendigheid; mensen blijven vaak hangen

*Katholieken kijken nog steeds raar naar de protestantse kerk*

Kerk is ook een plek van vergeving

Je mag altijd terugkomen

*Iedereen is anders  
laat de ander in zijn waarde  
en ga gewoon in gesprek in plaats van elkaar te veroordelen*

*Leer van elkaar  
luister naar elkaar*

Voor degenen die niet bij dit gesprek waren: je proeft wellicht dat dit een boeiend en levendig gesprek was. Het is ook *hoopgevend* te horen wat we samen als kerk in Oostende zouden willen zijn.

---

**Tienernamiddag/-avond!** – start zomervakantie!

Op **zaterdag 1 juli!** in de Hazegraskerk. **Start: 16 uur.**

Samen eten, samen iets leren uit de Bijbel en samen ...!



---

**Gemeentevergadering - zondag 16 april** hadden we na de dienst een korte vergadering waarin we terugkeken op het jaar 2022. Luc Vandenbroucke en Jan Lammens waren aftredend en herkiesbaar als leden van de bestuursraad. Zij zijn beide herkozen. Dank voor het vertrouwen in hen als bestuursleden.

---

**Vooruitblik zomerperiode** – in de maand juli zijn wij (Alida en Andries) een aantal weken op vakantie. Mocht er in deze periode dringend behoefte zijn aan pastorale zorg, dan kunt u terecht bij ds. Jannica de Prenter

Telefoon: 050 35 50 84

E-mail: j.a.deprenter@gmail.com

Dit geldt voor de periode 3 tot en met 15 juli.

**In juli is er geen Koffiebabbel!**

---

## Nieuws uit Brugge - Open Kerken 2023

'Gedachten' is het nieuwe project voor Open Kerken. In de maand juni en juli zal **Linda Six** exposeren in 't Keerske. Het moderne en expressieve werk van Linda Six past niet in een hokje en neemt u mee langs nieuwe paden die aan het denken zetten.



Over Linda Six - In de jaren '80 leert Linda Six de letterschriftkunst kennen via de bekende Brugse kalligraaf Peter Boudens en krijgt ze haar vorming van verschillende docenten. Gaandeweg verlaat ze de betreden paden en zoekt ze naar nieuwe mogelijkheden. Ze experimenteert met letters in combinatie met vernieuwende achtergrondsoorten. Daarbij maakt ze niet alleen gebruik van Oost-Indische inkt, pen en penseel, maar van diverse verftechnieken en collagemateriaal. Spontane schriftuur, sporen en tekens komen terug in haar expressieve werk, dat zij tegenwoordig liever kalligrafiti noemt. In een obscuur spel van licht en donker verschijnen passievolle accenten en sprankels van rood, roze en oranje, die uiting geven aan de gedachten van de kunstenaress over liefde, passie, verlangen, angst en hoop.

Themadienst & feestelijke opening - U bent van harte uitgenodigd voor de themadienst 'Geef dat mijn gedachten gericht zijn op U' op zondag 4 juni om 10.00 uur, met na afloop de feestelijke opening van de tentoonstelling.



Bezichtiging - De kerk zal open zijn voor bezichtiging op zaterdag 03-06, 10-06, 17-06, 24-06, 08-07, 15-07 en 22-07, telkens van 14.00 uur tot 18.00 uur.

## Psalmenwandeling in Brugge



*Psalmenwandelingen laten je proeven van de rijke en diepe woorden van de Psalmen, de natuur, een eeuwenoude stad, muziek en het gesprek met elkaar. Op 1 juli staat de Psalmenwandeling in het teken van de stilte en passeren we langs twee unieke klooster gebouwen: het Engels Klooster en het Grootseminarie Brugge. De wandeling begint en eindigt bij 't Keerske in Brugge.*

### PROGRAMMA

- 13.30 uur: Ontvangst in 't Keerske met koffie en thee.
- 14.00 uur: Woord van welkom en opening.
- 14.10 uur: Start wandeling.
- 14.30 uur: Eerste stop bij het Engels Klooster.
- 15.00 uur: Vervolg wandeling.
- 15.25 uur: Tweede stop bij het Grootseminarie Brugge.
- 15.40 uur: Vertrek naar 't Keerske.
- 16.00 uur: Pauzemoment in 't Keerske met koffie, thee & gebak.
- 16.30 uur: Avondviering in 't Keerske.
- 17.00 uur: Napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

### Overige praktische informatie

- Bij 40 inschrijvingen of meer wandelen we in twee groepen en maken we een lus tussen 't Keerske, het Engels Klooster en het Grootseminarie Brugge.
- De lengte van de wandeling is ongeveer 4,5 km. Het is belangrijk dat u nog vlot kunt meewandelen. Als u niet meer zo goed ter been bent, maar toch mee wilt doen, raden we u aan om per auto of fiets naar de stoppunten te gaan.
- Inschrijven op het inschrijfblad of aanmelden bij ds. Jannica de Prenter.

*Deze Psalmenwandeling wordt begeleid door ds. Jannica de Prenter, ds. Louis Wüllschleger, Martin Zonnenberg (orgel), Marjolein de Wit (dwarsfluit) en Anja van der Maten (hobo) – met medewerking van VPKB Brugge, Sacred Books & Biblia.*

### Overzicht activiteiten:

VRIJDAG 26 MEI	19.30 uur	Bijbelbabbel
ZONDAG 28 MEI	10.00 uur	Pinksterdienst
WOENSDAG 31 MEI	14.00 uur	Kerkenraad
ZONDAG 4 JUNI	10.00 uur	Themadienst met na afloop feestelijke opening van Open Kerken project
VRIJDAG 9 JUNI	19.30 uur	Bijbelbabbel
ZATERDAG 10 JUNI	9.30 uur	Districtsvergadering in Ieper

Meer informatie betreffende de Protestantse kerk in Brugge vindt u steeds op:  
[www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be)

---

**Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen** - het bestuur van het district OWVL bestaat uit de volgende personen:

voorzitter            Chris Bultinck (Dendermonde)  
secretaris            Nele Lemaire (Ieper)  
penningmeester    Gert-Jan Kroon (Menen)  
lid                     Simon van der Linden (Horebeke → Dendermonde)  
lid                     Cornelis Blommaert (Horebeke)  
lid                     Luc D'Hoe (Aalst)

Vertegenwoordigster vanuit het district in de Synodale raad: Chris De Pauw (Dendermonde).

Eerstvolgende districtsvergadering: zaterdag 10 juni in Ieper.

---

**Synodaal<sup>2</sup> nieuws** - zaterdag 13 mei was er in Brussel een buitengewone synodevergadering over de positie van de predikanten in de Verenigde Protestantse Kerk in België. Na afloop werd onderstaand synodebericht gepubliceerd:

De voorstellen in de synodedocumenten "beleid t.a.v. het predikantencorps" hebben in de kerkgemeenten en districten aanleiding gegeven tot gepassioneerde debatten. Naar voren kwam onder andere:

- de vrees voor een te grote centralisatie in de VPKB
- de wens om de nadruk te leggen op de evangelisatie
- de revitalisering van de kerkgemeenten.

Op zaterdag 13 mei wierpen nieuwe elementen een heel nieuw licht op deze synodedocumenten. Zo zullen in de zeer nabije toekomst vele predikantsplaatsen vacant zijn. Bovendien heeft de minister van Justitie de VPKB gevraagd haar uitgaven kritisch tegen het licht te houden, met inbegrip van de wens dat de VPKB afziet van de vacaturevergoedingen. Dit zou binnen de komende 2 weken gerealiseerd moeten worden.

De vergadering besloot een einde te maken aan het systeem van vacaturevergoedingen per 1 juni 2023. De vergadering gaf een mandaat aan de Synodale Raad om van 13 mei tot 17 november predikanten voorlopig administratief te benoemen aan 150% in vacante gemeenten.

---

<sup>2</sup> De leden van de **synodale raad** zijn gekozen om de landelijke kerk leiding te geven.



Het debat over het beleid t.a.v. het predikantencorps wordt - met medeneming van verschillende opmerkingen en vragen uit deze vergadering - voortgezet tijdens de volgende synodevergadering op 18 november. De Synodale Raad zal zorg dragen voor een tijdige raadpleging van de districten en deze voorzien van het relevante materiaal.

Tevens werd ons meegedeeld dat op woensdag 3 mei de Sebaya-rivier in Rwanda, een land dat de VPKB nauw aan het hart ligt vanwege zijn sterke banden met de EPR, door hevige regenval buiten zijn oevers is getreden. De gevolgen van de overstroming waren dramatisch, met meer dan 130 doden en zware materiële schade.

Onze broeders en zusters in **Rwanda** rekenen op onze gebeden en solidariteit. Meer informatie vindt u op <https://nl.protestant.link/noodinzamelingsactie-rwanda/> .

---

**Giften aan de kerk** - Je kunt een gift overmaken naar:

VPKB Oostende - kerkenwerk **BE34 0910 0919 2090**

---

Wanneer u **voorbede/gebed** wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

---

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube - klik [hier](#) ←

Opnames van diensten (audio en/of video) zijn ook te vinden op:  
[www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/](http://www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/)

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)  
of Twitter: @KerkOostende

**Kijk regelmatig op de website** →



---

[www.protestantsekerkoostende.be](http://www.protestantsekerkoostende.be)  
GSM 0491 312200