

Protestantse Kerk Oostende



Infoblad voorjaar 2023

De agenda t.e.m. 21 mei 2023

| | |
|----------------------------------|--|
| zondag 12 maart | 10 uur - samenkomst in Protestantse kerk Brugge <i>Ga je mee? <u>Laat het weten.</u></i> 9 uur verzamelen bij Hazegraskerk |
| woensdag 15 maart | 19 uur Bijbelgroep Mozes |
| zondag 19 maart | 11 uur samenkomst |
| Palmzondag 2 april | 11 uur samenkomst - viering Heilig Avondmaal |
| zondag 9 april - Pasen | 11:15 uur Paasviering met katholieke multiculturele gemeenschap |
| zondag 16 april | 11 uur samenkomst |
| woensdag 19 april | 19 uur Bijbelgroep Mozes |
| zaterdag 29 april | 16 uur Tienernamiddag/-avond |
| zondag 30 april | Vanaf 14 uur Profundo-wandeling Hazegraskerk open voor geïnteresseerden |
| zondag 7 mei | 11 uur samenkomst |
| donderdag 11 mei | 20 uur <i>In opstand!</i> Bespreking van het gelijknamige boek in de Geuzetorre |
| zondag 14 mei | 11 uur <i>Kringviering</i> |
| woensdag 17 mei | 19 uur Bijbelgroep Mozes |
| zondag 21 mei | 11 uur samenkomst |
| elke maandag- en vrijdagnamiddag | 14 tot 17 uur <i>Hazegraskerk open - spring</i> eens binnen |
| elke woensdagnamiddag | <i>Koffiebabbel</i> - 14:30 - 16:30 uur |

De meest **actuele informatie** vindt u steeds op de website: www.protestantsekerkoostende.be

Inhoud

| | |
|--|----|
| Op naar Pasen!..... | 2 |
| Wat geef jij op? | 3 |
| Tienernamiddag/-avond! - | 4 |
| WereldGebedsDag | 4 |
| Gemeentevergadering | 5 |
| In opstand! | 5 |
| Multiculturele katholieke viering in de Hazegraskerk | 6 |
| Nieuws uit Brugge..... | 6 |
| Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen..... | 8 |
| Synodaal nieuws..... | 9 |
| Huizen van Hoop..... | 10 |
| Giften aan de kerk | 11 |

Bijbelcursus op aanvraag

- ❖ **Kennismaking christelijk geloof** met het Marcusevangelie (ook online mogelijk)
- ❖ Je kunt ook nog meedoen met de online cursus **Deutsch mit der Lutherbibel**
Laat het maar weten als je interesse hebt

Op naar Pasen! – zoals elk voorjaar gaan wij op weg naar Pasen. Voorheen stond ik er niet bij stil, dat we het Paasfeest juist in het voorjaar vieren, althans hier op het noordelijk halfrond. De verbondenheid met het **lenteseizoen** is evident. ‘**Lent**’ is de Engelse benaming voor de periode in de christelijke kerk van boetedoening ter voorbereiding op Pasen, voor de veertigdagentijd, vastentijd (RK) of de lijdenstijd (Protestants). Het is dus niet alleen de tijd van hoop op nieuw leven, van vooruitblikken naar het opbloeien van de natuur, maar ook een tijd van *inkeer*, zelfs van boetedoening. Met dat laatste hebben we, naar mijn inschatting, niet zoveel. Of kunnen we het *vasten* (het je (gedeeltelijk) onthouden van eten, drinken, geslachtsgemeenschap) ook zien als een vorm van boetedoening? Joden vasten op Grote Verzoendag – ‘... opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de HEER weer rein tegemoet kunnen treden.’ (Leviticus 16). In



de vroege christelijke kerk was de vastentijd ook deel van de voorbereiding van de dopelingen op de doop op de Paasmorgen. De ondergang in het water, als teken van de dood en het komen uit het water als teken van de verrijzenis. Zo is onze christelijke traditie vol symboliek (tekenen met een diepere betekenis). Een symboliek die in onze protestantse traditie wat verloren is gegaan. Dat is spijtig. Hier in Vlaanderen, wat getekend is door het rooms-katholicisme met zijn rijke verbeelding, ben ik me daar meer bewust van. Tegelijkertijd zie ik ook de 'verafgoding' van het symbool, van het beeld, en ben ik me daardoor ook meer bewust van de waarde van het protestantisme in zijn gerichtheid op de diepe en rijke betekenis van het Woord als maatschappelijke en persoonlijke heilverkondiging. Is het mogelijk om 'het beeld' een geschikte plaats te geven in ons geloof, zodat het ons geloof versterkt met beleving zonder dat het ons afleidt van onze concentratie op het Evangelie van Jezus Messias, de grote profeet, de Heiland, de Mensenzoon en de Zoon van de Vader. Wellicht kunnen we daarover wat leren van Wesley. Hierna kun je lezen wat hem motiveert in de veertigdagentijd.

In ieder geval is Pasen een hoopvol feest, een feest van **licht** (Paaskaars!), wat ons duister – persoonlijk en maatschappelijk – opklaart. Een feest wat gevierd moet worden, ook in 2023. Daar leven we naartoe, niet alleen deze veertig dagen, maar heel ons leven, met vallen én opstaan.

Wat geef jij op? – De veertigdagentijd is een voorbereidende periode op het lijden, het sterven en de verrijzenis van de Heer. Daarin wordt ons opgedragen om aan zelfonderzoek te doen en daarbij vast te stellen hoeveel 'afval' er weer eens in ons geestelijk leven is binnengeslopen. Het beeld van de eindbestemming, de (tweede) komst van de Heer en de bestendiging van Gods Rijk vertroebelt sneller dan we denken. Door de wereldse bril vervaagt dit hoopvol zinnebeeld en vooral de weg er naartoe.



Volgens de traditie van de Kerk is de veertigdagentijd (de vasten- of lijdenstijd, zo je wil) gestoeld op drie pijlers: **Bidden**, **vasten** en **geven**. Om beter in te 'zoomen' op elk van deze drie, kunnen we best eens kijken naar welk zelfstandig naamwoord de werkwoorden voorstellen. Namelijk: het *gebed*, de *onthouding* en de *gift*. Dat is een interessante denkoefening om te maken. In vergelijking met anderen binnen onze gemeenschap lijkt ik net een pasgeborene, als het gaat om 'gaan of beginnen te geloven' oftewel 'tot geloof komen of gebracht worden'. Die ervaring op zich was intens genoeg, maar ik wijk af.

Hoewel gebed verre van makkelijk is, vond ik het niet meer dan normaal om te beginnen bij wat God ons op een dienblaadje aangeboden heeft. Het gebed van de Heer (het *Onze Vader*) en het boek der Psalmen. Beide komen uit de Bijbel, het ene komt van de Heer Zelf en de psalmen ook, ze werden ingegeven door de Geest. Wanneer wij dit beseffen, kunnen wij niet anders dan te beginnen bij de woorden die

Godgeblazen zijn. Sindsdien worden mijn dagen doorspekt met het bidden van de psalmen. Ik kijk er zelfs naar uit om mij aan die bron te verfrissen, telkens weer.

Verder besloot ik ook te onderzoeken waar in mijn leven ik wel iets kon missen. Dit was niet zo moeilijk, de praatjes van anderen (van lichtzinnige aard, welteverstaan) is er zo één van. Ook televisie hoort daarbij. Ik kan de tijd niet meer zeggen dat ik nog langer dan een half uur televisiegekeken heb. Zo groeide ook het bewustzijn wat voor bagger er tegenwoordig te zien is op de buis. Meer daarover schrijf ik misschien later in een ander stuk.

Dit alles leidt ertoe dat ik, voor mijzelf gesproken, al een mooie portie tijd meer heb gegeven aan God dan ik voordien deed. Dit zeg ik niet om mij op de borst te kloppen, maar om te wijzen op de verandering die men geestelijk ondergaat. Het komt misschien niet wanneer wij dat willen, maar vast wel wanneer de Heer dat wil. Daarbij is een diep vertrouwen in Hem onmisbaar.

Was getekend op donderdag 9 maart 2023 door *Wesley Merckx*

Tienernamiddag/-avond! – er komt weer een tieneravond!

En wel op **zaterdag 29 april!** in de Hazegraskerk. **Start: 16 uur.**

Samen eten, samen iets leren uit de Bijbel en samen ...!



WereldGebedsDag – vrijdag 3 maart vierden we de Wereldgebedsdag,

voorbereid door vrouwen uit Taiwan en gevierd over de hele wereld onder leiding van christenvrouwen. De koren **Matondo** en **Weerklank** zorgden voor een mooie muzikale omlijsting. Hieronder foto's van de viering in Oostende (Hazegraskerk onder leiding van de Evangelische kerk), die door ruim zestig mensen werd

bijgewoond. In Oostende was de viering voorbereid door mensen uit de Evangelische kerk, de Anglicaanse, de protestantse, de katholieke en orthodoxe kerk en uit de Pinkstergemeente.



Hanneke van de Evangelische kerk

Gemeentevergadering - **zondag 16 april** zal er na de viering een gemeentevergadering worden gehouden, waarin de financiën van het afgelopen jaar (2022) uitgelegd worden en ingezien kunnen worden. Indien er in verband met het voorgaande tegenkandidaten zijn ingediend, zal er een stemming plaatsvinden onder de regelmatige bezoekers van de protestantse eredienst.

In opstand! - dat is de titel van het boek van Pieter Serrien. Met als ondertitel: *Geuzen in de Lage Landen. 1565 - 1578*. Pieter Serrien beschrijft hierin de opstand tegen de Spanjaarden en de Rooms-katholieke kerk, die - en dat weten veel Vlamingen niet - in Vlaanderen begon.

In de Lage Landen van de zestiende eeuw kwam een bonte groep rebellen in opstand. Ze noemden zich geuzen en streeden tegen de katholieke onderdrukking, het Spaanse bewind en de behoudsgezinde regering. Wat volgde was een jarenlange spiraal van geweld, met vervolgingen, beeldenstormen, zeeroverrij, staatsgrepen en bloedbaden. De geuzenopstand resulteerde in waanzinnig religieus geweld tussen katholieken en protestanten, een bloedige burgeroorlog, de revolutie van de Lage Landen, de stichting van calvinistische stadsrepublieken en de uiteindelijke breuk tussen noord en zuid, het latere Nederland en België.
<https://pieterserrien.be/inopstand/>

Donderdagavond 11 mei om 20 uur - komt Pieter Serrien op uitnodiging van de Protestantse kerk én de Geuzetorre (vrijzinnig centrum) naar Oostende. Na een korte inleiding van Kurt (vrijzinnig) en Andries (protestant) presenteert hij zijn boek. Het is een unieke samenwerking tussen vrijzinnigen en protestanten in Oostende. Beide groepen voelen zich verbonden met de geuzen van weleer.



Multiculturele katholieke viering in de Hazegraskerk

Multiculturele Viering
Célébration Multiculturelle
Multicultural Celebration

Zaterdag 11 maart 2023
Om 18u15

"Ongebaande wegen gaan"

HAZEGRASKERK
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Rachel Lancsweertplein Oostende

Zang: Koor Matondo

Met omhaling voor de projecten van
Broederlijk Delen

 **Broederlijk Delen**
TOT IEDEREEN MEE IS

V.U.: W. Meulemeester – Dekenijstraat 8 – 8400 Oostende

Nieuws uit Brugge - Het wonder van het kruis. -

Het kruis is zowel een wonder als een diep geheim. Het is een teken van dood en ellende, en tegelijk is het ook een bron van genade. Want nergens komt Gods liefde dichterbij dan op het kruis. De prekenreeks die werd voorbereid voor de lijdenstijd



heb ik 'het wonder van het kruis genoemd'. In de komende weken

mogen we samen ontdekken dat het kruis een plaats is waar vergeving, verlossing en verzoening aan het licht komen. Juist op het dieptepunt van de menselijke pijn, juist in de nacht waar alle stemmen zwijgen, daar draagt en zegent God ons. Het kruis is ook een plaats van troost en licht.



Vorbereidingen televisiedienst - De voorbereidingen voor de televisiedienst op zondag 7 mei zijn inmiddels begonnen. Samen met Patrick en Gaby werden er een aantal mooie liederen uitgezocht voor koorzang en samenzang. Op 22 maart komt het team van de VRT naar 't Keerske voor een werkafpraak met de kerkenraad. De technische randvoorwaarden zullen ook nog bekeken moeten worden. De koorrepetities starten vanaf 6 maart, telkens op maandagavond om 18.30 uur (met uitzondering van 1 mei).

Bijbelbabbel - Elke twee weken is er ook Bijbelbabbel in 't Keerske. We zullen na Pasen starten met een nieuw thema. Voor wie dit wenst gaan we op woensdag 29 maart om 19.30 uur naar de St.-Jakobskerk voor de voorstelling 'een uur met Hem'. In woord, beeld en muziek van nu brengt de christelijke band Xamen de Passie van Jezus dichterbij. Wie graag mee wil kan zich aanmelden bij Albert of Jannica.

Open Kerken Project zomer 2023

'GEDACHTEN': TUSSEN VERLANGEN EN LIEFDE, ANGST EN HOOP - Ontdek de expressieve Kalligrafiti van Linda Six Tentoonstelling in 't Keerske In de maand juni en juli is er in 't Keerske werk te bezichtigen van Linda Six. Het moderne en expressieve werk van Linda Six past niet in een hokje en neemt u mee langs nieuwe paden die aan het denken zetten. Let ook zeker als u in de kerk bent eens op de Bijbelse kalligrafie in de Keersstraat en op de witte doeken voor de ramen in de kapel.

Over Linda Six - Van jongs af aan bleek de kunstenaar over creatieve talenten te beschikken. Heel vroeg al schreef zij spinsels van gedachten en maakte daarbij vele tekeningen. In de jaren 80 werd ze gegrepen door de letterschriftkunst van de bekende Brugse kalligraaf Pieter Boudens. De letter-schrijfkunst zou Linda niet meer loslaten. Zij bestudeerde de lettertekens doorheen de historiek (laat-middeleeuws, renaissance, en het humanistisch letterbeeld) en kreeg haar vorming bij verschillende docenten.

Opening en datums - Deze tentoonstelling in 't Keerske laat het vernieuwende en eigentijdse werk zien van een authentieke kunstenaar die gebruik maakt van het klassiek letterschrift in een geheel eigen mixedmedia explorerende vormgeving. Oftwel: Kalligrafiti! Het is aan de toeschouwer zich te verwonderen en te genieten. De tentoonstelling is te bezichtigen op zaterdag 3 juni, 10 juni, 17 juni, 24 juni, 8 juli, 15 juli en 22 juli, telkens van 14.00-18.00 uur. Feestelijke opening met receptie na afloop van de eredienst op zondag 4 juni.



Prekenreeks - 'God geef dat mijn gedachten gericht zijn op U' Aansluitend op dit Open Kerken project biedt ds. Jannica de Prenter in de zomerperiode een prekenreeks aan over het thema "gedachten".

Overzicht activiteiten:

| | | |
|--------------------------|-----------|--|
| <i>VRIJDAG 3 MAART</i> | 19.30 uur | Bijbelbabbel |
| <i>MAANDAG 6 MAART</i> | 18.30 uur | Koorrepetitie |
| <i>WOENSDAG 8 MAART</i> | 10.00 uur | Belijdeniscatechese |
| <i>DONDERDAG 9 MAART</i> | 19.30 uur | Bestuursraad |
| <i>MAANDAG 13 MAART</i> | 18.30 uur | Koorrepetitie |
| <i>VRIJDAG 17 MAART</i> | 19.30 uur | Bijbelbabbel |
| <i>ZATERDAG 18 MAART</i> | 9.30 uur | Districtsvergadering |
| <i>MAANDAG 20 MAART</i> | 18.30 uur | Koorrepetitie |
| <i>DINSDAG 21 MAART</i> | 14.00 uur | Kerkenraad |
| <i>WOENSDAG 22 MAART</i> | 10.00 uur | Belijdeniscatechese |
| <i>WOENSDAG 22 MAART</i> | 15.30 uur | Werkbezoek VRT |
| <i>ZATERDAG 25 MAART</i> | 14.30 uur | Welkommiddag nieuwe leden |
| <i>MAANDAG 27 MAART</i> | 18.30 uur | Koorrepetitie |
| <i>WOENSDAG 29 MAART</i> | 19.30 uur | 'Een uur met Hem': Passie van Jezus in de St.-Jakobskerk |
| <i>VRIJDAG 31 MAART</i> | 19.30 uur | Bijbelbabbel |

Meer informatie vindt u steeds op: www.protestantsekerkbrugge.be

Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen - woensdag 8 maart ontvingen wij het droevige bericht dat collega dominee Rob Koreneef (59 jaar) zeer onverwacht overleden is als gevolg van een hartstilstand. Hij was sinds 2021 dominee van Ronse (Vlaamse Ardennen). Daarvoor diende hij de gemeente van Balen en was hij jarenlang voorganger in de wijkgemeente Antwerpen-Linkeroever. Hij was juist van plan zich ook bestuurlijk in te gaan zetten in ons district Oost- en West-Vlaanderen. We missen in hem een goede betrokken collega. We bidden de naasten van Rob, de gemeenteleden en de collega's de nabijheid van de Heer toe in dit verlies.

Synodaal¹ nieuws - [zaterdag 13 mei](#) - is er een buitengewone synodevergadering over de positie van de predikanten in de Verenigde Protestantse Kerk in België. Geïnteresseerden kunnen het discussiestuk wat die dag centraal staat aanvragen bij het Synodebureau: bureau@protestant.link

Hulp Oekraïne - Beste zusters en broeders,

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, nu alweer zo'n jaar geleden, zijn er duizenden slachtoffers te betreuren. Daarnaast is bijna een derde van de Oekraïners uit hun huizen verdreven. Zo'n 6,6 miljoen mensen daarvan leven nu elders in het land en meer dan 7,7 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne zijn de grens over getrokken en verblijven nu in verschillende landen in Europa.

De nood is hoog mede vanwege de voortdurende Russische raketaanvallen op civiele en residentiële doelen en op de energie-infrastructuur. Vele burgers hebben geen electriciteit en water meer en lijden onder de strenge winterse kou. Sommigen trotseren die barre omstandigheden maar velen trekken naar andere oorden waaronder West-Europa. Verbetering van die situatie is helaas nog niet in zicht.

Al snel na het begin van de oorlog in Oekraïne, besloot de Synodale Raad een noodfonds op te richten om vluchtelingen uit en in Oekraïne te helpen. Met de gulle steun van leden van de VPKB en met een bijdrage vanuit 'eigen' middelen werd in een jaar tijd een bedrag van ongeveer Euro 80.000 ingezameld en overgemaakt aan Hungarian Interchurch Aid (HIA) in Hongarije. Hartverwarmend!

HIA is een oecumenisch samenwerkingsverband van verschillende kerken in Hongarije. De organisatie is al meer dan 25 jaar aanwezig in verschillende delen van Oekraïne en kent het land dus goed.

Gedurende het afgelopen jaar heeft HIA vele hulppakketten met voedsel, hygiëne producten en huishoudelijke artikelen uitgedeeld. Ook levert HIA-tientallen generatoren voor het opwekken van stroom waar de electriciteit is uitgevallen. Daarnaast zijn gemeenschapsschuilplaatsen gerenoveerd, honderden tonnen brandstof geleverd en wordt psychosociale hulp verleend aan mensen die te lijden hebben onder de trauma's van de oorlog. Naast humanitaire hulp in noodsituaties werkt HIA ook aan programma's voor wederopbouw van dit zwaar getroffen land. Zo wordt nu al hulp verschaft bij de wederopbouw van scholen, gezondheidscentra en opvangcentra.

In Hongarije zelf helpt HIA bij de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Vluchtelingen die met de trein aankomen krijgen eten en drinken en hulp bij het zoeken naar onderdak. Speciale aandacht wordt gegeven aan hulp voor niet-begeleide minderjarigen, gehandicapten en ouderen.

¹ De leden van de **synodale raad** zijn gekozen om de landelijke kerk leiding te geven.

De Synodale Raad heeft veel waardering voor de steun die vanuit de kerkelijke gemeenten reeds aan het noodfonds werd verschaft. Omdat de nood in Oekraïne groot blijft, willen we nogmaals een beroep op u doen om, ter gelegenheid van de Diaconale zondag op 26 maart a.s., bij te dragen aan het noodfonds. Zo kunnen we als VPKB-vorm geven aan onze diaconale opdracht van praktische liefde voor onze naaste.

Uw bijdragen zijn welkom op rekeningnummer: BE06 3100 0835 5022

Met de vermelding: Steun voor Oekraïne

Huizen van Hoop - *Een kerk leeft als ze gehoor geeft aan de noodkreet van mensen die geen thuis meer hebben en op straat terecht zijn gekomen.*

Beste leden van de Verenigde Protestantse Kerk in België,

De beelden op dit moment van vluchtelingen en asielzoekers op den dool, daklozen in uitgeleefde panden zijn te hard, te onwettelijk want ze zijn genomen in onze stad, in ons land. Weggeduwd uit de dorpen, weggemoffeld in gore gebouwen of gewoon op straat.



Deze situatie is niet nieuw. In 2015 maakten we in ons land al een opvang crisis mee. Nu, in 2023, zitten we opnieuw met duizenden mensen op straat die geen plaats vinden.

Om vanuit ons geloof een antwoord te geven op die schrijnende situatie, is destijds de projectgroep Huizen van Hoop opgericht met het doel erkende vluchtelingen en asielzoekers te helpen bij het vinden van een dak boven hun hoofd.

Dankzij gulle en warme steun van leden van de VPKB, hebben we in de afgelopen jaren zo meer dan honderdvijftig mensen kunnen helpen bij het vinden van onderdak.

Die Huizen van Hoop staan in een wereld van woningnood en dakloosheid. Ze kunnen net als een kerk een teken van hoop zijn voor degenen die zich verloren voelen, zonder thuis.

Het project 'Huizen van Hoop' vertaalt zich in deze realiteit door het bewoonbaar maken van een lege pastorie, het inrichten van een appartement, een kamer bij iemand in huis.

De nieuwe bewoners willen we welkom heten en hun nieuwe vrienden vanuit de kerk of vrijwilligersgroepen willen we een steuntje in de rug geven om de opvang te realiseren via advies en financiële steun.

Zo'n Huis van Hoop is voor ons een onderdeel van dat appartementsgebouw, waar ook Geloof en Liefde wonen. Allerlei appartementen in het gebouw van de toekomst kunnen nog andere namen dragen als Barmhartigheid, Rechtvaardigheid en Aanspreekbaarheid voor hun bewoners en de omgeving. We noemen dat solidariteit in een praktijk van pastoraat en diaconie.

Die solidariteit is nu meer nodig dan ooit tevoren.

Dit jaar heeft de VPKB zich ertoe verbonden twee of drie families van vluchtelingen op te vangen via Humanitaire Corridors.

Dit is een project waarmee kwetsbare mensen op een veilige manier naar ons land kunnen komen, zonder daarbij gebruik te moeten maken van gewetenloze mensensmokkelaars.

Mede om dat project succesvol te laten zijn, is uw steun nodig.

Welkom zijn geeft veerkracht terug aan hen en aan ons om voor het leven te kiezen.

Vrijwilligers, ook vanuit de kerken, spelen hierin een belangrijke rol. Zij vormen het menselijk gezicht en handen en voeten van dat warme welkom. Als vrijwilliger ben je een eerste vraagbaak en toevlucht en kun je een brug vormen naar hulpverlening en naar de samenleving. Zo maken wij Gods liefde voor mensen concreet.

Dat kunnen we alleen maar **SAMEN**.

Daarvoor hebben we uw steun nodig om huizen te vinden en vluchtelingen te helpen die te huren en in te richten.

Maak 'Huizen van Hoop' bewoonbaar

Via een gift op

BE06 3100 0835 5022 t.a.v. Uniprobel

m.v.v. Huizen van Hoop

Giften aan de kerk – Je kunt een gift overmaken naar:

VPKB Oostende – kerkenwerk **BE34 0910 0919 2090**

Wanneer u [voorbede/gebed](#) wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube – klik [hier](#) ←

Opnames van diensten (audio en/of video) zijn ook te vinden op:
www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)

of Twitter: @KerkOostende

Kijk regelmatig op de website →



www.protestantsekerkoostende.be

GSM 0491 312200