

# Protestantse Kerk Oostende



## Infoblad winter 2023

### De agenda t.e.m. 5 maart 2023

zondag 29 januari	10:45u. naar de film <i>Onze natuur</i> - Kinopolis
	
zondag 5 februari	11:00u. samenkomst
zondag 12 februari	11:00u. kringviering
woensdag 15 februari	19:00u. Bijbelgroep Mozes
zondag 19 februari	11:00u. samenkomst
vrijdag 3 maart	19:00u. WereldGebedsDag-viering
zaterdag 4 maart	16:00u. Tiernamiddag/-avond
zondag 5 maart	11:00u. samenkomst
elke maandagnamiddag vanaf februari ook elke vrijdagnamiddag	14 tot 17 uur <i>Hazegraskerk</i> open - <i>sprong</i> eens binnen <b>Kunst</b> in de kerk
elke woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> - 14:30 - 16:30 uur

## Inhoud

Eenheid in verscheidenheid .....	2
Een overdenking uit de bidweek voor eenheid.....	3
Kringsamenkomst.....	4
<b>Tiernamiddag/-avond!</b> - .....	4
Vijfde zondag van januari.....	4
Wat betekent <b>geloven</b> voor jou? .....	5
<b>WereldGebedsDag</b> .....	6
Bestuursraad.....	7
Gemeentevergadering .....	8

Multiculturele katholieke viering in de Hazegraskerk.....	8
Nieuws uit Brugge.....	8
Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen.....	8
Synodaal nieuws.....	9
Giften aan de kerk.....	10

### Bijbelcursus op aanvraag

- ❖ **Kennismaking christelijk geloof** met het Marcusevangelie (ook online mogelijk)
- ❖ Je kunt ook nog meedoen met de online cursus **Deutsch mit der Lutherbibel**  
Laat het maar weten als je interesse hebt

### Eenheid in verscheidenheid -

zouden wij als christenen een voorbeeld kunnen zijn in van hoe je ondanks principiële verschillen toch één kunt zijn? Als protestanten hebben we hier weinig recht van spreken. We zijn

wereldwijd het toonbeeld van verscheidenheid. Dat heeft wat moois: de verschillende kleuren van één diamant, afhankelijk van de Lichtinval. We kennen echter ook allemaal de vaak pijnlijke realiteit. Wat is het dan mooi dat er jaarlijks een **oecumenisch gebed is voor de eenheid onder christenen**. Dit jaar ging dat in Oostende door in de Orthodoxe kerk, een oude kerk, met een rijke traditie. Na



afloop van de viering, die in Orthodoxe stijl plaatsvond, vroeg een katholieke christen aan mij: Dit staat toch wel heel ver van de protestantse beleving vandaan? En inderdaad, dat moest ik wel toegeven. Alleen al de vergulde iconostase<sup>1</sup> met de afbeelding van heiligen, moeder Maria en Jezus, staan ver van mijn protestantse bedje. Dan spreek ik nog niet over het speciale kathedraal voor de bisschop en de ruimte achter de iconostase waar alleen de priesters binnengaan. Het is mooi om te zien, je waant je haast in de tempel van Jeruzalem. De eredienst is

*‘Waar twee of drie in mijn naam tezamen zijn, ben Ik in hun midden.’ (woorden van Jezus)*

*Bij vier of vijf beginnen de problemen.*

*Protestantse kerk Nederland / Rikkert Zuiderveld*

<sup>1</sup> Beeldenwand - een met iconen versierde, vaak van hout opgetrokken wand, waarachter het mysterie van de eucharistie zich voltrekt.

werkelijk *eredienst*, je bent aanschouwer van een ‘hemels’ ritueel. Het bekoort de gelovigen ook. Een andere katholieke gelovige liet me weten dat hij, als er geen rooms-katholieke kerk zou zijn, orthodox zou worden. ‘Prachtig om in zo’n kerk te verwijlen en te mediteren’, vond deze gelovige. Voor mij als calvinistische protestant blijft het vervreemdend. En toch, hebben we samen gebeden en klonken veel woorden vertrouwd in de oren. Nee, als protestant hoef ik niet orthodox te worden, maar ik kan wel samen met een orthodoxe broeder of zuster bidden, ook als we dat ieder op een eigen wijze doen. Samen zingen of uit de Bijbel lezen wordt al wat ingewikkelder, door de verschillende tradities en theologie.

In Oostende willen wij als protestanten een open gemeenschap zijn, die luistert naar de woorden uit de Bijbel, die zich verdiept in de christelijke traditie, die samen zingt, samen stil is, samen viert en nadenkt hoe we nu in de jaren ’20 van de 21<sup>ste</sup> eeuw samen kerk mogen zijn. We zijn ons bewust van de onderlinge verschillen: we waarderen de Bijbel verschillend, we hebben niet dezelfde muzikale voorkeur en ook over de liturgie verschillen we van gedachten. Toch willen we **samen** kerkzijn, dat gaat niet vanzelf en niet iedereen waardeert een vrije omgang met Schrift en traditie, het is daarom steeds weer spannend. Tegelijkertijd is het een goede oefening in **samenleven**, in geven en nemen en kan het een getuigenis zijn naar anderen. Onze christelijke traditie biedt ons veel ruimte, dat blijkt ook weer tijdens een oecumenische gebedsdienst.

---

## Een overdenking uit de bidweek voor eenheid – voor de Eerste dag

### *Het juiste leren te doen*

#### Lezingen

- Jesaja 1, 12-18 Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij.
- Lucas 10, 25-36 Hij vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’

#### OVERWEGING

Volgens Jesaja wil God dat Juda niet alleen recht doet, maar ook het principe aanvaardt om altijd het juiste te doen. God wil niet alleen dat we zorgen voor wezen en weduwen, maar ook dat we doen wat juist en goed is voor hen en voor iedereen die door de samenleving aan de kant gezet wordt.

Christen zijn betekent leerling zijn. Alle christenen komen samen om het Woord van God te beluisteren en om te leren wat goed doen eigenlijk is en wie deze solidariteit nodig heeft. Naarmate de samenleving onverschilliger wordt voor de noden van anderen, moeten wij, als Gods kinderen, leren op te komen voor onze onderdrukte broeders en zusters door de machthebbers met de waarheid te confronteren en indien nodig, de zaak van onze broeders en zusters bij hen te bepleiten, zodat zij in vrede en gerechtigheid kunnen leven. Door zo te handelen, zullen we altijd het juiste doen!

Een wetgeleerde vraagt aan Jezus: *Wie is mijn naaste?* Jezus' antwoord roept ons op verder te kijken dan de verschillen van religie, stam of nationaliteit, om onze naaste in nood te herkennen. Ook als christenen moeten wij deze barrières en verdeeldheden binnen de christelijke familie overstijgen om onze broeders en zusters te herkennen en lief te hebben in Christus.

## GEBED

Heer, Gij hebt uw volk uit de slavernij naar de vrijheid geleid. Geef ons de kracht en de moed om hen die gerechtigheid nodig hebben op te zoeken. Laat ons hun nood zien en hen helpen. Moge uw Heilige Geest ons verzamelen tot die ene kudde van Jezus Christus, onze Herder. Amen.

**Kringsamenkomst** – sinds deze maand (januari) komen we ook op elke tweede zondag samen in de Hazegraskerk. Samen luisteren naar de woorden uit de Heilige Schrift en samen zoeken naar de betekenis voor ons in Oostende (e.o.). Hoe kunnen we op een nieuwe frisse manier wervend kerkzijn in onze stad? Samen stil zijn, samen bidden en luisteren en samen een lied zingen.



Wie dat wenst kan zelf een keer een **kringviering** voorbereiden en leiden. We hopen dat jij er **zondag 12 februari** ook (weer) bij bent.

## **Tienernamiddag/-avond!** – er komt weer een **tieneravond!**

En wel op **zaterdag 4 maart!** in de Hazegraskerk. Er is een speciaal programma voor de 40 dagentijd. **Start: 16 uur.**

Samen eten, samen iets leren uit de Bijbel en samen ...!



**Vijfde zondag van januari** – **samen naar de film!** Op de vijfde zondag doen we iets anders. Deze keer gaan we naar de Kinopolis om daar de film [Onze natuur](#) te zien. Als christenen geloven we dat God de Schepper is van het heelal, van onze aarde, van de natuur waarvan ook wij deel uit maken. De kerkhervormer Johannes Calvijn zei dat 'zondaren (= mensen) God leren kennen uit de natuur en uit de Schrift<sup>2</sup>'.

<sup>2</sup> 'En daaruit maken wij op, dat dit een leer is, die niet eerst in de scholen geleerd moet worden, maar van welke een ieder voor zichzelf van de moederschoot af de leermeester is, en welke de natuur zelf niemand toestaat te vergeten, ofschoon velen al hun krachten daartoe inspannen.' **Institutie** boek I hoofdstuk III: 3.

De makers van de film *Onze natuur* geven ons een prachtig en kunstig inkijkje in de nabije natuur, de natuur in België. Zondag 29 januari (10:45u. Kinopolis) gaan we daar samen naar kijken. Ik spreek daarbij de hoop uit dat we daarbij onder de indruk mogen komen van de creativiteit van Schepper.



Van 27 januari tot 4 februari is het [Filmfestival in Oostende](#)  
[klik](#) voor het programma

---



**Wat betekent geloven voor jou?** – deze keer geeft Wesley een antwoord op deze vraag:

---

*Dit is een vraag waarop ik, zo dacht ik vele jaren geleden in mijn prille jeugd, een pasklaar antwoord wist te geven. De realiteit is echter anders uitgedraaid, zo blijkt, want als ik mijn leven er tot dusver op na sla, dan kan ik niet anders dan voor jullie allen bekennen: ik heb de afgelopen jaren een goddeloos leven geleid. Ik heb God verworpen, mea culpa.*

*De vraag ‘Wat betekent geloven voor jou?’ is van alle geloofsvragen naar mijn mening zowat de meest overkoepelende, de meest abstracte. Maar nu sta ik weer rond die hete brij heen te dansen! Geloven betekent voor mij enerzijds: aanvaarden dat er een allesoverheersende, -omvattende en -bepalende werkelijkheid bestaat die wij ‘God’ noemen. Dat gegeven alleen al doet menige geest op hol slaan.*

---

---

Anderzijds wil 'geloven' ook zeggen: de Heer op de eerste plaats zetten. Psalm 16:8 zegt het treffend: "Steeds houd ik de Heer voor ogen." En het is net dátgene dat het moeilijk maakt, niet alleen om van Hem te getuigen, maar ook in het geloof stand te houden. Want hoe meer men probeert stand te houden en 'recht' te lopen, hoe meer ruis er komt op de lijn God-mens, wat de geloofspraktijk bij tijden ernstig kan bemoeilijken.

Om af te ronden: **geloven is vertrouwen**. Een diep vertrouwen hebben in Wie je niet ziet, niet kent en niet begrijpt. Wie zich aan de Heer toevertrouwt, zich door Hem laat leiden en zijn hart openstelt voor Hem, zal het grootste geschenk ontvangen dat men niet voor mogelijk kan houden. En dat is God Zelf, alle dagen van ons leven en daar voorbij. Waarschijnlijk nog het bijzonderste mysterie van allemaal.

"De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets." Psalm 23:1

Was getekend op zondag 8 januari 2023 door *Wesley Merckx*

---

## WereldGebedsDag – zoals elk jaar

op de eerste vrijdag van maart (dit jaar is dat **3 maart**) is er een viering voorbereid door **vrouwen** van verschillende christelijke geloofsgemeenschappen in Oostende. Iedereen is welkom om aan deze internationale viering deel te nemen. Elk jaar staat er een ander land centraal. Dit jaar is dat [Taiwan](#).

Christenen in Oostende  
bidden en vieren samen

Taiwan

03|03|2023 19 uur

Hazegraskerk  
Rachel Lancsweertplein

Wereldgebedsday Journee Mondiale De Priere  
World Day of Prayer Weltgebetstag

---

**Bestuursraad** – zoals alle erkende levensbeschouwelijke instellingen heeft ook onze kerk een bestuur dat verantwoordelijk is voor de algemene zaken van de kerkfabriek<sup>3</sup>. Een tweetal bestuursleden is aftredend én herkiesbaar. Dat zijn: Luc Vandenbroucke (secretaris) en Jan Lammens (penningmeester)<sup>4</sup>. Het is mogelijk om desgewenst tegenkandidaten in te dienen. Hieronder leest u het desbetreffende formele bericht:

## Verkiezing bestuursraad

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de gemeente tot kandidaten voor het lidmaatschap van de bestuursraad

Overeenkomstig artikel 85 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er twee vacatures zijn binnen de bestuursraad van de protestantse kerk te Oostende.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de bestuursraad:

1. protestant zijn;
2. de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
3. in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de protestantse kerk.

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking.

Zij moeten vóór 6 maart 2023 ingediend zijn bij: **Protestantse kerk te Oostende**  
ter attentie van Andries Boekhout, Vaartstraat 11-0101 8400 Oostende

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

---

<sup>3</sup> openbare instelling die per parochie belast is met de zorg voor de parochiekerk(en) en het beheer van de goederen en de gelden van de parochie die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst

<sup>4</sup> De overige leden zijn: Jasmine Casier; Marta Caballero; Adriën Deceuninck

Na 19 maart 2023 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de protestantse kerk te Oostende.

Opgemaakt op 10 januari 2023 te Oostende,

*Andries Boekhout,*

aangestelde verantwoordelijke van de protestantse kerk te Oostende

---

**Gemeentevergadering** - **zondag 16 april** zal er na de viering een gemeentevergadering worden gehouden, waarin de financiën van het afgelopen jaar (2022) uitgelegd worden en ingezien kunnen worden. Indien er in verband met het voorgaande tegenkandidaten zijn ingediend, zal er een stemming plaatsvinden onder de regelmatige bezoekers van de protestantse eredienst.

---

## Multiculturele katholieke viering in de Hazegraskerk

**Multiculturele Viering**  
**Célébration Multiculturelle**  
**Multicultural Celebration**

m.m.v. het koor **Matondo**

Elke tweede zaterdag van de maand

in de *Hazegraskerk*

**Zaterdag 11 februari om 18:15 uur - van harte welkom!**

---

**Nieuws uit Brugge** - het Brugse kerkblad van februari is op dit moment nog niet uit. Je vindt het later op: [www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be)



**Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen** - zaterdag 28 januari is er een vergadering, waarin gesproken zal worden over de samenstelling van een nieuw districtsbestuur. Voor de protestantse kerk in Oostende is dit ook van belang omdat wij geen kerkenraad hebben en onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van dit districtsbestuur vallen.

---



Synodaal<sup>5</sup> nieuws – vanaf januari 2023 heeft de synodale raad een andere samenstelling. Hieronder ziet u de namen van de leden die er vanaf deze maand zitting in hebben:

Functie	Naam
Voorzitter	Ds. Steven H. Fuite
Vicevoorzitter NL	Ds. Jelle Brouwer
Vicevoorzitter FR	Dhr. Jean-Louis Stilmant
Penningmeester	Dhr. Koen Kinsbergen
WH	Dhr. Jean-Marie Urbain
OHNL	Mw. Brigitte Alessandroni
Luik	Dhr. Tillman Ruess
FR Brabant	Ds. Isabelle Detavernier
OWVL	Mw. Chris De Pauw
ABL	Ds. Marcel Pool

Ons district (Oost- en West-Vlaanderen – OWVL) wordt dus vertegenwoordigd door mevrouw **Chris De Pauw** van de protestantse kerk in Dendermonde.

---

<sup>5</sup> De leden van de **synodale raad** zijn gekozen om de landelijke kerk leiding te geven.



**OP ZOEK NAAR  
EVA**

**VROUWENDAG  
4 maart 2023**

**Een ontdekkingsreis ... ga je mee?**

Na het vrouwenweekend in 2019 in Peer, waarin we werkten rond Bijbelse vrouwen, organiseren we nu een vervolgdag. Deze keer staat één Bijbelse vrouw centraal: **EVA**. Wie is deze vrouw? Wat heeft ze te maken met kwetsbaarheid en schaamte ... en is dit herkenbaar voor ons?

We luisteren naar een lezing met als titel "Verstoppertje". We praten verder door over dit thema, gaan creatief aan de slag, wandelen, zingen, kijken, eten ... kortom: we maken er samen een onvergetelijke dag van!

Ook als je niet op het vrouwenweekend was, kan je gerust aansluiten op deze EVA-dag.

**Waar en wanneer?**

Je bent welkom op zaterdag 4 maart 2023 vanaf 9 uur in de Oude Abdij van Kortenberg. Ontdek deze mooie locatie alvast op [www.deoudeabdij.be](http://www.deoudeabdij.be). De dag eindigt rond 19 uur.

**Prijs per persoon:** 65 euro (activiteiten, warme lunch, avondeten en koffie inbegrepen).

**Aanmelden** kan bij Josée [josee.rigtering@skynet.be](mailto:josee.rigtering@skynet.be), Evelien [neeltje2018@hotmail.com](mailto:neeltje2018@hotmail.com) of Martine [martinemeijers505@gmail.com](mailto:martinemeijers505@gmail.com).

---

**Giften aan de kerk** – Je kunt een gift overmaken naar:

VPKB Oostende – kerkenwerk **BE34 0910 0919 2090**

---

Wanneer u **voorbede/gebed** wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

---

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube – klik [hier](#) ←

Opnames van diensten (audio en/of video) zij ook te vinden op:  
[www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/](http://www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/)

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)  
of Twitter: [@KerkOostende](#)

Kijk regelmatig op de **website** →



---

[www.protestantsekerkoostende.be](http://www.protestantsekerkoostende.be)  
GSM 0491 312200