



Infoblad mei/juni 2022

De agenda t.e.m. 3 juli 2022

donderdag 26 mei Hemelvaartsdag	ProFest! in Namen 6:15 uur vertrek Oostende
zondag 29 mei	11:00 uur creatieve viering
donderdag 2 juni	10:45 uur Uitstap Bijbelgroep Jozef naar Bijbelhuis Zevenkerken 9:45 uur vertrek Oostende
zaterdag 4 juni	16 uur Tiernamiddag
Pinkster zondag 5 juni	11:00 uur Pinkster viering
woensdag 15 juni	19:00 uur Bijbelgroep Jozef - laatste keer
zondag 19 juni	11 uur samenkomst
zondag 3 juli	11 uur samenkomst - viering Heilig Avondmaal
elke maandagnamiddag	14 tot 17 uur <i>Hazegraskerk</i> open - <i>springs</i> eens binnen Kunst in de kerk - <i>vilt</i>
elke woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> van 14:30 - 16:30 uur

Vijfde zondag – creatieve viering – wat houdt dat in? Is niet elke viering binnen bepaalde kaders *creatief*? In elke dienst is er sprake van creativiteit, van hen die de dienst voorbereiden en samen met de aanwezigen tot een viering, tot een eredienst maken: de voorganger, degenen die muziek maken en de kerkgangers zelf. En terwijl ik dit schrijf, denk ik: daar kunnen we nog wel meer op inzetten. Omdat de kerkdienst anders is dan een willekeurige culturele activiteit, is er op een andere manier ook sprake van creativiteit, creativiteit in de zin van *schepping*. Als we samen komen in een kerkdienst, komen we samen rond een open Bijbel en klinken bij aanvang de woorden: Onze hulp is in de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. We geloven dat daar waar we in de naam van de HEER samenzijn, de

zondag 29 mei

Eeuwige zelf in ons midden is. Dat maakt ons samenzijn tot eredienst tot viering ter ere van God. We geloven dat Hij zelf aanwezig is en ons aan wil raken in de stilte, in het luisteren naar de woorden uit de Schriften, in de gebeden en in ons zingen. En niet te vergeten ook in ons samenzijn. Ons samenzijn in de naam van de Heer, doet iets met ons. Door ons samenzijn rond een open Bijbel, in gezang, gebed, stilte en woordverkondiging wordt de kerk een werkplaats van de Heilige Geest. Er gebeurt iets met ons, wij komen daardoor anders naar buiten dan wij naar binnen zijn gegaan. Is dat niet creatief?

Tijdens een creatieve viering op een vijfde zondag is dat niet anders. Ook dan klinken woorden uit en ontleend aan de Schriften, ook dan zijn we stil, bidden we en zingen we. Er is echter meer ruimte voor andere vormen dan in de gebruikelijk orde van dienst en er is meer dan anders ruimte voor geluiden van buiten de kerk. Zo kan er muziek klinken die niet in één van onze liedbundels staat en die we eerder op Radio 2 zouden verwachten. We hopen daarmee ook een verbinding te leggen tussen kerk en buiten-kerk en te ontdekken dat de Geest van Pinksteren vele 'talen' spreekt en doet verstaan. Ook Jezus maakte in woord en daad verbinding met het gewone leven van mensen buiten de synagoge en tempel van zijn tijd.



Signatuur

Waar staat de Heilige Naam geschreven?

Bij nacht aan de sterrenhemel.

En op klaarlichte dag?

In de veldbloemen langs je pad.

Jaap Zijlstra

Pionieren in Oostende – vijf jaren zijn rap voorbijgegaan. Zondag 21 mei 2017 werd ik in de Hazegraskerk bevestigd als kerkelijk werker / pionier in de Verenigde Protestantse Kerk in België. Het was een prachtige en bemoedigende start van ons werk in Oostende.

Het Brugse koor zong in die viering:

Geest van vuur en geest van leven, wees nu onze kracht.

Geest van vuur en geest van leven, blijf ons steeds nabij.

En dat gebed werd verhoord én klinkt nog steeds.

Er is veel gebeurd in die vijf jaren. Veel mooie dingen waarop we met dankbaarheid terugzien. We zijn God en jullie die daarbij betrokken waren dankbaar voor alles wat er mocht gebeuren in, rond en vanuit de Hazegraskerk.

3 juni aanstaande zal er met het districtsbestuur van Oost- en West-Vlaanderen teruggekeken worden op de afgelopen jaren en vooruit naar de nabije toekomst. We bidden en hopen dat het werk in, rond en vanuit de Hazegraskerk mag groeien en tot zegen mag zijn van de mensen die er op de één of andere manier mee te maken

hebben en krijgen. Dat kunnen we enkel samen met jullie onder de zegen van de Eeuwige, Die was, is en zal zijn.

Tiernamiddag – zaterdag 4 juni komen we weer met een aantal tieners samen (vanaf 16 uur). De laatste keer was 5 maart. Toen hebben we samen de staties neergezet. Dat was aan het begin van de 40 dagentijd. 4 juni kijken we naar de film *Jacob the Liar* en eten we samen frietjes.



Kunst in de kerk – vanaf begin mei is er werk van Cecile tentoongesteld in de Hazegraskerk. Zij werkt met vilt.

Vilt wordt gemaakt van (schapen)wol.

Door over de wol te wrijven met water en zeep, haken de vezels van de wol in elkaar.

Ieder van ons die wel eens een trui uit de wasmachine heeft gehaald die te lang of te warm gewassen is geweest, kent dit proces.

Vilten is waarschijnlijk één van de oudste vormen van textiel en bestond lang voor er gebreid of geweven werd.

Je kunt heel veel verschillende dingen met vilt maken: wandtapijten, tassen, pantoffels, sjaals etc. Op deze tentoonstelling ziet u een paar mogelijkheden.

T.e.m. eind juni is het werk van Cecile te zien.



Nieuws uit Brugge - Bijbelbabbel – Op vrijdagavond gaat om de twee weken de Bijbelbabbel door: een luisterend oor, samen in gesprek gaan over boeiende onderwerpen, een kopje koffie of thee en samen bidden voor wat er leeft in onze harten... een avond dus om op verhaal te komen bij God en bij elkaar. Voel je welkom als je eens wilt aansluiten.





Wandel mee met Profundo Brugge - Het project Profundo brengt over heel Vlaanderen en Brussel verschillende gemeenschappen samen om van elkaar te leren. Deze tweede wandeling van de Brugse Profundogroep is een wandeling langs verschillende religieuze of levensbeschouwelijke plaatsen, met de focus op 'initiatierituelen'. Hoe treed je toe tot een orthodoxe kerk? Welke rituelen zijn er in de katholieke traditie rond de doop? En bestaat er ook een 'vrijzinnige' doop? Wat betekent belijdenis doen in de protestantse kerk? Moet je als moslim besneden zijn? Kom en ontdek welke inwijdings- of welkomstrituelen elke traditie heeft!

Programma

- Vanaf 13u15: Ontvangst in het HuisvandeMens, Hauwersstraat 3C, Brugge.
- 13u30 - 17u30: Begeleide wandeling: we bezoeken het HuisvandeMens en de katholieke, protestantse en orthodoxe kerk. De moslims sluiten af in het HuisvandeMens en bieden daarna een heerlijk theetje aan.

Het parcours van de wandeling vormt een lus van ongeveer 4 km (4x een kwartier stappen). Deelname is gratis.

Inschrijven via: profundobrugge@gmail.com

Profundo Brugge is een initiatief van Orbit, en wordt gesteund door Stad Brugge, St.-Michielsbeweging, HuisvandeMens, orthodoxe parochie HH Helena en Konstantijn, Verenigde Protestantse Kerk Brugge, Cultureel Islamitisch Centrum, Zusters van Bermhertigheid Jesu, zengroep Brugge - afdeling zensagha Gent, Integraal vzw & dialooggroep Moslims-Christenen, Zendojo Brugge.

Overzicht activiteiten Brugge

Elke zondag om 10 uur een kerkdienst in 't Keerske aan de Keersstraat.

ZONDAG 22 MEI	13.15 tot 17.30 uur	Profundo: interreligieuze wandeling in Brugge
DONDERDAG 26 MEI	9.00 uur	ProFest, in het Arsenaal te Namen
VRIJDAG 3 JUNI	19.30 uur	Bijbelbabbel
ZATERDAG 4 JUNI	13.15 uur	Uitstap in Vivenkapelle
ZONDAG 5 JUNI	10.00 uur	Pinksterviering, na afloop opening van de tentoonstelling 'stilte zien'

Meer info.: ga naar www.protestantsekerkbrugge.be

Protestantse kerk Knokke-Heist:

Informatie op: www.dehoeksteenknokkeheist.be

Zie ook: www.spreaker.com/show/koinonia-live

Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen - In Kortrijk komt er bijna een einde aan een lange vacaturetijd. Op zondag 24 april is ds. Peter Smits opnieuw voorgegaan, en was er ook gelegenheid om kennis te maken met zijn vrouw Conny. De gemeente kijkt nu uit naar de bevestigingsdienst op 4 september. De gemeente van **leper** maakt nog steeds een moeilijke tijd door. Zij wordt in deze uitdagende periode begeleid door ds. Chris Bultinck, in samenwerking met ds. Peter Smits, ds. Jannica de Prenter en ds. Marc Loos. Met vreugde kan gemeld worden dat het beter gaat met ds. Eleonora Hof. Het districtsbestuur dankt ds. Tihamér Buzogány voor zijn bereidheid om het consulentchap in **Dendermonde** op te nemen. Verdere afspraken volgen nog, evenals een aanstellingsgesprek. De afscheidsdienst voor ds. Peter Smits zal doorgaan op zondag 26 juni. Op zondag 3 april nam ds. Marc Loos afscheid van zijn geliefde Rabotgemeente in **Gent**. Het was een vreugdevolle dienst, waar velen aan meewerkten. Het districtsbestuur mocht een positief verslag ontvangen van consulente Ina Koeman, en hoopt binnenkort groen licht te vragen aan de Synodale Raad voor het openstellen van een vacature. Helaas moet gemeld worden dat de kandidate voor de vacature van stadspredikant in **Gent** zich teruggetrokken heeft. In overleg met de beide Gentse kerkenraden zal de vacature aangepast worden en opnieuw worden opengesteld. In **Knokke-Heist** leven er grote zorgen over het voortbestaan van de gemeente. Die zorgen hebben ook de aandacht van het districtsbestuur.

District OWVL

ds. Jannica de Prenter

Multiculturele Viering
Célébration Multiculturelle
Multicultural Celebration

m.m.v. het koor **Matondo**

Elke tweede zaterdag van de maand

in de *Hazegraskerk*

Zaterdag 11 juni om 18:15 uur - van harte welkom!

Giften aan de kerk – Je kunt een gift overmaken naar:

VPKB Oostende – kerkenwerk **BE34 0910 0919 2090**

Wanneer u **voorbede/gebed** wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube – klik [hier](#) ←

Opnames van diensten (audio en/of video) zijn ook te vinden op:
www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)
of Twitter: @KerkOostende

Kijk regelmatig op de website →



www.protestantsekerkoostende.be
GSM 0491 312200