



## Infoblad november 2021

### De agenda november t.e.m. 5 december 2021

zondag 7 november	11:00 uur samenkomst met <i>gedachtenismoment</i>
woensdag 10 november	19:00 uur Bijbelgroep Jozef
zondag 21 november	11:00 uur samenkomst
zaterdag 27 november	17:00 uur <b>Tieneravond</b>
zondag 5 december	11:00 uur samenkomst - met de Protestantse kerk van Brugge - <u>in Oostende</u> - met een gezamenlijke maaltijd
elke maandag en vrijdag	14 tot 17 uur <i>Hazegraskerk</i> open - <i>spring</i> eens binnen Kunst in de kerk
elke maandagavond	19:00 en 20:30 uur <b>Lucht je ♥!</b> <i>Goesting in een babbel?</i> Spring dan even binnen.
elke woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> van 14:30 - 16:30 uur

**Coronaregels** - eerst en vooral geldt en zal blijven gelden, voor zover dat aan ons is om te bepalen, **iedereen is welkom!**<sup>1</sup>

Hieronder de huidige geldende coronaregels zoals bekend gemaakt door de ARPEE<sup>2</sup>

#### **Basisregels:**

Het dragen van een mondkapje (bedekking van mond én neus!) is tijdens de hele dienst verplicht. De vervanging door een gelaatscherm is mogelijk voor mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen.

Bij individueel bezoek aan het kerkgebouw: Het dragen van een mondkapje is verplicht.

<sup>1</sup> Blijf enkel thuis bij een vermoeden van besmetting of als u zich ziek of verkouden voelt

<sup>2</sup> Administratieve Raad van de Protestantse-Evangelische Erediensten

## Zingen:

Gemeentezang is zeer belangrijk voor de protestants-evangelische eredienst. Dit is toegestaan; het mondkapje wordt aangehouden. Voorzangers en koor mogen zingen zonder mondkapje.

**Dienstleiding en prediking:** Sprekers (preek en dienstleiding) mogen het mondkapje afzetten.

Een **samenzijn na de eredienst** is mogelijk met koffie (o.i.d.). Tijdens het drinken mag het mondkapje worden afgezet.

---

**Terugblik zondag 31 oktober – Hervormingsdag** – na een opening waarin we het Lutherlied *Een vaste burcht is onze God* zongen en na het kijken van een fragment uit een [filmpje over het leven van Luther](#) gingen we in groepjes met elkaar in gesprek over de vragen:

1. Wat kan onze kerk vandaag doen voor de stad?
2. Wat moet er daarom veranderen in onze kerk?

Daarna schreef elk groepje<sup>3</sup> drie **stellingen** op voor onze kerk nu. Daarbij gaven ze aan welk **Bijbelgedeelte** hen daartoe inspireerde en elk groepje sprak een **gebed** uit. Hieronder zijn de stellingen (terug) te lezen. Een prachtig resultaat van een half uurtje samen in gesprek zijn. Daar moeten we mee verder, want de kerk dat is geen gebouw van steen, geen instituut, maar **de kerk dat zijn wij!**

## Onze stellingen

1. We willen een open kerk zijn, waar iedereen zich welkom weet en zijn ideeën kan delen;
2. We willen een kerk zijn die je God beter leert kennen door onderwijs, bidden voor noden en de relatie onderling en met God versterken;
3. Een betrokken kerk in de wijk;
4. Het evangelie uitdragen met woorden en daden;
5. Raakvlakken zoeken met andere geloofsgemeenschappen, zodat de nadruk ligt op wat verbindt en niet op verschillen;
6. Geloof, hoop en liefde als motto (1 Korinthe 13);
7. Het medeleven onder de Oostendse mensen aanwakkeren;
8. Ethische kwesties en levensvragen aan bod brengen, het ware door film, gespreksavonden, ontmoetingen;
9. Meer in gesprek gaan met andere geloofsovertuigingen;
10. Luisteren naar elkaar (gezelschap);



---

<sup>3</sup> Er waren zes groepjes, waaronder een tiengroepje.

11. Helpen waar het nodig is;
12. Niet te snel met de vinger wijzen (niet te snel oordelen);
13. We moeten meer durven reageren op meningen in de maatschappij én ons niet laten beïnvloeden door politieke correctheid;
14. Christenen moeten op een gelijkwaardige manier met elkaar in debat kunnen gaan;
15. Wij moeten meer zorgen voor voedsel voor mensen die het niet hebben;
16. Wij moeten meer zorgen voor kleding voor mensen die het niet hebben;
17. Meerdere diensten buiten doen, zodat jongeren die op het plein wonen zien wat we doen en zien dat het oké is.

Onderstaande teksten of gedachten vanuit de Bijbel inspireren ons bij deze keuzes:

- Jezus zegt: Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard;
- Verdraag elkaar;
- Mattheus 25;
- Heb uw naaste lief als uzelf;
- Gaat heen en verkondig het evangelie, ...;
- Vermenigvuldiging van brood en vis: de kerk voorziet een plaats van ontmoeting en we worden gevoed door zijn woord. Hoeveel nood (honger) er ook is bij ons of in de stad. Hij voorziet.

## Ons gebed:

Heer, we zijn dankbaar voor elkaar. Geef ons een open hart en ogen voor de mensen die U op onze weg brengt, toon ons de weg hoe we als kerk midden in de wijk kunnen staan en u kenbaar maken.

Dank U voor deze plaats van ontmoeting waar we onszelf kunnen zijn en uw woord beter leren kennen.

In Jezus naam  
Amen

Help ons Heer om meer te streven naar echt samenzijn met de ander, zodat U meer aanwezig kunt zijn in de praktische verwerkelijking van uw boodschap.

Heer onze God, help ons in deze moeilijke tijden, leer ons te luisteren naar elkaar, elkaar te begrijpen en respecteren. Leer ons de minste te willen zijn, onze tijd belangeloos in te willen zetten voor anderen. Amen



---

*Vader, die woont in hemels licht,  
uw rijk geeft liefde een gezicht  
uw naam is waar de hoogste eer!  
Wij bidden om een ommekeer:  
wek doden op maak armen rijk,  
laat komen, Heer, uw Koninkrijk.  
Lied 370*

---

God help ons mensen in armoede te helpen.

God leer ons om te zien wat belangrijk is, leer ons om dingen weg te geven en aan anderen te geven die het nodig hebben.



# Adieu!

We namen deze zondag ook afscheid van **Henk Jan & Marja**. Zij verhuisden 2 november naar **Friesland**.

We zongen hen *Ga met God en Hij zal met je zijn* (Lied 416) toe en ... het Frysk folksliet. We gaan ze



missen: hun warme betrokkenheid, het fluit- en pianospel van Marja ... Maar we gunnen ze van harte een goede en gezegende tijd in Zwaagwesteinde (De Westereen), de plaats waar Henk Jan vandaan komt en waar ze nog veel familie hebben. Zij trakteerden ons na afloop op een heerlijke lunch.

**Marja & Henk Jan bedankt!**

Hun nieuwe adres is: Pastorijloane 2, 9271 BM De Westereen

**Zondag 7 november** – tijdens de samenkomst op deze zondag zullen we hen die we moeten missen door de dood herdenken. We doen dat door de namen voor te lezen van de overledenen van het bijna afgelopen kerkelijk jaar en voor elk van hen een kaarsje aan te steken. Ieder die dat wil kan daarna voor iemand die we missen door de dood een kaarsje aansteken. De kaarsjes worden aangestoken aan de Paaskaars waarmee we zichtbaar maken dat we geloven dat de opstandingskracht van Pasen door Jezus onze Heer sterker is dan de dood.



**Multiculturele Viering**  
**Célébration Multiculturelle**  
**Multicultural Celebration**

m.m.v. het koor **Matondo**

Elke tweede zaterdag van de maand

in de *Hazegraskerk*

**Zaterdag 13 november om 18:15 uur - van harte welkom!**

---

**Zondag 5 december** – we hebben deze zondag een viering samen met de protestantse kerk van Brugge. Samen met hen vieren we dan ook het Heilig Avondmaal. Na de viering en het koffie/thee-moment gaan we samen eten. Vind je het leuk om wat klaar te maken voor de gezamenlijke maaltijd? Leuk! Laat het ons dan even weten. We denken nog na over de precieze invulling van een kort middagprogramma. Houd daarom wat tijd vrij tot ± 15 uur.

---

Brugge bezoekt  
Oostende

---

**Tieneravond** – dat was gezellig die eerste tieneravond met friet en spaghetti. De tieners hadden zelf een film uitgekozen – een echte Halloweenfilm. Dat was voor ons even schrikken en voor de tieners *griezelen*. We hebben nagepraat over Halloween en kerk. In de kerk gaat het om het **Licht dat het donker overwint** en om **Jesus** die de dood overwint.

De volgende tieneravond is op **zaterdagavond 27 november** – we komen dan weer **om 17 uur** bij elkaar om samen wat te eten.

---

**Nadenken over pionieren in Oostende** – het pioniersproject in Oostende is in het vijfde jaar. Dat betekent dat we ons moeten gaan buigen over de vraag: *Hoe verder?* We doen dat samen met enkele (kerkenraads-)leden van Brugge. Ook in de bestuursraad van Oostende zullen we ons met deze vraag bezighouden. De stellingen die door de aanwezigen op 31 oktober jl. – Hervormingsdag – opgeschreven zijn (zie hiervoor), helpen ons bij het richting zoeken voor de toekomst. Laat het maar weten als je hier gedachten bij hebt, die je zou willen delen.



## Oproep

Wie wil er regelmatig als **gastheer/gastvrouw** aanwezig zijn in de Hazegraskerk tijdens de momenten in de week wanneer de kerk open is?

Ken je iemand die dat zou willen?

We zijn dringend op zoek naar een vriendelijke vrijwilliger die wekelijks een dagdeel beschikbaar is.

---

## Agenda Knokke november tot en met 5 december:

- 7 november - eredienst 10.30 - ds. R.A. Veen
- 14 november- eredienst 10.30 - ds. R.A. Veen
- 21 november- eredienst 10.30 - ds. R.A. Veen
- 28 november - eredienst 10.30 - ds. R.A. Veen - Avondmaalsviering
- 5 december - geen dienst (Eredienst voor Thuisblijvers)



St George - Anglicaanse kerk  
Knokke

Actuele informatie op: [www.dehoeksteenknokkeheist.be](http://www.dehoeksteenknokkeheist.be)

Zie ook: [www.spreaker.com/show/koinonia-live](http://www.spreaker.com/show/koinonia-live)

---

## Nieuws uit Brugge

**Voleindingszondag** - Op zondag 21 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we



Voleindingszondag en zal er bijzondere aandacht zijn voor rouw en verdriet. De

troostende woorden uit Openbaring 21 zullen klinken, en er zal ook een herdenkingsmoment zijn, waarin de overledenen in onze gemeenschap, maar ook de slachtoffers van de coronapandemie herdacht zullen worden.



**Nadenken over pionieren** - Ondertussen zijn Andries en Alida Boekhout bijna 5 jaar aan het pionieren. De tijd is dus aangebroken om met elkaar na te denken over een aantal belangrijke vragen: wat is er tot nu toe opgebouwd? Wat lukte wel en wat lukte niet? En hoe kunnen we de eerste stappen gaan zetten in de richting van een bestendiging van het werk? Met een kleine denkgroep van mensen uit Brugge en Oostende willen we het komende jaar in vier bijeenkomsten met elkaar gaan nadenken over de toekomst. We zijn dankbaar dat enkele kerkenraadsleden meedoen, maar ook gemeenteleden uit Brugge zijn welkom om deel te nemen aan de gesprekken.

**Gemeentedag Oostende** - Op zondag 5 december trekken we naar Oostende voor een gemeentedag met onze zusters en broeders van de Hazegraskerk. Er is een gezamenlijke Avondmaalsdienst en er wordt een middagprogramma voorzien. Voor de lunch zijn we op zoek naar drie tot vier mensen die iets mee willen brengen. We denken aan koude gerechtjes zoals pasta- of aardappelsalade, gevulde tomaatjes of een quiche.

**Adventskalender 'in een ander licht'** - Tijdens de eerste adventsdienst op 28 november zijn er Adventskalenders van het magazine 'Petrus' (PKN) om mee te

nemen. Daarin staat het boek Openbaring centraal. Bij elke dag is er een korte overdenking, aangevuld met gebeden, liederen en gespreksvragen.

**Bijbelstudie: 'dit is mijn lichaam'** - U bent ook van harte welkom op de Bijbelstudiereeks 'dit is mijn lichaam'. We lezen uit de Bijbel en denken samen na over de vraag wat het betekent om samen 'lichaam van Christus te zijn'. Voor wie dit wenst is er vooraf een eenvoudige broodmaaltijd om 12.30 uur. De Bijbelstudie begint om 13.30 uur. Datums: donderdag 11 november en 2 december.

**Bijbelbabbel** - De Bijbelbabbel komt om de twee weken samen in 't Keerske. Ook met onze jongvolwassenen denken we samen na over het thema 'verbondenheid' en 'samen kerk-zijn' in een verbrokkelde samenleving. We zijn dankbaar voor de verrijkende gesprekken.

**Kerstzangavond: bloeien in de nacht** - Op zaterdagavond 18 december om 20.00 uur zal er - als de coronamaatregelen dit toelaten - een kerstzangavond in 't Keerske gehouden rond het thema 'bloeien in de nacht'. Ontdek opnieuw het kerstverhaal over het kindje van de vrede, een roos die ontluikt, de vrede die in een koude winternacht tot bloesem komt. Zing mee met het koor en laat je ontroeren door oude en nieuwe kerstliederen. De kerkenraad bekijkt nog of een glaasje glühwein nadien veilig aangeboden kan worden.



#### Overzicht activiteiten

VRJJDAG 5 NOVEMBER	19.30 uur	Bijbelbabbel
MAANDAG 8 NOVEMBER	18.30 uur	Koor
DONDERDAG 11 NOVEMBER	12.30 tot 16.00 uur	Broodmaaltijd + Bijbelstudie 'dit is mijn lichaam'
MAANDAG 15 NOVEMBER	18.30 uur	Koor
VRJJDAG 19 NOVEMBER	19.30 uur	Bijbelbabbel
MAANDAG 22 NOVEMBER	18.30 uur	Koor
ZATERDAG 27 NOVEMBER	9.30 uur	Districtsvergadering: online of in Gent (onder voorbehoud)
ZATERDAG 27 NOVEMBER	14.00 uur	Panelgesprek tijd voor afscheid
MAANDAG 29 NOVEMBER	18.30 uur	Koor
DINSDAG 30 NOVEMBER	19.30 uur	Kerkenraad
DONDERDAG 2 DECEMBER	12.30 tot 16.00 uur	Broodmaaltijd + Bijbelstudie 'dit is mijn lichaam'
ZONDAG 5 DECEMBER	11.00 uur	Gemeentedag in Oostende
MAANDAG 6 DECEMBER	18.30 uur	Koor

*Ds. Jannica de Prenter*

Meer info? Lees de [Brugse kerkbode online](#) ← klik



**Kunst in de kerk** – vanaf november tot en met begin december poseert *Suzette Vanderputte* uit Oostende. Daar volgde zij ook een opleiding aan de Kunstacademie. Ze werkt graag rond thema's. Het thema van haar werk wat nu geëxposeerd wordt in de Hazegraskerk is: **grotten**.

Maandag-, woensdag en vrijdag zijn de deuren van de kerk open en kunt u haar werk komen bekijken. Woensdagnamiddag is er ook de *Koffiebabbel*.

**Synodevergadering op 13 en 20 november** – deze zal doorgaan aan de campus van de UCL in Sint-Lambrechts Woluwe. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan 'eigentijds kerk-zijn' en het nieuwe voorstel over het statuut van de pioniers in de VPKB.

**Giften aan de kerk** – Je kunt een gift overmaken naar:

VPKB Oostende – kerkenwerk **BE34 0910 0919 2090**

Wanneer u **voorbede/gebed** wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube – klik [hier](#) ←

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)

of Twitter: [@KerkOostende](#)

Kijk regelmatig op de website →



[www.protestantsekerkoostende.be](http://www.protestantsekerkoostende.be)  
GSM 0491 312200

