

Protestantse Kerk Oostende



Infoblad oktober 2021

De agenda oktober t.e.m. 7 november 2021

woensdag 13 oktober	19:00 uur Bijbelgroep Jozef
zondag 17 oktober	11:00 uur samenkomst
zaterdag 23 oktober	17:00 uur Tieneravond
zondag 31 oktober Hervormingsdag	11:00 uur samenkomst en afscheid Henk Jan & Marja
zondag 7 november	11:00 uur samenkomst met <i>gedachtenismoment</i>
elke maandag en vrijdag	14 tot 17 uur <i>Hazegraskerk</i> open - <i>spring</i> eens binnen Kunst in de kerk
elke maandagavond	19:00 en 20:30 uur Lucht je ♥ !
elke woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> van 14:30 - 16:30 uur

Lucht je ♥ ! - dat kan een mens goed doen. De kerk is vanouds een plek waar mensen kwijt kunnen wat hun leven zwaar maakt. Iedereen in Vlaanderen kent de *biecht*. De priester die de biecht afneemt, kan de boeteling *absolutie*, dat is vergeving, schenken. Dat gebeurt op basis van de Evangelietekst: Johannes 20 vers 23, waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt: 'Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.' Voor velen was de biecht een verplicht nummer. En je kent de verhalen wellicht van rooms-katholieke mensen die daar een loopje mee namen, door bijvoorbeeld zaken op te biechten die nogal onbeduidend of zelfs verzonnen waren. De protestantse kerken kennen de biecht niet. Iedereen die dat wil kan echter wel een vertrouwelijk gesprek aangaan met een ambtsdrager (dominee, diaken of ouderling). Ambtsdragers in de Protestantse kerken hebben bij hun bevestiging nadrukkelijk beloofd dat ze dat wat hen vertrouwelijk wordt meegedeeld geheim zullen houden. Zo'n pastoraal gesprek kan heilzaam zijn. Het is een van de diensten die we als kerk niet alleen aan de leden, maar ook aan de samenleving kunnen aanbieden. Ook op deze manier kan de kerk bijdragen aan het **welzijn** van



geen biecht

mensen. Vanaf begin september kan ieder die daar behoefte aan heeft op **maandagavonden tussen 19:00 en 20:30 uur** terecht in de Hazegraskerk voor een persoonlijk gesprek, gewoon om even je hart te luchten. Dat kan een mens goed doen. Er is dan een pastor aanwezig van de protestantse of van de katholieke kerk.

Kijk vooraf altijd even op de website: www.protestantsekerkoostende.be

Hervormingsdag – 31 oktober. Waarom deze dag? Het is de dag waarop herdacht wordt dat in 1517 [Luther](#) volgens de traditie zijn **95 stellingen** aan de deur van de slotkapel in Wittenberg (Duitsland) aanbracht. Het zijn stellingen *tegen de aflaat*. Maar wat is een aflaat? Het is een kwijtschelding van een door de kerk opgelegde straf. In het verleden kon je zo'n aflaat bijvoorbeeld verkrijgen als je deelnam aan een kruistocht of als iemand in jouw plaats zo'n kruistocht ondernam. Op een gegeven moment werden aflaten ook te koop aangeboden en zo ontstond er een zogenaamde *aflaathandel*. De gedachte dat je met een aflaat een strafperiode in het vagevuur zou kunnen bekorten, deed de handel opbloeien. Voor geld is alles te koop. Gevolg was ook dat mensen lichtvaardig omgingen met schuld en vergeving. Tegen deze praktijken verzet Luther zich fel. Die felheid blijkt uit de stellingen die hij als discussiepunten ter sprake wilde brengen om zo de kerk te hervormen.



Drie voorbeelden van deze stellingen:

- De paus kan slechts vergeving in het vagevuur schenken door voorbede. De aflaatpredikers dwalen als zij vergeving tegen betaling beloven. Betalingen zorgen alleen voor inkomsten voor de kerk, maar voorbede is enkel van Gods wil afhankelijk.
- Zonder berouw kan niemand vergeving ontvangen, maar wie werkelijk berouw heeft, kan zeker zijn van volledige vergeving, *ook* zonder het betalen van een aflaat.
- Men moet christenen aanmoedigen om Jezus Christus na te volgen en zich geen valse geestelijke rust te laten aanpraten door het kopen van aflaten.

Zoals uit deze drie voorbeelden blijkt, rekent Luther hier niet af met de paus of met het vagevuur, maar vooral met de commercie van de aflaten. De Rooms-

katholieke kerk geeft nog steeds aflaten. Daar hoeft echter niet meer voor betaald te worden. Er zijn drie voorwaarden voor het verkrijgen van een aflaat (kwijtschelding): biecht, communie en een mondeling (dus niet inwendig) gebed, dat mag het Onze Vader of een Weesgegroet zijn.

De Hervorming of Reformatie had niet enkel betrekking op de aflaathandel maar op allerlei wantoestanden in de Rooms-katholieke kerk van toen. In Vlaanderen vond de Reformatie veel weerklank. De volgelingen van de Reformatie alhier werden echter hard en gewelddadig vervolgd. Dat is de belangrijkste reden dat er tot op de dag van vandaag weinig protestanten te vinden zijn in Vlaanderen.

In memoriam - op zondag 29 augustus jl. overleed in Oostende op vierennegentigjarige leeftijd

Johanna Osterwalder
Hansi

De meeste lezers van deze Info kennen haar niet. Zij heeft één keer een kerkdienst bezocht. Wij kwamen met haar in contact toen haar man in maart 2020 op sterven lag in het AZ Damiaan. Sindsdien hadden wij regelmatig contact. Lezers van deze nieuwsbrief stuurden haar ook wel eens een kaartje. Wat zij bijzonder waardeerde. Op vrijdag 10 september jl. was er een uitvaartdienst in rouwcentrum van Servaty, waarbij een zus, twee nichten en medebewoners uit het wooncentrum aan de Amsterdamstraat aanwezig waren. Tijdens de viering van zondag 7 november zullen we stil staan bij hen die we missen door de dood. We zullen dan ook Hansi herdenken.



UITNODIGING

**Multiculturele Viering Célébration Multiculturelle
Multicultural Celebration**

Zaterdag 9 oktober 2021 om 18u15

"Wij SAMEN,

door het oog van de naald"

HAZEGRASKERK
O.L.V. Onbevekt Ontvangen
Rachel Lancsweertplein - Oostende

Tieneravond – iedereen die op het middelbaar zit is **zaterdag 23 oktober** van harte welkom in de kerk voor een tieneravond. We eten samen, praten met elkaar over christen-zijn en kijken naar een film. We starten om **17 uur**. Vrienden en vriendinnen zijn ook welkom!



Wat betekent geloven voor jou? Hieronder een reactie van Alberto. U kent hem wel hij leest tijdens samenkomsten regelmatig het Bijbelgedeelte voor

*Geloven is de overtuiging of zekerheid hebben dat er iets bestaat ... te geloven dat onze verzoeken zullen worden beantwoord; zonder ruimte voor twijfel. We zouden allemaal iets moeten hebben om in te geloven, want geloven is ook leven en wij leven voor Christus. Het is **hoop** hebben, zelfs als jij geen uitweg ziet in moeilijke situaties in je dagelijks leven.*

Oproep

Wie wil er regelmatig als **gastheer/gastvrouw** aanwezig zijn in de Hazegraskerk tijdens de momenten in de week wanneer de kerk open is?

Ken je iemand die dat zou willen?

We zijn dringend op zoek naar een vriendelijke vrijwilliger die wekelijks een dagdeel beschikbaar is.

Nieuws uit Knokke

Agenda oktober:

- dinsdag 12 oktober - **Bijbelbespreking** - het boek Openbaring - via Skype* - aanvang **19.30**
- zondag 17 oktober - **eredienst** in de Anglicaanse kerk** - **10.30**
- dinsdag 19 oktober - **Bijbelbespreking** - het boek Openbaring - via Skype* - aanvang **19.30**
- zondag 24 oktober - **eredienst** in de Anglicaanse kerk** - **10.30**
- dinsdag 26 oktober - **Bijbelbespreking** - het boek Openbaring - via Skype* - aanvang **19.30**
- zondag 31 oktober - **eredienst** in de Anglicaanse kerk ** - **10.30**



St George - Anglicaanse kerk
Knokke

Openbaring
Apokalyps

*) aanvraag via Skype ID robbert.veen

**) behoudens tegenbericht

Actuele informatie op: www.dehoeksteenknokkeheist.be

Zie ook: www.spreaker.com/show/koinonia-live

Nieuws uit Brugge - Prekenreeks Openbaring - 'Einde

en nieuw begin': met deze woorden zou je het boek Openbaring samen kunnen vatten. Met dreigende en donkere visioenen kondigt de Openbaring van Johannes het einde van de wereld aan. Een wereld die vervalt in chaos, alles dat zwicht en verwaait, vlammend vuur, oorlog en geweld, ziekten en rampen... de apocalyptische beeldtaal van Johannes wijst maar in één richting: de vernietiging van de schepping is nabij. Maar de chaos en de vernietiging zijn slechts één kant van het verhaal. Want bijna nergens klinkt de belofte van een nieuwe wereld zo sterk en zo ontroerend als in het boek Openbaring. Met troostende visioenen over de boekrol, het hemels bruiloftsfeest en de belofte van een nieuwe hemel en nieuwe aarde reikt Johannes ons een hemels perspectief aan. Aan het einde van alle dingen, wint het licht het van het duister. Of zoals Oosterhuis dicht: 'alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt' (Lied 601 Nieuw Liedboek). De Eeuwige, die aan het begin staat van de wereld, staat ook aan het einde. God zij dank!



- Zondag 26-09-'21: 'Ik ben het begin en het einde'
Openbaring 1:1-3; 1:4-8 en 1:9-20.
- Zondag 03-10-'21: 'Een lied vanuit de hemel'
Openbaring 4:1-5 en 4:6-11.
- Zondag 17-10-'21: 'De boekrol en het Lam van God'
Openbaring 5:1-7 en 5:8-14.
- Zondag 24-10-'21: 'Als de hemel stil wordt... het begin van de weeën'
Openbaring 8:1-5 en 8:6-13.

- Zondag 31-10-'21: 'De grote oogst en het lied van het Lam'
Openbaring 14:14-20 en 15:1-4.
- Zondag 07-11-'21: 'Een blik op het hemels bruiloftsfeest'
Openbaring 18:14,16b-24 en 19:1-10.
- Zondag 21-11-'21: 'Een nieuwe schepping en een nieuw Jeruzalem'
Openbaring 21:1-8; 21:9-16 en 21:21-27

Een nieuw inloopprogramma voor het najaar - Deze zomer startte de inloop. Het waren keer op keer verrijkende gesprekken, die ook echt de diepte ingingen. Samen met de deelnemers werd er nagedacht over de voortzetting. Weer een Bijbelstudie voor de gemeente, maar wel met een element van groepsgesprek en uitwisseling... misschien met een maaltijd eraan gekoppeld? Soms ontstaan spontaan de mooiste ideeën. De inloop heeft tot doel om de verbondenheid in de gemeente te bevorderen. Want nu we langzaam uit de tijd van corona kruipen is daar vooral behoefte aan: op verhaal kunnen komen, het echte contact met elkaar. En hoe mooi is het dan niet als Gods Woord daarbij in het hart mag staan? De combinatie van samen eten, de Bijbel open, groepsgesprek, en gebed lijkt ons daarvoor uitermate geschikt. Als thema kozen we dan ook: 'Dit is mijn lichaam: groeien in verbondenheid met Christus en elkaar': een Bijbelstudie over samen kerk-zijn.

Inloop

Programma per **inloopmiddag**:

12.00 uur: binnenkomst.

12.15 uur: broodjesmaaltijd + soep.

13.30 uur: openingsgebed, Bijbellezing en groepsgesprek.

16.00 uur: afsluiting met lied en zegenwens.

Bijbelbabbel - Op vrijdag 3 september is de Bijbelbabbel weer van start gegaan. Ook op de Bijbelbabbel staan we stil bij de kerk 'als lichaam van Christus' en de kracht van verbondenheid in een samenleving die steeds meer verbrokkelt. Al wordt de inhoud wel een beetje aangepast. Op vrijdag 8 oktober om 15.00 uur hebben we weer een wandelmiddag in Zevenkerken: dan waaien we uit in de bossen maar gaan we ook met elkaar in gesprek over de Bijbel, en sluiten we de middag af met een drankje.



Overzicht activiteiten Protestantse kerk Brugge

MAANDAG 27 SEPTEMBER	19.30 uur	Kerkenraad
ZATERDAG 2 OKTOBER	10.00 tot 18.00 uur	Bijbelevend in Zevenkerken
DONDERDAG 7 OKTOBER	12.00 uur	Inloop in 't Keerske
VRJJDAG 8 OKTOBER	15.00 uur	Bijbelbabbel & wandelen in Zevenkerken
DONDERDAG 21 OKTOBER	12.00 uur	Inloop in 't Keerske
VRJJDAG 22 OKTOBER	19.30 uur	Bijbelbabbel in 't Keerske
MAANDAG 1 NOVEMBER	18.00 tot 20.00 uur	'Leven en dood anders', begraafplaats Ver-Assebroek
WOENSDAG 3 NOVEMBER	14.00 uur	NBV-21 middag, St.-Jakobskerk te Brugge
DONDERDAG 4 NOVEMBER	12.00 uur	Inloop in 't Keerske
VRJJDAG 5 NOVEMBER	19.30 uur	Bijbelbabbel

Meer info?

www.protestantsekerkbrugge.be/onewebmedia/KB_OKTOBER_2021.pdf

Kunst in de kerk – de werken gemaakt met schelpen van Jacques Osaer zijn ook deze maand nog te zien in de Hazegraskerk. In de Petrus- en Pauluskerk worden momenteel werken die betrekking hebben op het Bijbelboek Openbaring/Apokalyps getoond.



Studiedag Contextueel Bijbellezen - Op woensdag 27 oktober vindt er in Brussel een tweetalige studiedag plaats over contextueel Bijbellezen: een leesmethode die bijzondere aandacht heeft voor onze eigen context als lezers, maar ook voor de context waarin de Bijbeltekst is ontstaan. In de voormiddag zijn er lezingen en inleidingen. De namiddag bestaat uit workshops, groepsgesprek, een viering en een gezellig samenzijn. Dit initiatief is een samenwerking met de faculteit voor Protestantse theologie en religiestudies en staat open voor predikanten, studenten en geïnteresseerden.

Inschrijven bij
vormingsverantwoordelijke ds.
Eefje van der Linden:
vorming@vpkb.be



<https://vorming.protestant.link/event/contextueel-bijbellezen-een-tweetalige-studiedag/>

NBV21

dicht bij de bron

NBV-21 middag in Brugge – Op woensdagmiddag 3 november organiseert de oecumenische werkgroep ‘samen rond de Bijbel’ een middag rond de NBV21: de nieuwe revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Het programma zal bestaan uit een presentatie van deze nieuwe vertaling door Jean Bastiaens, muziek, getuigenissen vanuit de verschillende Brugse kerken en gemeenschappen, met nadien een receptie. Deze activiteit zal doorgaan **in de St. Jakobskerk in Brugge om 14.00 uur**. Flyers vindt u in het halletje van de kerk. Er is ook gelegenheid om zelf een NBV-21 Bijbel aan te kopen. Een uitstekende gelegenheid dus om kennis te maken met deze nieuwe Bijbelvertaling.

District Oost- en West-Vlaanderen – 25 september jl. namen we afscheid van twee districtsbestuursleden: Mevrouw Riek ten Kate – Van de Westeringh (Brugge) legde haar bestuurstaak als penningmeester neer en mevrouw ds. Elly Bouman (Roeselare) legde haar bestuurstaak neer omdat zij aan het einde van deze maand met emeritaat gaat. De nieuwe districtsleden zijn: mevrouw ds. Jannica de Prenter (Brugge) – vicevoorzitter; de heer Leendert Holleman (Brugge) – penningmeester; mevrouw Nele Lemaire (Ieper); mevrouw ds. Eefje van der Linden (Gent). De heer ds. Peter Smits (Dendermonde) werd door de vergadering verkozen tot voorzitter van het district.

Deels nieuw
bestuur
OWVL

Op zaterdag 30 oktober a.s. komen de twee Vlaamse districtsvergadering samen in Leuven. We zullen dan met elkaar in gesprek gaan over **Eigentijds Kerkzijn**.

Giften aan de kerk – Je kunt een gift overmaken naar:

VPKB Oostende – kerkenwerk **BE34 0910 0919 2090**

Wanneer u **voorbede/gebed** wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube – klik [hier](#) ←

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)

of Twitter: @KerkOostende



www.protestantsekerkoostende.be

GSM 0491 312200