

Infoblad september 2021

De agenda van september t.e.m. 3 oktober 2021

| | |
|---|--|
| zondag 5 september Scheppingszondag | 11:00 uur samenkomst |
| woensdag 8 september | 19:00 uur Bijbelgroep Jozef |
| zaterdag 11 september | ProJOP Tienerdag in Oostende 10:00 uur verzamelen bij de <i>Hazegraskerk</i> |
| zondag 19 september | 11:00 uur samenkomst voorganger: Henk Jan van der Meulen |
| zondag 3 oktober | 11:00 uur samenkomst viering Heilig Avondmaal |
| elke maandag en vrijdag | 14 tot 17 uur <i>Hazegraskerk</i> open - <i>spring</i> eens binnen Kunst in de kerk - september ... |
| elke maandagavond | 19:00 en 20:30 uur Lucht je ❤️ |
| elke woensdagnamiddag | <i>Koffiebabbel</i> van 14:30 - 16:30 uur |

Richtlijnen voor de protestants-evangelische erediensten in het kader van de coronacrisis in Vlaanderen en Wallonië ingaande 1 september – kort samengevat: er geldt geen maximum meer voor het aantal bezoekers. Wel moeten kerkgangers **gedurende de gehele viering een mondmasker dragen**.



Een nieuw seizoen – het kerkelijk jaar loopt niet gelijk met het schooljaar of het kalenderjaar. Het begint eind november met Advent. Toch is september, de maand waarin de scholen de deuren weer openen en de zomervakantie gedaan is, ook wel te zien als een start van een nieuwe periode in de kerk. Na kortere of langere afwezigheid ontmoeten we elkaar weer. Het was een zomer die voor een aantal van ons in het geheugen gegrift zal blijven. Door tragisch verlies – Els en Jan werden opgeschrikt door de plotselinge dood van hun zoon Benjamin. Door het verlies van een ouder – Wilfried verloor zijn moeder en Andries en Alida hun (schoon-)vader, beiden op hoge leeftijd. Voor anderen is deze zomer ook onvergetelijk: Henk Jan en

Marja verkochten hun huis in Koekelare en vonden een nieuw onderkomen in Friesland. Zij sluiten daarmee ook een periode af en mogen straks aan wat nieuws gaan beginnen. Volgende maand zullen we afscheid van hen nemen. Zo reizen we samen door de tijd, zijn we voor even of voor langer elkaars reisgenoot, maar altijd tijdelijk. In de kerk is dat iets wat we niet naar de achtergrond duwen. Het besef ervan geeft mede waarde aan ons leven van alle dag. En! we **geloven** dat we hoe dan ook geborgen zijn in de handen van de Eeuwige, de Schepper van al wat is, ook van ons kleine leven, de HEER die is en zal zijn. In de vieringen brengen we hem dank, zingen we liederen van lof, belijden we onze schuld, zijn we stil en luisteren we naar de uitleg van Bijbelse woorden, woorden die de eeuwen hebben doorstaan en waardoor we die God leren kennen, in verbondenheid met al die mensen die de levensreis korter of langer geleden maakten.

Geloven
in een nieuw seizoen

Op mijn levenslange reizen

Op mijn levenslange reizen
- twijfel donker achtervolgt mij
liefde blind holt voor mij uit -
zing ik op steeds andere wijzen
over wie ik niet kan spreken,
zing ik: 'Ooit mijn hart te breken,
ooit mijn hart voor jou te breken'.

Opgereisd, pas halverwege,
met een keel kapot gezongen
met een hart voor wie gebroken,
kruip ik onder doornstruiken,
druk mijn ogen in de aarde,
smeeek dat nu het eind zal komen,
smeeek de dood, dat hij zal komen.

Spoorloos trok voorbij de twijfel
waar ik lag, de liefde keerde,
zag mij, bracht mij drank en spijs,
deed mij opstaan uit de dood.

Nog een leven zal ik reizen,
nooit meer zonder reisgenoot.

Uit: *Godweet komt het goed*
Huub Oosterhuis

Belgisch-Duits convent – Alida en Andries waren eind augustus drie dagen in Altenkirchen (Westerwald, Rheinland-Pfalz). Daar werd het jaarlijkse Belgisch-Duits convent gehouden – een ontmoeting tussen Belgische en Duitse protestanten rond een thema. Dit jaar was dat **Klimaatverandering – klimaatcrisis** – een theologisch gesprek over de zorg voor de schepping. De Nederlandse dra. Trees van Montfoort, schrijfster van het boek *Groene theologie* sprak over het behoud van de schepping volgens Genesis 8 (einde van de zondvloed). Zij begon met de vraag: Is de tweede zondvloed al begonnen? Denkend aan de verwoestende overstromingen in Duitsland en België (Wallonië). Een citaat wat tot nadenken stemt: ‘Niet alle mensen dragen evenveel bij aan de ecologische problemen. Niet ‘de mens’ of ‘de mensheid heeft de ecologische crisis veroorzaakt, maar een bevoorrechte minderheid van mensen veroorzaakt de crisis en houdt deze in stand’. Trees van Montfoort haalde de Amerikaanse historicus Lynn White aan die in 1967! de christelijke kerken verweet dat ze door hun mensgerichte theologie de natuur hadden gedegradeerd tot gebruiksartikel. God sluit in zijn verbond met Noach de dieren niet uit, integendeel het is een verbond met mens én dier, ja met heel de aarde. Hoe staat dat in verhouding tot onze vleesconsumptie en de bio-industrie?

de natuur -
een gebruiksartikel



Zondag 5 september – **Scheppingszondag** – zullen we hier ook over nadenken.

VakantieBijbelFeest 2021 – het thema was: **Hallo contact!**

Een kleine foto-impressie



Figuur 1 Petrus en de engel



Figuur 2 Contact



Figuur 3 Tieneravond

Tienerdag zaterdag 11 september - hé 10'ers speciaal voor jullie! Samen met andere tieners uit heel Vlaanderen sport - spel - Bijbelstudie op het strand van Oostende. Meld je snel aan! projopvpkb@gmail.com Vermeld dan je volledige naam en leeftijd. **Het kan nog!**



Klik op de afbeelding

Wat betekent geloven voor jou? In deze Info van september beantwoordt Alida deze vraag.

Deze vraag stelde Andries mij, of ik 'iets' op papier zou willen zetten voor de komende info.

Tja, waar denk ik dan aan? En wat wil ik dan eigenlijk in die info kwijt?

Dat ik geloven wel heel mooi vind? Ja natuurlijk... maar ik vind geloven toch ook vaak wel lastig.

Dat ik geloven eigenlijk heel simpel vind – geloof als een kind, niets meer en niets minder – ja zeker, maar hoe meer ik praat met allerlei mensen dan is geloven ook wel heel ingewikkeld.

Dat geloof mij hoop geeft, vertrouwen en veiligheid? Absoluut, maar als ik dan de krant lees, is die hoop, dat vertrouwen en die veiligheid ook vaak snel weer weg.

Dat het geloof mij zekerheid geeft over hoe mijn weg zal gaan als ik hand in hand op weg ga met Jezus? Ja, vaak wel, maar als er eens een haarspeldbocht in die weg is dan is het ook vaak gedaan met die zekerheid.

Geloven in God, als mijn Vader? Tja... en al die vaders die geen vader zijn?

En toch... ik kies ervoor om te geloven. Ik kies voor de onzekerheid van de zekerheid. Simpelweg omdat ik niet weet hoe ik zonder moet. Het gebed, mijn hand in Zijn Hand. Ik kies ervoor om te willen geloven. Zonder is voor mij absoluut geen optie. De onzekerheid van de zekerheid, een avontuur in veilig vertrouwen ☺

Alida Heinstra

Kunst in de kerk – deze maand **schelpenkunst** van Jacques Osaer uit Oostende.

Vertrekkende van een zelfgetekende schets bouwde en plakte Jacques Osaer, als mozaïekjes, schelpje per schelpje, stukje per stukje, volgens kleur en vorm, naast en boven en op elkaar, op karton en vezelplaat zijn creaties zoals havenzichten, personages, de verschillende verdwenen maalboten en nog veel meer!



Lucht je ♥ ! – vanaf deze maand kun je elke maandagavond (tussen 19:00 en 20:30 uur) in alle discretie komen praten over wat er op jouw hartje ligt. Kom langs en ervaar hoe heilzaam een goeie babbel kan zijn. Andries of een andere pastor wil je klankbord zijn.



Kijk vooraf altijd even op de website: www.protestantsekerkoostende.be

Bijbelgroep Jozef – we herstarten **woensdag 8 september 2021 om 19 uur**. Samen luisteren we naar de verhalen over Jozef uit het Bijbelboek Genesis. Er zal veel ruimte zijn om met elkaar in gesprek te zijn over dat wat we daarin horen. Het plan is om als groep ook op uitstap te gaan naar het Bijbelhuis in Zevenkerken.

Verhalen over Jozef

Bijbelgroep



Wanneer:

2^{de} woensdag van de maand
19:00 - 21:00 uur
vanaf **8 september**

Waar:

Hazegraskerk, Oostende

Interkerkelijke gespreksgroep rond de
Bijbelverhalen over Jozef.

Een initiatief van:

De Katholieke pastorale eenheid Sint Pieter
en de Protestantse kerk
in Oostende.

Onder leiding van:

Antoon Wullepit (Katholieke kerk)
Andries Boekhout (Protestantse kerk)

Bijdrage:

10 € - inclusief een tas thee/koffie
en documentatiemateriaal

Inschrijven:

via Facebook @Bijbelgroep-Jozef
of
door een bericht aan:

dekenijoostende@hotmail.be
of
voorganger@protestantsekerkoostende.be

Nieuws uit Knokke -

Agenda september-oktober

- **5 september** - geen dienst - eredienst voor thuisblijvers
- **12, 19, 26, september** - eredienst in De Branding of St George
- **3 oktober** - eredienst voor thuisblijvers
- **10, 17, 24 oktober** - eredienst De Branding of St George



Figuur 2 St George - Anglicaanse kerk Knokke

Zie ook: www.spreaker.com/show/koinonia-live

Nieuws uit Brugge - Inloop: gebed, koffie & babbels

- Vanaf 26 augustus is de inloop weer van start gegaan. De inloop biedt gelegenheid om op verhaal te komen bij elkaar. We beginnen steeds met een gebedsmoment, waarin we samen zingen, bidden en in gesprek gaan met elkaar rond een Bijbeltekst. Daarna is er gelegenheid om nog na te babbelen onder



het genot van een kopje

koffie of thee. Kortom: gebed, koffie & babbels. Zomaar een moment in de week om tot rust te komen in de drukte van de stad. De rijke gesprekken, het bidden met elkaar: het is bemoedigend en opbouwend. We hebben een avond- en een middaggroep (roulerend per week) zodat oud en jong(er) aansluiting kunnen vinden. Inschrijven

is niet meer nodig. Wees welkom!



Bijbelbabbel - Ook de Bijbelbabbel gaat weer door. Wat we geleerd hebben in de

lock-down periode willen we vasthouden. De Lectio Divina bleek een aansprekende methode om stil te worden en te leren bidden met de Bijbel. Ook de wandelingen waren verbindend. We kiezen daarom voor een variërend programma van Bijbelstudie, Lectio Divina en wandelingen, met aansluitend groepsgesprek. De Bijbelbabbel is niet aan leeftijd gebonden. Iedereen is welkom!



Materiaal Bijbelleerhuis beschikbaar - Afgelopen voorjaar was er het online Bijbelleerhuis 'schepping, klimaat & profetische kritiek' i.s.m. het Bijbelhuis. Voor wie het online niet zag zitten, zijn de materialen nu vrij te raadplegen op de website van VPKB-vorming:

<https://vorming.protestant.link/2021/08/24/schepping-klimaat-en-profetische-kritiek>

Agenda september

- Donderdag 2 september 14.00-16.00 uur: Inloop.
- Vrijdag 3 september 19.30-21.00 uur: Startavond Bijbelbabbel.
- Donderdag 9 september 19.30-21.00 uur: Inloop.
- Vrijdag 10 september 19.30-21.00 uur: Bijbelbabbel.
- Donderdag 16 september 14.00-16.30 uur: Inloop
- Donderdag 23 september 19.30-21.00 uur: Inloop
- Vrijdag 24 september 19.30-21.00 uur: Bijbelbabbel.
- Maandag 27 september 19.30 uur: Kerkenraad.
- Donderdag 30 september 14.00-16.30 uur: Inloop.

Giften aan de kerk – Je kunt een gift overmaken naar:

VPKB Oostende – kerkenwerk **BE34 0910 0919 2090**

Wanneer u **voorbede/gebed** wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube – klik [hier](#) ←

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)

of Twitter: @KerkOostende



www.protestantsekerkoostende.be

GSM 0491 312200