

Protestantse Kerk Oostende



Infoblad zomer 2021

De agenda van juli en augustus 2021

zondag 4 juli	11:00 uur samenkomst
Let op! – de <u>derde</u> zondag van juli is er geen protestantse samenkomst	
zondag 1 augustus	11:00 uur samenkomst
zondag 15 augustus	11:00 uur samenkomst
vrijdag 20 t.e.m. zondag 22 augustus	VakantieBijbelFeest
vrijdag en zaterdag	10 tot 13 uur
zondag	slotviering
elke maandag en vrijdag	14 tot 17 uur <i>Hazegraskerk</i> open – <i>springs</i> eens binnen Kunst in de kerk – deze zomer iconen
elke woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> van 14:30 – 16:30 uur

Pinksteren 2021 – zondag 23 mei – een oecumenische Pinksterviering achter de Hazegraskerk ‘onder’ de kastanjeboom.





Geest van God, adem van leven; Geest van God, adem van vuur. Geest van God, troost en kracht: U heiligt ons.

Zo klonk het in drie talen, waaronder het Esperanto:

Dispirito, spiro de vivo, Dispirito, spiro de fajro, Dispirito, konsolanto, vi fortigu nin.

Gezongen door koorleden van **Matondo** – het multiculturele koor wat elke multiculturele viering in de Hazegraskerk zingt. Het thema van de viering was: *Helen*. Ook het *helen* van relaties. Begint dat hier niet, bij deze woorden: Vrede zij u? De woorden waarmee Jezus in Johannes 20 zijn leerlingen begroet als ze angstig samenzitten met de deuren gesloten en Hij plots daar is. Er klinkt geen verwijt maar een vredegroet. En dan zendt Hij zijn leerlingen de wereld in, om te helen, om te herstellen, om heel te maken wat gebroken is, om te vergeven. Zo zendt Hij ook ons. Zoals het in het Spaans klonk:

***Paz, paz, paz, el mundo piden paz.
Logra la paz en tu interior y derrámala en la tierra.***

Vrede, vrede, vrede, de wereld vraagt om vrede.
Bereik vrede in jezelf en verspreid het op aarde.

Pinksteren en nu ... (vervolg) – daarover spraken priester Dominique Ballegeer en pionier Andries Boekhout vorig jaar na Pinksteren. Hun gesprek kreeg onlangs een vervolg. Je kunt het hier beluisteren – klik op de afbeelding:



Diensten terugluisteren? – op www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/ kun je alle online vieringen vinden en ook opnames die gemaakt werden van delen van protestantse vieringen in de Hazegraskerk.

In juli is er sinds lang weer een Rooms-katholieke

Multiculturele Viering
Célébration Multiculturelle
Multicultural Celebration

m.m.v. het koor **Matondo**

Elke tweede zaterdag van de maand

in de *Hazegraskerk*

Zaterdag 10 juli om 18:15 uur - van harte welkom!

In memoriam – dinsdag 18 mei jl. overleed op 87-jarige leeftijd in het AZ Sint Jan in Brugge

Suzanne Biesemans



Zij bezocht voor de corona-lockdowns regelmatig de protestantse diensten en was ook vaak op de *Koffiebabbel*. In haar meestal flink beladen scootmobiel reed ze dan de kerk binnen. Ze vond het leuk om te delen met anderen en ze had meestal wel iets te vertellen. Van een buurvrouw hoorden we dat ze overleden is. In de viering van zondag 20 juni staken we een kaarsje aan en waren we even stil om haar te herdenken. Daarna klonk het lied [*De Kracht van uw liefde*](#). We wensen haar beide zoons sterkte bij het verlies van hun moeder.

VakantieBijbelFeest 2021 – het thema is: *Hallo contact!*



VakantieBijbelFeest

**KOM BINNEN, KOM BINNEN
HET FEEST GAAT BEGINNEN
KOM GAUW, KOM GAUW
WIJ WACHTEN OP JOU**

Locatie:
Hazegraskerk, Oostende Rachel Lancsweertplein.

Wanneer:

- vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus 10 tot 13 uur
- Tieneravond: zaterdagavond 21 augustus vanaf 17 uur
- Slotviering: zondag 22 augustus in de namiddag

Organisator:
Protestantse kerk en Katholieke kerk Oostende

meer info en aanmelden vóór 10 augustus
www.protestantsekerkoostende.be
| 0491 312200

Contact met elkaar, **contact** met God – Hoe maak je **contact**?

De centrale Bijbeltekst is:

Roep je Mij aan, Ik geef antwoord

Psalm 91 vers 15a

Samen luisteren we naar twee **Bijbel**verhalen uit het **Bijbel**boek Handelingen over de apostelen Paulus en Petrus en zijn er spellen en andere activiteiten rond het thema. Op vrijdagavond is er een **tieneravond** waarop we samen frietjes eten een film kijken.

Het team wat dit jaar bestaat uit: Alida, Jasmine, Biju, Marianne, Esther en Andries. Een oecumenisch team van protestanten en een katholiek.

Ken je kinderen die mogelijk interesse hebben om te komen?
Nodig ze uit!

Tienerdag zaterdag 11 september - **hé 10'ers speciaal voor jullie!** Samen met andere tieners uit heel Vlaanderen sport - spel - Bijbelstudie op het strand van Oostende. Meld je snel aan! projopvpkb@gmail.com Vermeld dan je volledige naam en leeftijd.



TIENERDAG

11 september 2021
OVERLEVEN IN DE WOESTIJN

OCHTENDPROGRAMMA - LUNCH - SPORT & SPEL
- THEMAMOMENT - AFSCHIED MET SOEP - VEEL PLEZIER

Verzamelen om 10u Hazegraskerk
Rachel Lancsweertplein 8400 Oostende
Gratis - zelf je lunchpakket meenemen
Inschrijven: projopvpkb@gmail.com

PROJOP

Wat betekent geloven voor jou? – Deze zomer zijn het Luc en Marie-Jeanne die hun reactie op deze vraag met ons delen. Je leest het hieronder.

Geloven is voor ons niet zo helder en duidelijk definieerbaar.

We zijn er weliswaar van overtuigd dat we deel uitmaken van een groter geheel, een groter verband, ... maar wat dat juist inhoudt blijft grotendeels een mysterie (God !?). We zouden het heel graag met 'Vader' willen kunnen invullen.

Wèl is het is voor ons duidelijk, dat de mens een religieus wezen is en verbondenheid zoekt niet enkel met de medemens en overigens met de hele natuur, maar ook met wat onze drie-dimensionele werkelijkheid overstijgt. Kortom : hij zoekt iets groter dan zichzelf en de biotoop waarin hij leeft, waarvan hij afhankelijk is en waarvan hij spijtig genoeg meer en meer los is komen te staan (het woord 'religie' komt trouwens van het Latijnse woord 'religare', dat 'opnieuw verbinden' betekent).

Die zoektocht naar verbondenheid met het groter verband begon reeds bij het ontstaan van het eerste menselijke wezen en tal van ervaringen, gedachten en verhalen daaromtrent werden eerst mondeling en daarna schriftelijk doorgegeven aan de volgende generaties.

Zo is binnen de joods-christelijke traditie uiteindelijk heel wat neergepend geworden, wat naderhand werd samengebracht in wat uiteindelijk tot onze bijbel is geworden èn waarin de figuur van Jezus prominent naar voren treedt.

Wij geloven in de boodschap van Jezus, zijnde de verkondiging van het koninkrijk Gods. Wij geloven rotsvast dat hij daarmee een nieuwe toffe maatschappij heeft bedoeld en geponeerd en de krachtlijnen ervan heeft aangeduid in zijn 'Bergrede'.

Juist in die 'Bergrede' ligt onze opdracht opdat uiteindelijk zou kunnen gerealiseerd worden wat in oude bewoordingen vermeld staat in het bijbelboek Micha, hoofdstuk 4, vers 4 : "Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt...".

In de navolging van wat Jezus ons heeft bijgebracht en voorgeleefd voelen wij ons aangesproken (= een geloven in het evangelie VAN Jezus eerder dan een geloven in het evangelie van derden OVER Jezus).

Wij zijn er evenzeer van overtuigd dat in tal van andere culturen en religieuze tradities analoge stemmen werden en worden gehoord, want op hetgeen in de 'Bergrede' staat, zit geen patent.

Marie-Jeanne en Luc Vandenbroucke-Vanbeveren

Wie volgt?

Koffiebabbel – we zijn weer gestart met de Koffiebabbel en kunnen al terugkijken op twee geslaagde momenten onder de kastanjeboom achter de Hazegraskerk.

Je bent welkom in de
Hazegraskerk
Kloppend  in de wijk

Rachel Lancsweertplein—tegenover Graaf de Smet de Naeyerlaan 21



*ma. wo. en vr.
namiddag
OPEN*

Welkom

Iedere woensdag Koffiebabbel
14:30—16:30 u.
Herstart woensdag 9 juni

Contact:
Bel 0474 68 01 79—Alida

Rustpunt in jouw leven

Bijbelgroep Jozef – september 2020 hebben we één bijeenkomst gehad. Daarna hebben we het moeten annuleren. Daarom starten we **woensdag 8 september 2021** opnieuw vanaf het begin. Meld je zo snel mogelijk aan – er is plaats voor max. 15 deelnemers. Samen luisteren we naar de verhalen over Jozef uit het Bijbelboek Genesis. Er zal veel ruimte zijn om met elkaar in gesprek te zijn over dat wat we daarin horen. Het plan is om als groep ook op uitstap te gaan naar het Bijbelhuis in Zevenkerken.

Verhalen over Jozef

Bijbelgroep



Gustave Doré

Wanneer:

2^{de} woensdag van de maand
19:00 - 21:00 uur
vanaf **8 september**

Waar:

Hazegraskerk, Oostende

Interkerkelijke gespreksgroep rond de
Bijbelverhalen over Jozef.

Een initiatief van:

De Katholieke pastorale eenheid Sint Pieter
en de Protestantse kerk
in Oostende.

Onder leiding van:

Antoon Wullepit (Katholieke kerk)
Andries Boekhout (Protestantse kerk)

Bijdrage:

10 € - inclusief een tas thee/koffie
en documentatiemateriaal

Inschrijven:

via Facebook @Bijbelgroep-Jozef
of
door een bericht aan:

dekenijoostende@hotmail.be
of

voorganger@protestantsekerkoostende.be

Kunst in de kerk – tot en met deze week (25) is het werk van Marie-Jeanne in de Hazegraskerk tentoongesteld. Vanaf volgende week zullen er *iconen* te zien zijn in de kerk.

Maar wat is nu precies een icoon? Iconen behoren tot de oosters-orthodoxe, de oriëntaals-orthodoxe en oosters-katholieke kerken en zijn onlosmakelijk verbonden met het kerkelijke en spirituele leven van deze kerken en hun gelovigen. Ze zijn geschilderd op een houten paneel. Bij het schilderen dient rekening gehouden te worden met bepaalde regels. Deze regels zijn vervat in de schildersboeken (de zg. canon) en hebben de bedoeling voor zuiverheid en uniformiteit te zorgen en niet af te wijken van de leerstellingen van de Kerk.



Nieuws uit Knokke – Het echte nieuws vanuit Knokke-Heist: vanaf medio juni kunnen wij weer terecht in de Anglicaanse kerk. Dat maakt het ook mogelijk dat er toeristen naar de dienst komen. Dat is een welbekend verschijnsel in Knokke. Ze zijn Franstalig of Duitstalig maar proberen toch de Nederlandse dienst te volgen. Misschien moet ik af en toe een samenvatting geven in het Engels, Frans of Duits. Ik hoorde van sommige gemeenteleden dat ik misschien wel teveel aanbod heb. Bijbelstudies op video, een Bijbelbespreking via Skype op de dinsdag, erediensten op de zondag met een hoog percentage Bijbelse inhoud. Nu verwacht ik niet dat iedereen alles volgt. Maar ik vind het wel noodzakelijk om dit alles aan te bieden, ook voor de grote groep belangstellenden die met de gemeente meeluisteren. Dat roept een interessante vraag op. Horen die belangstellenden er toch ook een beetje bij? Vormen zij de “buitenkring” van de gemeente? We leven nu eenmaal in een digitaal tijdperk. De gemeente staat uitgebreid op het internet: met een eigen website, een eigen Facebookpagina, en dan staan er ook nog vele activiteiten op de Facebookpagina van de Kustcombinatie. Ook mijn eigen werk buiten de gemeente om, is op YouTube en Facebook makkelijk te vinden. Dus: waarom niet? Knokke is dan een soort gastvrouw voor die

belangstellenden. Hoe zit het nu met ons regionale werk? De gezamenlijke erediensten? De video's van de gesprekken van ondergetekende met Andries en Jannica? Ik weet dat deze video's meer belangstelling trekken van buiten onze drie gemeenten, dan van onze gemeenteleden zelf. Is dat erg? Ik denk dat voor een kleine gemeente als Knokke in ieder geval geldt, dat het niet erg is dat onze uitstraling naar buiten groter is dan wat we gezamenlijk lokaal doen. Dat geldt voor ons allemaal: Brugge heeft een sterke presentie in de oecumene; Oostende heeft een duidelijke diaconale presentie; Knokke heeft een duidelijke digitale presentie: een Leerhuis op het Internet. Terwijl we op zondag alle drie gewoon gemeente van Christus zijn. "Gewoon"? Maar is het niet buitengewoon een gemeente van Christus te mogen zijn? Zo ervaar ik het wel. Want ook in Knokke wordt het evangelie gepredikt, bestudeerd en geleefd. Vanuit Knokke een hartelijke en broederlijke groet aan de gemeenten in Brugge en Oostende.

Ds. Robbert Veen

Nieuws uit Brugge - de kerkbode van de protestantse kerk in Brugge voor deze zomer moet nog gemaakt worden. Zodra die beschikbaar is, krijg je dat te horen. Informatie over de protestantse kerk in Brugge vind je op:

www.protestantsekerkbrugge.be



Giften aan de kerk - er zijn nu geen collectes om bij te dragen aan de kosten van de kerk in Oostende. Deze kosten lopen voor het grootste deel gewoon door: huur kerkgebouw - telefoon - administratie enzovoort.

Je kunt een gift overmaken naar: VPKB Oostende - kerkenwerk **BE34 0910 0919 2090**

Wanneer u **voorbede/gebed** wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube - klik [hier](#) ←

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)

of Twitter: @KerkOostende



www.protestantsekerkoostende.be
GSM 0491 312200