



Infoblad mei/juni 2021

De agenda van mei/juni 2021

zondag 23 mei Pinksteren	11:15 uur oecumenische Pinksterviering <u>buiten</u> voor de Hazegraskerk – vooraf aanmelden
zondag 6 juni	11:00 uur samenkomst (max. 15 bezoekers)
zondag 20 juni	11:00 uur samenkomst (max. bezoekers ?)
elke maandag, woensdag en vrijdag	14 tot 17 uur <i>Hazegraskerk</i> open – <i>spring</i> eens binnen
donderdagavonden	19:30 uur contactmomentje via ZOOM voel je vrij om aan te haken

Viering zondag 16 mei – in deze viering stond Johannes 17 centraal, zowel in de viering in de Hazegraskerk als in een online-regio-viering die gemaakt werd door de protestantse voorgangers in de regio Brugge-kust. Johannes 17 is een afscheidsgebed van Jezus. We hebben er drie woorden uit gekozen die in het Bijbelgedeelte regelmatig voorkomen:

- 1) De Naam – Jezus zegt regelmatig: ‘Ik heb hen uw Naam bekendgemaakt.’
- 2) De wereld – Wat bedoelt Jezus met ‘de wereld’ waarvoor Hij nadrukkelijk *niet* bidt.
- 3) Eenheid – Jezus bidt dat de zijnen één mogen zijn, zoals Hij dat met de Vader is.

Deze drie woorden staan centraal in drie korte overdenkingen. De online-regio-viering van zondag 16 mei is nog te beluisteren via YouTube, klik dan [hier](#) ←

Pinksteren 2021 – vorig jaar was er een oecumenische online-viering. Dit jaar wordt het weer een echte viering, al is het wel met beperkingen. We houden de viering **buiten** op het Rachel Lancsweertplein – het plein rond de kerk -. Hopelijk is het mooi weer. Meld je vooraf aan want er zijn maximaal 50 plaatsen beschikbaar. De viering zal worden geleid door deken Antoon Wullepit en Andries Boekhout en een aantal koorleden van het koor Matondo zorgen voor de muziek en zang. De onderstaande

verzen uit het Johannes-Evangelie zullen centraal staan in de overdenking.

¹⁹Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' ²⁰Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. ²¹Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' ²²Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. ²³Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

Johannes 20 NBV

Het zal over 'helen' gaan in de zin van 'heilen'¹, heel maken, herstellen. In de periode die helaas nog niet achter ons ligt, is er veel kapotgegaan; Er is daarom alle reden om te werken aan heling, aan vergeving. Het zou schoon zijn als de kerk weer zo'n plaats van heling, vergeving en herstel mag zijn. De kerk, dat zijn wij, wij de leerlingen van Jezus van de 21^{ste} eeuw. Het zijn niet alleen de beroepskrachten in de kerken, het is niet alleen de geestelijkheid, de kerk dat is eenieder die de naam van christen wil dragen. Wij willen in de voetsporen van Jezus gaan. Aanwezig zijn, waar Hij aanwezig was. En zo de Naam van zijn Vader heiligen in deze wereld. Zoals we bidden in het *Onze Vader*: Uw Naam wordt geheiligd.

Kom jij ook? Meld je snel aan!

VakantieBijbelFeest 2021 – natuurlijk onder voorbehoud, maar als het enigszins mogelijk is hopen we deze zomer weer een VakantieBijbelFeest te houden. Dat zal dan op **20, 21 en 22 augustus** zijn. Wil je eraan meewerken? Laat het weten.

Het thema is:



Contact met elkaar, contact met God – Hoe maak je contact? De centrale Bijbeltekst is:

Roep je Mij aan, Ik geef antwoord

Psalm 91 vers 15a

¹ Denk hierbij aan één van de titels van Jezus - **Heiland**

Het team wat dit jaar ervoor zal zorgen dat de kinderen die komen wat leuk is gaan beleven rond de Bijbelverhalen bestaat uit: Alida, Jasmine, Biju, Marianne, Esther en Andries. Een oecumenisch team van protestanten en een katholiek. Ken je kinderen die mogelijk interesse hebben om te komen? Laat het ze alvast weten. Meer informatie volgt.

Wat betekent geloven voor jou? – Eddy is de eerste die het spits afbijt. Hieronder lees je zijn reactie op de vraag.

Ik zie geloven als het fundament van het leven. Het geeft een houvast en de zekerheid dat er meer is in ons leven dan materialisme en dan wat we met ons menselijk oog kunnen waarnemen. Geloven is zich gedragen weten door iets of iemand groter dan onszelf. Dit biedt ons ook hoop voor de toekomst en schenkt ons de kracht om het leven van elke dag aan te kunnen, ook wanneer het moeilijk is.

Mijn geloof is ook niet afhankelijk van de omstandigheden, maar vindt zijn oorsprong in God zelf. Ik weet mij door God gedragen. Het is genade dat wij dit geloof ontvangen hebben, wij kunnen het enkel in dankbaarheid ontvangen en er elke dag vanuit leven. Op die manier mogen wij meebouwen aan het koninkrijk van God op deze aarde.

Leven vanuit geloof doe je samen met anderen. Dit geeft ons de mogelijkheid om ons persoonlijk geloof te delen met mede gelovigen, samen mogen we getuigen zijn van wat ons persoonlijk geloof betekent en dat dit wel degelijk het verschil maakt.

Als gelovigen delen we het verlangen om ons geloof zichtbaar te maken in een wereld die God niet kent, we mogen het licht zijn op de standaard in deze zoekende wereld.

Geloof is de zekerheid van wat je hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet.

Hebreeën 11:1

Dit geeft vrede en rust

Geloven is ook iets heel persoonlijks. Met God kun je een persoonlijke relatie hebben. Bij hem kun je en mag je altijd jezelf zijn, want hij kent ons beter dan dat we onszelf kennen, hij is onze hemelse vader, een vaste rots op wie we altijd kunnen vertrouwen en op wie we altijd kunnen terugvallen elke dag van ons leven. Wie op God zijn GELOOF stelt zal nooit beschaamd worden en eenmaal mogen we dan thuiskomen om hem te zien van aangezicht tot aangezicht.

ds. E. Valentijns

Wie volgt?

Hoe lezen we de Bijbel? – ds. Jannica de Prenter, ds. Robbert Veen en Andries Boekhout gingen hierover met elkaar in gesprek. Dat gesprek is te beluisteren via de deze link, klik → [hier](#) ← Dat de Bijbel in de kerk een centrale plek in neemt dat zal niet nieuw voor je zijn. Maar op wat voor manier heeft deze heilige Schrift dan een plek. Daarover is al veel gesproken. Zoek maar eens op ‘Sola Scriptura²’ in YouTube. Wij, Jannica, Robbert en Andries, voegen daar ons gesprek aan toe. Aanbevolen! En stel gerust vragen naar aanleiding van dat wat wij daar naar voren brengen.

Kunst in de kerk – tot halverwege juni is het werk van Marie-Jeanne te zien in de Hazegraskerk. Heb je het nog niet gezien, kom dan eens langs op de maandag-, woensdag- of vrijdagmiddag. Vanaf de tweede helft van juni zullen er iconen tentoongesteld worden in de kerk.



Figuur 1 Naar de Grote golf van Kanagawa

Nieuws uit Knokke – Kijk eens op het YouTube-kanaal van ds. Robbert Veen - <https://www.youtube.com/user/raveen1956> voor een zeer divers aanbod van theologische denkstof, online erediensten, Bijbelstudies, lessen Hebreeuws en filosofie.

Nieuws uit Brugge - Doe mee aan de online vieringen -

U hebt het inmiddels kunnen merken: er is een nieuwe prekenreeks over het Bijbelboek Spreuken. Een nieuw element daarbij is een gesprek over levenswijsheid met iemand van onze kerk. Er wordt een mooi filmpje van gemaakt, zodat het gebruikt kan worden als intro op de Bijbellezingen in de online vieringen. Wie zin heeft om mee te werken aan zo'n filmpje kan zich melden bij de predikant. U krijgt de gespreksvragen op voorhand zodat u zich wat kunt voorbereiden. Voor de antwoorden is het niet nodig om een hele Bijbelstudie te doen. U mag praten vanuit uw eigen levenservaring. Dat is ook het mooiste. De filmpjes worden bij voorkeur bij u thuis gemaakt, liefst in de tuin of op een balkon zodat we goed daglicht hebben, maar ook vanwege de veilige afstand. Uiteraard is er daarna nog gelegenheid om bij te kletsen.



² Alleen door de Schrift



Er is een idee gaan groeien: een **wekelijks inloopmoment in 't Keerske**. We willen een eenvoudige viering aanbieden: Schriftlezing, uitwisseling en samen bidden (max. 30 min.) en daarna de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten voor een goed gesprek.

Max. 8 deelnemers. Koffie en thee aanbieden laten de binnen- en buitenprotocollen op dit moment echt niet toe. Maar zodra dit weer mag, zullen we dit toevoegen. Want dat maakt deze activiteit nog mooier.

Het persoonlijk gebed gaande houden is niet altijd gemakkelijk. Daarom is samen bidden in een kleine groep zo goed: samen je zorgen en vragen neerleggen bij God en daarin steun en bemoediging vinden.

De tijden liggen voor deze activiteit nog niet vast. We willen eerst eens horen wat de reacties zijn. Daarom deze vraag: wie van jullie zou interesse hebben in zo'n inloopmoment? Meedenken mag ook!

Lectio Divina - De online Lectio Divina is even gepauzeerd vanwege het online Bijbelleerhuis. In de zomer volgt er wellicht nog een zomerreeks. Op het youtubekanaal van Ds. Jannica de Prenter vindt u een speellijst met 14 Lectio Divina's. Klik [hier](#).

Gemeentewandeling op 5 juni - Op 5 juni willen we weer een gemeentedag houden en we trekken daarvoor naar Bulskampveld. Het programma is eenvoudig: samen wandelen en bijkletsen, een viering in de buitenlucht en als afsluiter een hapje en een drankje. Met het aangekondigde buitenplan van de regering dat ingaat op 8 mei, zijn de vooruitzichten goed. Uiteraard hangt alles af van een gunstige ontwikkeling. Het aanpassen van het programma en in het ergste geval, het verplaatsen van deze dag, horen ook bij de mogelijkheden. Maar we gaan uit van het positieve, en hopen op 5 juni op een fijne gemeentedag. De boodschap is dan ook: schrijf u vooral in! Het hele programma vindt u ook in deze kerkbode. Inschrijven is vereist, bij Jannica de Prenter, telefonisch of per mail: j.a.deprenter@gmail.com.



Meer lezen? Klik [hier](#) ←

Giften aan de kerk – er zijn nu geen collectes om bij te dragen aan de kosten van de kerk in Oostende. Deze kosten lopen voor het grootste deel gewoon door: huur kerkgebouw – telefoon – administratie enzovoort.

Je kunt een gift overmaken naar: VPKB Oostende – kerkenwerk **BE34 0910 0919 2090**

Wanneer u **voorbede/gebed** wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube – klik [hier](#) ←

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)

of Twitter: @KerkOostende



www.protestantsekerkoostende.be

GSM 0491 312200