

Protestantse Kerk Oostende



Figuur 1 Pasen 2021

Infoblad april 2021

De agenda van april / mei 2021

zondag 18 april	11:00 uur samenkomst voorganger: Henk Jan van der Meulen (met max. 15 personen)
zondag 2 mei	11:00 uur samenkomst (met max. ?? personen)
zondag 16 mei	11:00 uur samenkomst (met max. ?? personen) + online -regiodienst
elke maandag, woensdag en vrijdag	14 tot 17 uur <i>Hazegraskerk</i> open - <i>spring</i> eens binnen
donderdagavonden	19:30 uur contactmomentje via ZOOM voel je vrij om aan te haken

onder voorbehoud

Onzekerheid – als er één woord deze tijd typeert, dan wel dit woord ‘onzekerheid’.

~~Zaterdag 17 april – tienerdag Pro JOP in Oostende~~



Figuur 2 Protestants Jeugd Overleg Platform

Helaas afgelast 😞 Het kan niet doorgaan, de huidige maatregelen staan niet toe om op een leuke manier een tienerdag te houden. Maar, uitstel hoeft geen afstel te zijn, de tienerdag is verplaatst naar september. Eén van de voorbeelden van een geplande activiteit die niet door kan gaan.

Na de Paasvakantie gaan we weer met z'n allen naar school 😊 ! Dat dacht de schoolgaande jeugd twee weken terug, maar helaas 😞 het programma zal weer gelijk zijn aan de periode voor Pasen met deels online-lessen. En dan hebben we het nog niet over jubilea die niet gevierd kunnen worden. Henk Jan ging met pensioen en hoewel zijn ex-collega's en leerlingen er op een heel leuke creatieve manier aandacht aan besteedden, het was niet zoals je je een pensioenfestje voorstelt. En dan zijn er de mensen die wachten op een niet-urgente medische ingreep, zoals een nieuwe heup. Onzekerheid, onzekerheid. De jonge boeren protesteren tegen onzekerheid. Dat heeft niets met de pandemie te maken, maar met het volgens hen onduidelijke stikstofbeleid. Wie weet heeft hun actie effect. *Wat doen wij tegen onzekerheid?* Wat ik zie en hoor en ook zelf meer en meer ervaar is een zekere gelatenheid een afwachtende houding, *we zien wel*. Dat geeft enerzijds een zekere rust, dat moet gezegd. Tegelijkertijd is het waar dat het niet zo bij ons past. Misschien moet ik zeggen dat het niet zo bij ons *westerse* mensen past. Wij zijn gewend de toekomst in eigen hand te nemen en ons te verzekeren tegen risico's die de gewenste gang van het leven kunnen belemmeren. Verzekerd van wieg tot graf wordt wel eens gezegd. Onzekerheid is er om uit te sluiten. *Wat deden wij tegen onzekerheid?* We verzekerden ons. En de verzekeraars waren daar uiteraard blij mee. Ze lieten niet na ons te wijzen op allerlei onzekerheden en hoe we ons daar goed op voor kunnen bereiden. De onzekerheden van vandaag, daar weten ze echter geen raad mee. Een pandemie behoort meestal tot de uitgesloten risico's. Waar kunnen wij dan terecht? Na de voorgaande ruim driehonderd woorden verwacht je misschien dat ik naar



BINNENLAND

Komende dagen veel tractoren op straat: jonge boeren protesteren tegen onzekerheid

boven ↑ wijs of gevouwen handen toon. Dat doe ik nog niet, dat bewaar ik voor het laatst, dat is toch ook vaak het laatste redmiddel 😊.

Onze onzekerheid wordt vaak nog vergroot door een overvloed aan informatie. We zien door de bomen het bos niet meer en dat is niet fijn. De berichten in de nieuwsbronnen zijn vaak tegenstrijdig en daardoor gaan we twijfelen. In het Duits hebben ze daar een woord voor 'verunsichern', dat is: laten twijfelen, onzeker maken. Het zou rust brengen als iemand ons nu eens duidelijk en definitief (Du. endgültig) zou zeggen wat gedaan moet worden om uit deze onzekere situatie te geraken. Echter, er is momenteel niemand die dat weet.

Dan toch maar op de knieën? Nee, nog niet. Ik heb een buurman die zit in de verzekeringen. Laten we ... 😊

Je toekomst begint nu. En wij zijn erbij.

Tijd voor Allianz Direct

- ✓ Premieberekening in 20 seconden
- ✓ 24/7 directe hulp en service
- ✓ Supersnelle schadeafhandeling

Bereken je premie



Je leest het goed: **Je toekomst begint nu. En wij zijn erbij.** 24/7 directe hulp en service! Verzekeraar Allianz neemt de plaats van G'd in, en dat verdient goed. De operationele winst voor 2020 was ...

10,75 miljard €¹

Was je in 2020 aandeelhouder van Allianz dan had je 9,60 € per aandeel kunnen incasseren.

Korte voorlopige conclusie:

- God is **out** (passé - voorbij)
- Commercieel verzekeren is **in** (de toekomst).

Maar het laatste wat je van mij verwacht een beleggingsadvies, daarbij geldt trouwens altijd, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De onzekerheid blijft.

¹ Ter vergelijking: de Vlaamse overheid heeft voor dit jaar (2021) 13 miljard € begroot voor onderwijs en vorming.

Wat dan? Toch maar een gebedje?

Helpt dat dan?

Ja!

We kennen de resultaten uit het verleden, er is een boek vol, boeken vol met ervaringen van mensen die op de knieën gingen, die hun handen ten hemel hieven, die in stilte woorden prevelden. De Bijbel staat er vol van en nodigt ons uit de voorbeelden die daar genoemd worden op te volgen. Bieden die resultaten dan wel een garantie voor de toekomst? ... Nu volgt een lange stilte ... Wil je een eerlijk antwoord? De gebeden van gelovigen brachten hen lang niet altijd dat waar ze om baden. Zo eerlijk is die Bijbel ook. Het wordt ons meegedeeld dat er gelovigen waren die bij wijze van spreken de sterren van de hemel baden, maar niet ontvingen waar ze om vroegen. De ervaringen uit dat verre verleden waren verschillend en bieden daarom dus wel een garantie voor de toekomst.

Moeten we het dan maar laten, dat gebedje? **Nee**, zeker niet. In de diensten hebben we er regelmatig bij stilgestaan dat we God mogen aanbidden met de woorden *Onze Vader*. Daaruit spreekt een grote vertrouwelijkheid een groot geloof. Dankzij Jezus weten we dat we zo mogen bidden. En zoals de vaders in ons leven ons niet altijd gaven waarom wij vroegen, zo is dat ook als we het *Onze Vader* bidden. Zo mogen we elke dag bidden om dat wat we voor die dag nodig denken te hebben. Als we het gebed tot een dagelijkse praktijk maken zal dat alleen al ons zekerheid geven: Hij is er werkelijk bij, vandaag.

En wat dan met die verzekeringen? Neem de tijd om te kijken wat je zoal hebt afgesloten en zeg alles op wat niet noodzakelijk is. Het is trouwens de hoogste tijd om dat hele verzekeringssysteem eens grondig te herzien. Ja, ook daar kunnen wij als kerken wellicht een rol in spelen.

Kunst in de kerk – Na de schilderijen van Wilfried toont **Marie-Jeanne** de komende weken haar werk in de kerk. In haar werk gaat ze op speelse wijze om met klei, gips, (wrak)hout, objecten uit de natuur of recyclagemateriaal, losstaand of in assemblage al dan niet rond een thema. Hieronder een paar afbeeldingen van wat er te zien is in de Hazegraskerk.



Figuur 3 Eindeloze werveling in drie dimensies



Figuur 4 De reddende engel

Eén van haar werken hebben we al gezien tijdens de veertigdagentijd in de Hazegraskerk. Zie ook de vorige Info.



Figuur 5 De wroeter

ProNews – dit blad van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) lag op Paaszondag op de stoel. Heb je het gemist? Er liggen nog exemplaren in de kerk. Je kunt het ook online lezen. Klik in dan op de afbeelding hieronder.



VakantieBijbelFeest 2021 – natuurlijk onder voorbehoud, maar als het enigszins mogelijk is hopen we deze zomer weer een VakantieBijbelFeest te houden. Dat zal dan op **20, 21 en 22 augustus** zijn. Wil je eraan meewerken? Laat het weten.

Wat betekent geloven voor jou? – zoals je kon lezen in de begeleidende mail van de Info van maart, zouden we in elke Info iemand aan het woord willen laten rond de vraag: *Wat betekent geloven voor jou?* Wil je daar wat over schrijven? Graag! Laat het weten. Toon Hermans verwoordde het zo:

Geloven

Geloven betekent:

*Geluk vinden in jezelf, en in dat
geluksgevoel iets bespeuren
wat niet van deze aarde is.*

Hoe lezen we de Bijbel? – ds. Jannica de Prenter, ds. Robbert Veen en Andries Boekhout gaan hierover met elkaar in gesprek. Dat gesprek zal na 21 april te beluisteren zijn. Meer info volgt.

Nieuws uit Knokke - Informatie is te vinden op de website: www.dehoeksteenknokkeheist.be Kijk ook eens op het YouTube-kanaal van ds. Robbert Veen - <https://www.youtube.com/user/raveen1956>

Nieuws uit Brugge

Erediensten blijven voorlopig online - De kerkenraad bekijkt steeds de mogelijkheden voor een hervatting van de erediensten. Vanwege de nieuwe verstrengde maatregelen, blijven onze erediensten voorlopig nog online.



Nieuwe Prekenreeks over Spreuken - Na Pasen volgt er een prekenreeks over het boek Spreuken. Spreuken is een boek vol praktische levenswijsheid. Wijsheid is de kunst om goed te reageren, om verstandige keuzes te maken, om te leren zwijgen en wijze woorden te kiezen. In Spreuken staat een gelukkig en gezond leven centraal. En daarbij komen waarden als geduld, zelfbeheersing, bescheidenheid, en eerlijkheid regelmatig voorbij. Het boek Spreuken leert ons om te groeien in wijsheid en brengt ons bij de bron van alle kennis en inzicht. Ware wijsheid begint bij ontzag voor de Heer (Spr 9:10). De tegenhanger van wijsheid is de dwaasheid. Spreuken spreekt over wijsheid en dwaasheid als personen. Vrouwe wijsheid en vrouwe dwaasheid komen dan ook voorbij, en uiteraard zal het loflied op de wijze vrouw (Spr 31) niet ontbreken.

Bijbelbabbel op wandel - Om de twee weken gaan de deelnemers van de Bijbelbabbel op zondagmiddag samen met de predikant op wandel. Tijdens de wandeltocht kletsen we bij; we zoeken een kerk op om even stil te worden. We lezen ook een Bijbeltekst en gaan met elkaar in gesprek rond een aantal gespreksvragen. De middag wordt steeds afgesloten met een kringgebed. Deze ontmoetingen worden door alle deelnemers als heel waardevol ervaren. We gaan er dus mee door, maar zullen ons groepje voorlopig wel tot vier personen moeten beperken.

Panelgesprek erfgoeddag - Het interreligieuze panelgesprek op erfgoeddag over rituelen rond afscheid en rouw gaat vanwege de verstrengde coronamaatregelen niet door. Op zaterdag 24 april is er wel de 'erfgoedradio' die live

uitzendt vanaf een buitenlocatie in Beisbroek. Vanuit de verschillende gemeenschappen in onze stad zullen voorgangers uitgenodigd worden om deel te nemen. Zodra er meer concrete informatie is, hoort u het via de gemeentemail of de facebookgroep van onze kerk.

Bijbelevend/ Bijbelleerhuis - Er is nog steeds hoop dat het Bijbelevend op zaterdag 8 mei zal kunnen doorgaan. De verstrengde maatregelen die nu zijn ingegaan, zullen er hopelijk voor zorgen dat er begin mei meer mogelijk is. De organisatie zal de situatie tegen eind april bekijken en dan een beslissing nemen om het programma al dan niet in aangepaste vorm door te laten gaan. De startdatum van het Bijbelleerhuis over Schepping, klimaat en profetische kritiek is een week opgeschoven, en zal nu starten in de eerste week van mei. We hopen dat dit leerhuis door kan gaan in het Bijbelhuis. Afhankelijk van de omstandigheden in mei, zal het Bijbelleerhuis omgevormd worden tot een online initiatief. Het programma van het Bijbelevend kunt u lezen in de [Brugse kerkbode van maart](#).

Regionale samenwerking - We kregen positieve reacties op de laatste regionale viering, waarin ds. Simon van der Linden te gast was. De preek in drie delen blijkt een goede formule. Samen met ds. Robbert Veen en Dhr. Andries Boekhout wordt er in april weer een podcast De Brugse Kerkbode, gemaakt. Centraal staat de vraag hoe we kijken naar de Bijbel als Gods Woord.

Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen - Het doet plezier met een positief bericht te kunnen openen, met name de ingevulde vacature in Ronse. Daar werd ds. Rob Koreneef, momenteel predikant in Balen beroepen en heeft de opdracht aanvaard. Hij wordt op 1 juli predikant in Ronse en in het najaar voorziet men zo mogelijk de officiële intrededienst.

- Ook voor Kortrijk loopt momenteel een proponent zich warm, die naar verwachting ook daar de vacature zal invullen.

- Op dat moment zullen er even geen vacatures meer zijn in ons district, tot einde september ds. Bouman Roeselare verlaat wegens haar emeritaat. De eerste stappen voor haar opvolging worden momenteel reeds gezet.

- Er komen wel vacatures aan in het districtsbestuur na het ontslag van ds. Buzogány en het naderende vertrek van ds. Bouman. Ook onze penningmester Riek ten Kate zal einde 2021 haar functie neerleggen wegens einde mandaat. De districtsvergadering van mei zal daarom (minimaal) drie nieuwe leden voor het bestuur dienen te verkiezen (hopelijk fysiek in Oostende).

- Nu Wevelgem en Geraardsbergen ophielden te bestaan, komen twee predikantsplaatsen vrij voor een nieuwe invulling, Tijdens een extra districtsvergadering werd voorgesteld daarmee een stadspredikant aan te stellen in Gent en de andere plaats eventueel ter

beschikking te stellen van een ander district. De positieve ervaring met een stadspredikant in Antwerpen heeft er toe geleid dat die ook in diverse andere grootsteden aangesteld zal worden. De praktische uitwerking van deze opportuniteit voor Gent wordt momenteel voorbereid door het bestuur en weldra aan de districtsvergadering voorgelegd.

- Hetzelfde gebeurt met de plaats van hulppredikant die toegekend werd aan het Protestants Historisch Museum in Horebeke.

- Een stadspredikant maakt deel uit van de aanbevelingen van de werkgroep Eigentijds Kerk Zijn, maar ook aan de aanbeveling tot regionale samenwerking in het hele district wordt verder gewerkt.

Hoewel digitaal, is het hartverwarmend elkaar met regelmaat te ontmoeten binnen het district. Ook de zorgen over het isolement van gemeenteleden wordt er gedeeld, en het feit dat zoals een predikant zei “de gemeenschap dreigt te verdampen”. Allen hopen wij dan ook dat de kerken weldra weer vol kunnen lopen, maar verheugen ons desondanks over de digitale mogelijkheden om ook in kerkverband het contact met elkaar te behouden door het ter beschikking stellen van diensten en het organiseren van digitale “koffiebabbels”.

Namens het districtsbestuur,
Peter Smits en Rudy Liagre

Giften aan de kerk – er zijn nu geen collectes om bij te dragen aan de kosten van de kerk in Oostende. Deze kosten lopen voor het grootste deel gewoon door: huur kerkgebouw – telefoon – administratie enzovoort.

Je kunt een gift overmaken naar: VPKB Oostende – kerkenwerk **BE34 0910 0919 2090**

Wanneer u **voorbede/gebed** wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube – klik [hier](#) ←

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)



www.protestantsekerkoostende.be
GSM 0491 312200