

Start 14:00 uur.

- Voorzang - **Lied** - *God wijst mij een weg* - <https://youtu.be/xdStMj71B6w>
- Openingswoorden
- Moment van stilte
- Bemoediging en groet met de woorden van **Lied 295 (NLB)** - *Wees hier aanwezig, woord ons gegeven*
- **Lied** - Antoon - *Licht dat ons aanstoot in de morgen* - Oosterhuis
<https://youtu.be/hK0OWkavEqQ>
- **Lied** - Alida - *Heer ontferm U over ons* <https://youtu.be/WD8RLhMPOiE>
- Woord ten leven
Lied - Marie-Jeanne & Luc - *What a wonderful world* Louis Armstrong
- *Gebed*
- **Lied** - Andries - *Psalm 42 Evenals een moede hinde* <https://youtu.be/dxNaq0P-WO8>
- **Evangelielezing uit Marcus**
- **Muziek en teksten** rond het thema *richting in mijn leven*
- **Gedichten** - Dominique - King en Amanda Gorman <https://youtu.be/LZ055illiN4>
- **Lied** - Mary - *Ekaristia ni Chakula - De eucharistie is het voedsel*
<https://youtu.be/APYRayl3fds>
- **Gedicht** - Geert - *Mijn vadertje* van Marnix Gijsen

- **Lied** - Adelheid - *Geest van hierboven* + gedicht - Jongerenkoor Houten + Stef Bos <https://youtu.be/LFc24RGgX24>
- **Gesproken lied** - Cécile - Psalm 25, 4 en 5
- **Tekst** - Alberto - Kolossenzen 3, 5 - 15
- **Muziek** - Gabriël (9) speelt op de piano
- **Lied** - Christof en Mary Linda - *Peace in Christ* <https://youtu.be/Waitmz6C100>
- **Dankzegging en voorbeden**
steeds gevolgd door gesproken gebedsacclamatie **Lied 367k**
- *Notre Père* - Glorious <https://youtu.be/X7uBkTcx3Iq>
- **Zegengroet**
- Samen: *Amen*
- **Onderlinge vredewens**

Contact?

Bel 0491 312200—Andries Boekhout
of 059 701719—Antoon Wullepit
of 0494 170195—Dominique Ballegeer

Teksten

- Voorzang - **Lied**

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

- Openingswoorden
- Moment van stilte
- Drempelgebed met de woorden van **Lied 295 (NLB)** – *Wees hier aanwezig, woord ons gegeven*
Voorganger spreekt de woorden van de voorzang uit
Samen spreken we luidop de woorden van het refrein.

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven

voorzang Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.



voorzang 1 Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.

allen *refrein*

voorzang 2 Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen.

allen *refrein*

voorzang 3 Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

allen *refrein*

voorzang Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.

allen *refrein*

tekst Huub Oosterhuis
melodie Tom Löwenthal

- **Lied** - Antoon - *Licht dat ons aanstoot in de morgen* - Oosterhuis

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één en ongeborgen
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval,
dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht van mijn stad de stedehouder
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eestgeboren,
Licht, laatste woord van Hem die leeft.

- **Lied** - Alida - *Heer ontferm U over ons* - Sela

Heer, laat er méér ontferming zijn,
in een wereld vol van lijden, groot en klein,
als toonbeeld van barmhartigheid,
in woord en daad en wereldwijd.

Heer, laat uw kerk als Christus zijn,
voor de wereld zuiver, geloofwaardig zijn.
met liefde voor uw Koninkrijk;
uw kerk te zijn in elke tijd.

Heer ontferm U over ons.
In ons midden, in ons bidden.
Uw ontferming die ons drijft,
wekt in ons bewogenheid.

Heer, laat ons méér een dienaar zijn,
voor allen die behoeftig, arm en kwetsbaar zijn.
met hartstocht voor gerechtigheid,
met daden van barmhartigheid.

Heer zie ook ons bewogen aan,
waar wij tastend, zoekend door het leven gaan.
In moeite en onzekerheid;
blijf bij ons Heer, nu en altijd.

Tekst: Hans Maat, muziek: Tobias Plansoen. © Stichting Sela Music

- **Lied** - Marie-Jeanne & Luc - *What a wonderful world* Louis Armstrong

I see trees of green, red roses, too,
 I see them bloom, for me and you
 And I think to myself
 What a wonderful world.
 I see skies of blue,
 and clouds of white,
 The bright blessed day,
 the dark sacred night
 And I think to myself
 What a wonderful world.

The colors of the rainbow,
 so pretty in the sky,
 Are also on the faces of people going by.
 I see friends shaking hands,
 sayin', "How do you do?"
 They're really sayin', "I love you."
 I hear babies cryin'.
 I watch them grow.
 They'll learn much more than I'll ever know
 And I think to myself
 What a wonderful world

Yes, I think to myself
 What a wonderful world

- **Gebed**

- **Lied** – Andries – Psalm 42 *Evenals een moede hinde*

Evenals een moede hinde
 naar het klare water smacht,
 schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
 die ik ademloos verwacht.
 Ja, ik zoek zijn aangezicht,
 God van leven, God van licht.
 Wanneer zal ik Hem weer loven,
 juichend staan in zijn voorhoven ?

- Evangelietekst voor deze zondag – Marcus 1, 21-28

²¹Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. ²²Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de

schriftgeleerden. ²³Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: ²⁴‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ ²⁵Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ ²⁶De onreine geest deed de man stuip trekken en verliet hem met een luide schreeuw. ²⁷Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’ ²⁸Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea.

- **Gedichten** – Dominique – Martin Luther King Jr. en Amanda Gorman



- **Lied** – Mary - *Ekaristia ni Chakula* (Swahili) - *De eucharistie is het voedsel*

Ekaristia ni chakula chakula cha uzima wa milele Ee Mkate wa mbingu shibisha roho zetu x2

The Eucharist is the food of eternal life O Bread of heaven satisfy our souls x2

1. Yesu mwokozi kashuka chini kwetu tukampokee
Jesus the Savior came down to us to receive Him
2. Maumbo haya ni mwili wake Yesu twakiri sote
These shapes are the body of Jesus we all confess
3. Yesu mwokozi pokea roho yangu nami ni wako
Jesus the Savior receive my spirit and I am yours
4. Ninakupenda kuliko nafsi yangu mwokozi wangu
I love you more than my soul my savior

- **Gedicht** – Geert - *Mijn vadertje* van Marnix Gijsen
Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid,
Hij had den zwaren last op zich geladen, een eerlijk man te zijn
in woord en daad.
Dat is het schone, dwaze kwaad
waar, na ons Here Jezus Christus,
de sterkste man aan ondergaat

Zijn oog was rustigblauw; een verre zee.
Zijn woord van blijheid soms plotse fusee
in stalen nacht.

Hij lachte rood en zoende onverwacht
mijn dwaze haren en mijn jong gedacht.

De hoge schepen die de Schelde droeg,
hij wist hun laden vast en schoon te sturen.
Hij had hun namen lief,
om mee te spelen-als een kind naïef;
Karatschi, Pantos, Calcutta,
lijk schoon koralen.

Hij wist de haven; heimwee en verdriet,
bij vroegen morgenmist
en in den avond onder luid en rauw sirenenlied.

Hij heeft de bossen van zijn jeugd bemind,
Hij kende bomen lijk wij mensen kennen,
Hij wist de winden en den oogst,
en wou mijn hand aan 't ruw bedrijf des jagers wennen.

Mijn vadertj' hij was rechtvaardigheid.
Hij had de goede liefde tot de still'en ware dingen.

Onder de schaduw van een dorpse kerk
ligt zijn sobere zerk.
Ik weet hoe zijn gedenken mij gelijk een lichte wolk behoedt.
Zijn rode, bange handen hield hij stervend Christus tegemoet.

- **Lied** – Adelheid - *Geest van hierboven* + gedicht – Jongerenkoor Houten + Stef Bos
ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

ik wil de rots zijn in de branding
met de verbeelding aan de macht
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn
en het daglicht in de nacht

ik wil een land zijn zonder grenzen
waar de ruimte nog bestaat
ik wil traag zijn als de waarheid
die de leugen achterhaalt

ik wil de moed zijn van de wanhoop
het stilstaan van de tijd
ik wil een sprong zijn in het duister
en de laatste strohalm zijn

ik wil de taal zijn van een dichter
die zichzelf geen dichter noemt
het zout zijn van de aarde
en de kus die ons verzoent

ik wil een land zijn zonder woorden
gedragen door de wind
ik wil de wereld weer leren zien
door de ogen van een kind

en met de schoonheid van de onmacht
lopen langs een eindeloze weg
met open ogen dromen
weerloos en toch sterk

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

Geest van hierboven, leer ons geloven
hopen liefhebben door uw kracht
hemelse vrede, deel u nu mede
aan een wereld die u verwacht

- **Gesproken lied** – Cécile – Psalm 25, 4 en 5

⁴Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.

⁵Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,

op u blijf ik hopen, elke dag weer.

⁴Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre,
enseigne-moi à vivre comme tu le veux.

⁵Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi,
car c'est toi le Dieu qui me sauve,
je compte sur toi tous les jours.

- **Tekst** – Alberto – Kolossenzen 3, 5 – 15

Het nieuwe leven

⁵Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, ⁶want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. ⁷Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, ⁸maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. ⁹Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt ¹⁰en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. ¹¹Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. ¹²Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. ¹³Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. ¹⁴En bovenal, kled u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. ¹⁵Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.

- **Muziek** – Gabriël (9) speelt op de piano
- **Lied** – Christof en Mary Linda – *Peace in Christ*
- **Dankzegging en voorbeden**
steeds gevolgd door gesproken gebedsacclamatie **Lied 367k**
Hoor ons bidden, God en luister, wees nabij in licht en duister.
- **Lied Notre Père** – Glorious (Onze Vader)
- **Zegengroet**
- Samen: *Amen*
- **Onderlinge vredewens**