



MARTIN LUTHER KING, Jr. – DAG

Elk jaar wordt in de Verenigde Staten (USA) op de derde maandag van januari **Martin Luther King, Jr. – Dag** gevierd, dit jaar dus op **maandag 18 januari** (en 2 dagen voor de eedaflegging van de nieuw verkozen Democratische President Joe Biden).

Deze Amerikaanse feestdag (kortweg ook **MLK Day**) is ter ere van de gekende dominee en burgerrechten-activist Dr. Martin Luther King Jr. (geboren op 15 januari 1929).

MLK Day was het resultaat van een grote campagne, gevoerd door heel wat activisten, waaronder de blinde componist-zanger **Stevie Wonder**, die o.a. met zijn hit **“Happy Birthday”** in 1980 deze campagne wist te populariseren.

De Amerikaanse president Ronald Reagan(!) ondertekende op 2 november 1983 de wet die deze federale feestdag ter ere van dr. MLKing officieel maakte.

MLK Day, voor het eerst echt op 20 januari 1986, wordt sinds 2000 officieel gevierd in alle 50 Staten van de USA.

Sindsdien kreeg deze belangrijke dag steeds meer inhoud met allerhande demonstraties voor vrede, sociale rechtvaardigheid, rassen- en klassengelijkheid, en ook als nationale dag van de vrijwilligersorganisaties.

(Bijdrage van pr. Dominique Ballegeer)

Dominique Ballegeer pr. is naast zijn opdrachten als verantwoordelijke voor de pastoraal buitenlandse christenen i.s.m. Pro Migrantibus België en pastoraal begeleider in De Refuge Brugge, ook diocesaan medewerker voor Orbit en voorzitter van VZW Jakoeboe - Welzijnsschakel Vluchtelingen.

● Hier in de link: de bekende song van **Stevie Wonder** “Happy Birthday”:

<https://www.youtube.com/watch?v=vCIQMdFhh5U>





Dromen durven doen

Zijn geloof en droom deden vrijheidsstrijder Martin Luther King jr. doorzetten tegen de gruwelijke rassendiscriminatie in de VS. Geboren in Atlanta, Alabama, 1929. Vader een Baptist predikant. Studeerde filosofie, sociologie en theologie voordat hij zijn vader als prediker assisteerde.

Hij huwde Coretta Scot King in 1953, en vestigde zich in Montgomery, Alabama. Volgens de apartheidswetten moesten zwarten achteraan in de bus gaan zitten, maar Rosa Parks vulde een 'blank' zitje, weigerde haar stoel af te staan aan een blanke en werd gearresteerd (1955).

Martin Luther King leidde de boycot van de bussen tot de wet een jaar later werd ingetrokken. De eerste van een reeks boycotts en protestmarsen die hem nationale en internationale faam bezorgden.

“Het boycotten van de bussen in Montgomery, het bolwerk van de rassenscheiding, en het trotseren van geweren, honden en wapenstokken in Selma, waarbij gedisciplineerde geweldloosheid bleef gehandhaafd, bracht de machthebbers van het Zuiden totaal in verwarring. Als ze ons onze mars lieten houden, gaven ze hun leugen toe dat de zwarte tevreden was;

*als ze ons neerschoten, lieten ze de wereld weten
dat ze onmenselijke bruten waren"*

In '59 reist Martin Luther King naar India om Gandhi's methode van geweldloze weerbaarheid te bestuderen. In '60 verhuist het gezin naar Atlanta, waar Martin enkele keren gearresteerd wordt. In '62 wordt hij in het Witte Huis ontvangen door president John F. Kennedy. In '63 wordt hun vierde kind geboren en wordt hij weer gearresteerd tot het VS Hooggerechtshof de rassenscheidingsbepalingen van Birmingham ongrondwettelijk verklaart.

In 1963 tijdens de nationale protestmars in Washington (250.000) droomt hij luidop:
I have a draem!

*"...Als we de vrijheid laten weerklinken, als we het laten weerklinken vanuit elk dorp en elk gehucht, uit elke staat en stad, dan zullen we de dag kunnen bespoedigen waarop alle kinderen Gods, zwarten en blanken, joden en heidenen, protestanten en katholieken, elkaar de hand zullen kunnen reiken en zingen met de woorden van de oude negro-spiritual:
'Eindelijk vrij, eindelijk vrij! Dank God almachtig, we zijn eindelijk vrij!'"*

In 1964 ontvangt Martin Luther King jr. de Nobelprijs voor de Vrede. Op 4 april 1968 wordt hij vermoord in Memphis, Tennessee.
Hij was 39. Hij blijft de icoon van geweldloos verzet tegen de discriminatie, onderdrukking en uitbuiting van generaties Afro-Amerikanen.
Martin Luther King bestreed als geen ander racisme, armoede en oorlog.
Hij heeft zijn evangelische droom durven waarmaken ten koste van zijn leven.

Naar Wilfried Gepts in 'Bermbloemen'