

Protestantse Kerk Oostende



Infoblad oktober 2020

De agenda t.e.m. **15 november 2020**:

zondag 18 oktober	10:30 uur samenkomst viering Heilig Avondmaal
woensdag 21 oktober	19:00 uur Bijbelgroep Jozef
zondag 1 november	10:30 uur samenkomst
zondag 15 november	10:30 uur samenkomst met gedachtenismoment

alles onder voorbehoud

Hazegraskerk

Rachel Lancsweertplein—Oostende
in de wijk
van de wijk
en voor Oostende

Koffiebabbel!

Welkom voor een tas koffie of thee, een
babbeltje, om een kaarsje aan te steken,
een gebedje te doen, ...



Er is **elke woensdagnamiddag van 14:30 – 16:30 uur** weer een *Koffiebabbel*
welkom!

(vooralsnog is er plek voor max. 16 personen)

Hazegraskerk – kerk in de wijk – zoals je op bijgaande foto kunt zien, weerkaatst de wijk in de kerk. Het is ook een mooi beeld voor wat we als pionierskerk in Oostende en met name in de wijk Hazegras willen zijn: een plek waar mensen met hun alledaagse dingetjes terecht kunnen, en waar dat alledaagse op de één of andere manier verbonden wordt met de Bijbel, met God de HEER die we leren kennen in die Bijbel, met Jezus en met de christelijke traditie. Een plek waar mensen terecht kunnen met hun verhalen, een plek waar we samen kunnen vieren en samen



Hazegras Oostende

kunnen rouwen. Een plek om te studeren en een plek om stil te zijn en op verhaal te komen. Een plek voor jong en oud ongeacht haar of zijn afkomst. Een plek waar we de Geest van de HEER mogen ervaren.



De wekelijkse *Koffiebabbel* - waarmee we 23 september **weer gestart** zijn! - biedt buurtbewoners en anderen de gelegenheid om zo maar eens binnen te stappen. Het blijkt dat de verhalen dan vaak vanzelf komen. We zijn blij dat we dat in Oostende mogen doen in verbondenheid met de Protestantse Kerk in Brugge en met de Katholieke Kerk in Oostende.



Dankbaar ook voor iedereen die er op de één of andere manier aan meewerkt dat dit wekelijks mogelijk is.

Bijbelgroep Jozef - woensdagavond 16 september startten we met een nieuwe oecumenische Bijbelgroep. Dit seizoen rond de figuur van Jozef, zoon van Jakob, die laatste stond vorig jaar centraal. We zijn met een groep van vijftien en dat gaat net als we anderhalve meter afstand willen houden. Antoon Wullepit leidde ons in in de achtergronden van dit Bijbelgedeelte, dat te situeren is in de tijd van de aartsvaders (1800 - 1400 v. Chr.). We luisterden naar het 37^{ste} hoofdstuk van Genesis (het eerste Bijbelboek) waren daarna stil, om na te denken over dat wat we gehoord hadden, en vertelden elkaar wat ons opgevallen was. Zoals te verwachten, was dat ook de voorkeursliefde van vader Jakob voor zijn zoon Jozef. Eén van de deelnemers vertelde dat het weleens vijftig jaar geleden zou kunnen zijn dat zij het verhaal voor het laatst hoorde. Na herlezing volgde een tweede gespreksronde en duidde Antoon één en ander, zoals de plaats van dromen in de Bijbel. We sloten de avond af met een viermoment, waarin de relatie tussen Jezus en Jozef voor het voetlicht kwam. Elke **derde woensdagavond van de maand** zitten we samen in de Hazegraskerk om naar de verhalen rond Jozef te luisteren.

VOLZET

Gemeentevergadering - zondag 20 september was er na de viering een gemeentevergadering waarin we terugkeken op het jaar 2019. Zo'n vergadering vindt jaarlijks plaats, maar voor Oostende was dit een eerste keer sinds vele jaren. We kozen ook nieuwe leden voor de bestuursraad van de kerk. De nieuwe leden zijn:

Marta Caballero en Jasmine Casier. Zij werden beiden met overtuigende meerderheid door de aanwezigen gekozen. We zijn blij dat zij deze taak op zich willen nemen. Dat geldt ook voor Adriën Deceuninck die herkozen werd en die zijn taak als voorzitter van de bestuursraad zal voortzetten. Voor de volledigheid noem ik hier ook de namen van de andere bestuursleden, dat zijn Jan Lammens, Luc Vandenbroucke en Andries Boekhout. Aftredend zijn Joost de Smedt en Mattanja Denuit. We **danken** hen voor hun bereidheid om tijdens de herstart deel uit te maken van de bestuursraad.

20 september
gemeentevergadering
terugblik

Israëlzondag – zondag 4 oktober was er samen met de Protestantse Kerk Brugge een viering waarin de relatie tussen Jodendom en Christendom een centrale plek had met als thema: *Kies voor het leven!* We zongen twee joodse liederen en luisterden naar Joodse muziek. *Danny Rouges* van de [werkgroep Jodendom](#) (← klik voor meer info.) binnen de VPKB¹ vertelde over die relatie tussen Joden en Christenen. Hieronder kunt u daar iets van lezen. Wilt u er nog iets van meemaken? Klik dan → [hier](#). U kunt dan een podcast beluisteren van een deel van dat wat in de viering voorbij kwam.

*Kies voor het
leven!*



Jood en Christen lezen samen uit resp. Torah en Bijbel

Danny Rouges vertelde ons hoe in het verleden gepoogd is om de joodse wortels van het christendom uit te wissen. Er is 80 jaar geleden in Duitsland zelfs een project geweest om alle verwijzingen naar het Jodendom uit de Bijbel te wissen. Hij vertelde over het gesprek tussen christenen en joden in Antwerpen en over het belang van het kennen van de context voor een goed verstaan van het Hebreeuwse testament (Oude Testament).

Eén maal in de maand is er in de Hazegraskerk een Rooms-katholieke ...

Multiculturele viering
Célébration Multiculturelle
Multicultural Celebration

deze maand is dat op
zaterdag 10 oktober – 18:15 uur

Meld je vooraf aan bij *Wilfried Meulemeester*
0496 236520

¹ Verenigde Protestantse Kerk in België

Nieuws uit Brugge

Reformatiezondag - Net als alle andere erediensten zal de eerder aangekondigde **Reformatiezon**dag op **zondag 25 oktober** doorgaan in de St.-Walburgakerk. Het is een bijzondere editie waarin we stil zullen staan bij **500 jaar protestantisme in Brugge**. Omdat we deze dag willen vieren in verbondenheid met onze zusterkerken en onze oecumenische vrienden, zal deze dienst uitzonderlijk doorgaan om **15.00 uur**. 'Van vijandschap naar broeders en zusters in Christus' zal het centrale thema zijn van deze dienst. Vanwege de gasten die op deze dag aanwezig zullen zijn, vragen we u vriendelijk om u voor deze dienst in te schrijven. Dit kan bij Albert Eversen na elke eredienst in de St.-Walburgakerk of telefonisch/ per mail mij de predikant.



Interieur Walburgakerk Brugge

Inschrijven vóór vrijdag 23 oktober.

Bijbelbabbel - De Bijbelbabbel gaat steeds door op donderdagavond van 19.30u tot 21.00u in 't Keerske. We zijn momenteel bezig met een Bijbelboekje over de Psalmen in de Bijbel in gewone taal. We lezen Psalmteksten, en gaan met elkaar in gesprek over wat ons verwondert en inspireert. Zin om een keer aan te sluiten en de wereld van de Psalmen te ontdekken? Van harte welkom!

Om alvast in de agenda te zetten... Op 10 december 2020 is het Internationale dag van de Mensenrechten. Mensenrechten zijn universeel, het verdedigen daarvan is een goddelijke opdracht. Bladeren door de Bijbel levert dit beeld op van de Wet en de Profeten, de Psalmen en Job: de volken zijn gezamenlijk aansprakelijk en aanspreekbaar voor de bescherming van de meest fundamentele rechten van de mens, van élke mens, wie dan ook. Dit engagement maakt écht een verschil. De schrijfactiviteiten van voorgaande jaren veranderden levens en levensomstandigheden van vele mensen. Iedereen is van harte welkom om mee te schrijven tegen onrecht.



Kunnen we op jou rekenen?

10 december, in 't Keerske: doorlopend van 10 tot 21 uur Coronaproof vaneigenstttt, zelfs de koffie.

Contextueel Bijbellezen – in de vorige Info kon je lezen dat er in oktober een Bijbelgesprekskring zou starten in Brugge, waar ook Oostendenaars welkom zijn. **In november kunt u deze Bijbelstudie nu ook volgen in Oostende.**

Zoals dat er nu uitziet, zal dat op **vier donderdagnamiddagen** zijn. Het gaat om *contextueel Bijbellezen*, dat wil zeggen dat in de Bijbelgesprekskring



*Kom op verhaal met
contextueel Bijbellezen*

bijzondere aandacht zal zijn voor persoonlijke ervaringen. Nu in het bijzonder ervaringen van kwetsbaarheid tijdens de coronacrisis. In een kleine groep gaan we aan de slag met deze methodiek van *contextueel Bijbellezen*. In vier bijeenkomsten doorlopen we de stappen van 'zien', 'lezen' en 'doen'. We praten over onze corona-ervaringen zoals: je opgesloten voelen, huidhonger of de angst om ziek te worden. We lezen samen teksten, we worden stil, en gaan creatief aan de slag, om samen nieuwe perspectieven te ontdekken. Uiteraard worden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen zodat het voor iedereen veilig is. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, is **opgave vereist**. Kom op verhaal en vind nieuwe kracht bij God en bij elkaar kracht uit kwetsbaarheid gewonnen.

Het is een initiatief binnen de VPKB van ds. Bert Dicou (Antwerpen-Zuid) en ds. Jannica de Prenter (Brugge).

Opgave vóór 25 oktober bij Andries

Heilig Avondmaal – zondag 18 oktober hopen we voor het eerst sinds lange tijd het Heilig Avondmaal te vieren. Let op! De dienst vangt 'gewoon' aan om 10:30uur in de morgen dus!² De manier waarop we dat vieren zal wel anders zijn – vooral als gevolg van de pandemie. Voor diegenen die niet (meer) weten hoe we het voorheen vierden: ieder nam een stukje ongezuurd brood (matzes) van een schaal en er ging een beker rond waaruit allen dronken en die tussendoor schoongemaakt werd. Dat zullen we niet meer zo doen. Het brood krijgt u aangereikt door de voorganger of diaken, die vooraf de handen ontsmetten. Voor diegenen die ook van de wijn willen drinken – iets wat in een Protestantse viering van het avondmaal gewoon is, maar uiteraard niet verplicht – zijn er kleine glaasjes met wijn en druivensap. Ieder die dat wil kan voor zich een glaasje van het dienblad nemen. We zien uit naar een goede avondmaalsviering, waarin we samen de dood van onze Heer herdenken.



² **Avondmaal** duidt op het laatste Avondmaal zoals Jezus dat met zijn leerlingen vierde. We vieren het echter in de **morgensamenkomst**.

Op woensdagnamiddag 7 oktober tijdens de *Koffiebabbel* zal er in de Hazegraskerk een workshop *Hebreeuwse letters schrijven* gegeven worden. Onder begeleiding van een vrijwilliger van het **Bijbelhuis Zevenkerken** kun je meedoen aan deze workshop en een eigen kunstwerkje van op canvas aan de hand van sjablonen maken. **Welkom!** Je krijgt de gelegenheid om de woorden die in de viering van zondag 4 oktober centraal stonden te kalligraferen:



*Leven – **chaim** / Vrede – **shalom***

Wanneer u **voorbede/gebed** wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)



www.protestantsekerkoostende.be
GSM 0491 312200