

# Protestantse Kerk Oostende



Infoblad juni 2020

De agenda voor de komende periode:

zondag 21 juni	online thuisviering
zondag 5 juli	eerste samenkomst na de c-tijd in de Hazegraskerk

Elke **woensdagnamiddag van 2:30 tot 6:00 uur** is de Hazegraskerk open. Je kunt een kaarsje komen aansteken, een babbeltje slaan, een momentje van bezinning nemen.



**Herstart erediensten** – laat ik beginnen met dat wat ons waarschijnlijk het meeste bezighoudt. En het is duidelijk dat het ons op verschillende manieren bezighoudt. Voor de één kan het niet snel genoeg gaan, voor de ander niet voorzichtig genoeg. Ik heb het over het moment en de manier waarop de diensten in de Hazegraskerk gaan starten. Vanuit de centrale kerkleiding kregen we *Richtlijnen voor de heropstart van de protestants-evangelische erediensten* ... aangereikt. Deze gaven bij sommigen een schrikreactie, maar een katholieke kerkvertegenwoordiger had ze na inzage graag overgenomen voor de katholieke vieringen omdat ze toch wat strikter zijn dan het *Draaiboek van de katholieke Kerk* (let op de hoofdletter ;) *bij de hervatting van de publieke liturgische vieringen*. Vanmiddag (8/6) zaten wij samen met andere gebruikers van de Hazegraskerk en we hebben uiteindelijk het volgende met betrekking tot de herstart besloten:

- **Wanneer?** – Wij herstarten met de Protestantse erediensten op **zondag 5 juli**
  - Ook de andere kerkgemeenschappen in de Hazegraskerk starten in juli – wij zijn de eersten;
  - Het districtsbestuur Oost- en West-Vlaanderen adviseert alle protestantse gemeenten om 5 juli de erediensten te hervatten.
- **Hoe?** – Richtlijnen die op dit moment van kracht zijn voor de erediensten vertaalt naar de situatie in de Hazegraskerk:
  - We kunnen max. 15 bezoekers <sup>1</sup> verwelkomen ):
    - Richtlijn is 1 bezoeker per 10 m<sup>2</sup>
  - We zullen iemand vragen om als steward aanwezig te zijn en te zorgen voor de hygiëne en veiligheid van de bezoekers;
  - Zingen? Helaas niet toegestaan. We kunnen wel gebruik maken van opgenomen muziek;
  - Mondmaskers – bij binnenkomst en vertrek;
  - Geen toilet gebruiken a.u.b.
  - Koffiemomentje na de dienst? Helaas nog even niet.

Met richtlijnen als deze wordt het enthousiasme om weer ‘samen’ te komen, behoorlijk getemperd. De ondertekenaars van de richtlijnen besluiten met:

*“Het respect voor deze regels en aanbevelingen gaat ons ter harte. Als erkende Eredienst hebben we immers een voorbeeldfunctie. Bij voorbaat dank aan elke kerkgemeente, elke verantwoordelijke en elke kerkganger voor de betoonde ernst en inzet voor het algemeen welzijn in een geest van liefde en solidariteit.”*

En, ik wijs er op dat dit de gang van zaken is zoals we die *nu* kunnen vaststellen op basis van de huidige richtlijnen. Het is niet denkbeeldig dat die begin juli gewijzigd zijn. Hopelijk versoepeld.

Wat vindt u ervan? Laat het me maar weten.



Ook dat zal nog even duren ):

We willen **5 augustus** weer starten met een **Koffiebabbel**

Hoe? Dat bekijken we tegen die tijd

**De Hazegraskerk is op de woensdagnamiddagen wel open!**

<sup>1</sup> Er zal daarom bij voorkeur ook een online versie van de eredienst beschikbaar moeten zijn.

---

**Het is Pinksteren geweest** – wat merkte jij daar tot nu toe van? Reageer maar eens, want ik ben benieuwd. Pinksteren is zo'n kerkelijke feestdag die makkelijk vergeten wordt. Toen ik iemand *Zalig Pinksterfeest* toewenste reageerde deze met: 'O ja, da's waar, het is vandaag Pinksteren.' Op de vraag 'Weet jij wat er met Pinksteren gevierd wordt?' kun je een antwoord krijgen als: 'Is dat niet iets met die vlammetjes?' Het is nochtans een belangrijke kerkelijke hoogdag. Sommigen zien het als de viering van de geboorte van de kerk. Katholiek studentenpastor Jos Moons sj vindt dat een beetje te veel eer voor de kerk. Hij zou liever spreken van het *Feest van de Geest*. En dat is het: **Pinksteren is het Feest van de Geest**. Dat eerst en vooral. Feest waarbij het er vurig aan toe gaat, zowel voor het oog: 'Er verschenen ... een soort vlammen, die zich als vurtongen verspreiden' (Handelingen 2, 3) als voor het oor: Er klonk een geluids als van een hevige windvlaag (vers 2) en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen *op luide toon* te spreken in vreemde talen (vers 4). Het ging er vreemd aan toe en niet iedereen waardeerde dat positief: 'Ze zullen wel dronken zijn.' (vers 13) Wat denk jij bij het Pinksterfeest?

*Pinksteren is voor mij:*

*'een uitstekend moment van **verbinding**, niet alleen met onze naasten maar ook met de mensen die ver van ons wonen.'*

Het is één van de antwoorden die gegeven werden als inbreng voor de [online Pinksterviering](#)<sup>2</sup>. '**Verbinding**' en '**samen**' waren woorden die veel voorkwamen in de reacties. Dat doet me deugd, want dat is het waar het naar mijn overtuiging met Pinksteren eerst en vooral om gaat, mensen worden verbonden met elkaar. Het kennen van God als de Schepper is niet meer iets voor een selecte groep. Maar voor iedereen, we mogen die Schepper, dankzij Jezus zelfs onze Vader noemen. En daarmee zijn wij *broers* en *zussen* van elkaar. Pijnlijk dat die onderlinge band en dat samen optrekken elke keer weer onder druk staat, ook al in die eerste christengemeenten. Zussen en broers die kies je niet uit, ze zijn je gegeven. Als we geloven dat het één Heilige Geest is die ons aan elkaar verbindt, dan is het doodzonde als wij die band verbreken. Maar ... er is altijd een weg terug. De weg van de *toenadering* en waar nodig *verzoening*. Het is aan ons om die weg te kiezen of onze eigen route uit te stippelen.

---

## Verlies elkaar ook nu niet uit het oog

We zullen elkaar binnenkort weer kunnen ontmoeten in de Hazegraskerk. Wellicht dat nog niet iedereen dat aandurft. Daarom blijven onderstaande contactmogelijkheden bestaan:

- de **WhatsApp Omzien naar elkaar** - ben je nog niet aangesloten en zou je dat wel willen, laat het weten.

---

<sup>2</sup> Klik op [online Pinksterviering](#) om de YouTube-video van de viering te starten.

- de **Facebookgroep** *Protestantse kerk Oostende* – wil je aansluiten? Laat het weten.
- natuurlijk de **website**: [www.protestantsekerkoostende.be](http://www.protestantsekerkoostende.be) – met de meest actuele informatie en ook de online diensten
- de **telefoon!**

**Herverkiezing synodevoorzitter** – op vrijdag 29 mei heeft de Synode van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) met een zeer grote meerderheid haar voorzitter, ds. Steven H. Fuite, herkozen. Een bijzondere verkiezing. Het was de Synodevergadering, bestaande uit mannen en vrouwen, leken en predikanten, in deze tijd van verplichte afzondering niet mogelijk om fysiek te vergaderen. Het werd een stemming per brief.



Het resultaat bevestigt het vertrouwen dat Steven H. Fuite in de Kerk heeft verworven, die sinds 2013 Voorzitter is van de Synodale Raad (= uitvoerend orgaan van de Synode) en per 1 januari 2021 aan een derde mandaat begint.

Gedreven en fier dat de VPKB een nationale Kerk is, hecht hij grote waarde aan een modern transparant beleid, waarbij de democratische structuur niet wordt herleid tot enkel een systeem waarin de meerderheid beslist, maar waarin de eigen minderheden zich gehoord weten. Een diverse en multiculturele Kerk vol nuances, met ruimte voor gevoeligheden en voor verschillende manieren van geloofsbeleving.

*‘We leven niet enkel met verschillen, maar juist dankzij deze verschillen. Iedereen heeft het nodig te worden tegengesproken’.*

Aan het hoofd van de Synodale Raad leidde hij zijn Kerk o.m. door een proces dat ertoe leidde dat de VPKB in 2015 openlijk stelde dat homoseksualiteit geen hindernis vormt voor het ambt van predikant. Het jaar 2017 stond in het teken van een dankbaar gedenken van de 16<sup>de</sup>-eeuwse kerkhervorming en momenteel buigt een nationale werkgroep zich over nieuwe vormen van Kerkzijn.

De voorzitter hoopt met zijn team de protestantse kerk de komende jaren te kunnen leiden in een uitdagende en onzekere tijd en benadrukt de creativiteit, de inventiviteit en veerkracht van de protestantse kerken zoals die ook in de huidige COVID-19 tijd tot uiting komt.

Onze Kerk weet zich verantwoordelijk voor mens en maatschappij, biedt een plek van geborgenheid én van kritisch zelfonderzoek en zal altijd op zoek moeten zijn naar nieuwe manieren om met haar getuigenis midden in de samenleving te staan en aanwezig te zijn op de kruispunten ervan.

De VPKB zal zich blijven inzetten voor een warmere samenleving, waarin elk mens als individu wordt gezien en erkend en nooit wordt gereduceerd als behorend tot deze of gene groep. Een Kerk die bescheiden, maar vastberaden meebouwt aan een ware samenleving, waarin concrete zorg is voor de meest kwetsbaren.

Steven H. Fuite, geboren in 1961, is gehuwd, vader van twee dochters en inmiddels grootvader van twee kleinkinderen. Hij studeerde theologie aan de Faculteit Protestantse Theologie en Religiewetenschappen in Brussel en behaalde er een masterdiploma. Eerst was hij predikant te Mechelen, daarna in hartje Brussel. Zijn goede kennis van en liefde voor de Kerk en de verschillende taalgemeenschappen van ons land zijn hem een grote troef bij het vervullen van zijn taak.

De Synodale Raad van de VPKB  
Brussel, 3 juni 2020.

Verenigde Protestantse Kerk van België

---

## Nieuws uit Brugge

**Prekenreeks Jeremia** - Na de online prekenreeks over het boek Prediker, volgt er in juni en juli een reeks over het boek Jeremia. Ook het boek Jeremia kan vandaag bijzonder herkenbaar zijn, want centraal staat steeds de ervaring van dreigende verwoesting en ballingschap. Jeremia ziet hoe zijn wereld zich omkeert in chaos. Jeremia is getuige van de ondergang van Juda, en de verwoesting van Jeruzalem. Als enige voorzag hij de rampen, die Israël zouden overspoelen, en roept hij op tot inkeer, en de besnijdenis van het hart. De boodschap van het boek Jeremia beweegt zich steeds heen en weer tussen dreiging en hoop, tussen ballingschap en terugkeer, tussen afkeer en ommekeer naar God. Typisch voor het boek Jeremia is ook de beeldende en poëtische scheppingstaal. Steeds gebruikt Jeremia de afbraak en het opbloeien van de schepping als visionair beeld voor de vernietiging, maar ook voor de wederopbouw van de wereld die hij kende. In deze zomerreeks zal vooral dit scheppingsthema centraal staan, en denken we in het voetspoor van Jeremia na over de vraag hoe wij vandaag open kunnen bloeien voor de schepping en in een grotere verbondenheid kunnen leven met de natuur.



**Doe mee!** Ook voor deze reeks heeft ds. Jannica de Prenter weer een uitdaging voor u bedacht. Wat is precies de bedoeling? Stuur een foto en een korte omschrijving door van een ervaring van een moment waarop u een bijzondere verbondenheid met de schepping hebt ervaren. Daarbij heeft u twee mogelijkheden:

**Boosheid/verbijstering:** je kunt je soms boos en verontwaardigd voelen over de achteloosheid waarmee mensen met hun vuilnis omgaan: denk bijvoorbeeld aan rond dwarrelende verpakkingen aan het strand of in wandelgebieden. Maak een foto van iets dat te maken heeft met de natuur en dat u boos of verdrietig maakte. Stuur bij uw foto een droom, een gedachte of een wens mee voor de schepping.

**Verwondering:** Je kunt je soms ook verwonderen over de schepping, en getroffen zijn door de natuur die steeds weer opbloeit. Maak een foto van bloemen, planten, bomen, je tuin, of misschien een landschap tijdens één van je wandeltochten of fietstochten, en stuur ook bij deze foto een droom, gedachte of wens mee, die jij hebt voor de schepping. Net als bij de vorige reeks zullen ook deze inzendingen op een creatieve, maar anonieme wijze in de online diensten worden verwerkt. U mag de foto's doorsturen naar onderstaand mail-adres: [j.a.deprenter@gmail.com](mailto:j.a.deprenter@gmail.com).

**Bijbelbabbel** In de afgelopen weken ging de Bijbelbabbel online door via skype. Hoewel we de lijfelijke verbondenheid missen, lukt het om van de Bijbel en elkaar te blijven leren. Er kwamen al Bijbelstudies voorbij over Johannes 20, het Onze Vader en eenheid in de Romeinenbrief. In de zomer gaan we aan de slag met een Bijbelstudie over de Psalmen. Aan de hand van het boekje 'Psalmen dichtbij' lezen we de Psalmen in de Bijbel in Gewone taal, en bespreken we achtergronden en verwerkingsvragen met

elkaar. Zal het ons lukken om deze zomer het hele Psalter met elkaar te lezen? We zijn heel benieuwd... Een leuke bijkomstigheid is dat we een aantal gratis boekjes kregen bij de bestelling. Er is dus ruimte om aan te sluiten. Aanmelding bij Albert Eversen.

**Gemeentebabbel** - Sinds de Coronacrisis moeten we de erediensten in 't Keerske missen. Gelukkig wordt dit gemis gedeeltelijk opgevangen door de mooie online diensten. Ook het contact met gemeenteleden en bezoekers van onze diensten in de koffiezaal na de dienst wordt gemist. Ook hier kan het internet dit voor een deel opvangen. Op zondag 24 mei hadden we onze eerste wekelijkse online gemeentebabbel. Het liep probleemloos en was een goed begin. Het aantal deelnemers was beperkt en we waren er zeker van dat het met meer mensen gevarieerder en leuker zal worden. Telkens op zondagmorgen om 10.30 uur hebben we een sessie die in principe tot 40 mins beperkt is. U bent van harte welkom om, al is het maar voor een keer, mee te doen. We zitten nog lang niet op het maximum. Laat het me even weten op [jan.van.groenigen@gmail.com](mailto:jan.van.groenigen@gmail.com) . Ik ben de host (gastheer) en stuur u dan een uitnodiging met instructies. We werken met het populaire programma Zoom dat u even zult moeten downloaden. Het gaat bijna vanzelf, maar indien nodig wil ik u graag helpen.

Wilt u de hele kerkbode van Brugge lezen, dat kan. Klik dan [hier](#).

---

Ons kunt u in dringende situaties altijd bereiken op de nummers

**0491 312200 (Andries)**

**+31 6 43794294 (Alida)**

Nemen we niet op, spreek dan een boodschap in of stuur een sms.

---

Wanneer u **voorbede/gebed** wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)



[www.protestantsekerkoostende.be](http://www.protestantsekerkoostende.be)

GSM 0491 312200