

Gemeente van Jezus Christus

Met elkaar over afstand verbonden

Beste luisteraar die zomaar aanhaakt

Oe'st?

Hoe is het? In het West-Vlaams – *How are you?*

Heb je al geluisterd naar wat Jasmine hierover zegt in het voorgaande filmpje?

Vandaag mag u met een eerlijk antwoord reageren op de vraag – Oe'st?

Hieronder kan dat.

En ik ga uw reacties niet openbaar maken – ik wil ze wel gebruiken voor de Info van eind deze week. Maar zonder bronvermelding (:

In het Midden-Oosten begroet men elkaar niet met de vraag *Hoe is 't?*

Wel met Vrede zij u!

Shalom-a-leichem!

Salaam-a-leikum!

En dan reageer je min of meer automatisch met *Ik wens jou ook vrede!*

a-leikum-Salaam!

...

De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar, met de deur op slot omdat ze bang waren. Bang voor de Joden. In het Evangelie van Johannes zijn dat de tegenstanders van de eerste christenen. Jezus is opgepakt en als misdadiger ter dood gebracht en wellicht treft hun eenzelfde lot. Vandaar de deur op slot. Ja, er zijn wel vrouwen die zeggen dat Jezus is opgestaan, maar vrouwen zien wel vaker dingen die er niet zijn.

Zo zou het kunnen zijn geweest.

De evangelist Johannes schrijft dat ze samenzitten, de leerlingen van rabbi Jezus, welke leerlingen het zijn, heeft hij niet opgeschreven. Hij schrijft dat ze bang zijn en daarom de deur op slot hebben gedaan.

...

En dan is Jezus er plots. Hoe we ons dat allemaal voor moeten stellen, ik weet het niet. Wil Johannes het extra bijzonder maken? Wie weet?

Wat er dan gebeurt, daarvoor wordt onze aandacht gevraagd.

Jezus is er en groet hen met een voor toen en daar heel gewone groet: 'Shalom!' – 'Vrede!'

Hij toont hen zijn littekens – (stigmata) en als ze zo ontdekken dat het hun Heer is, dan vervult hen dat met vreugde.

Dan zegt Jezus nog eens: ‘Shalom!’

En dan klinkt het denk ik ineens anders – zoiets als *het is goed!*

Wees maar niet bang vrienden, het is goed.

Maak je geen zorgen zusters en broeders, het is in orde.

‘Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie.’

Jezus is de mensenzoon, Hij is onze broeder en noemt God zijn Vader en leert ons dat we God als Vader mogen aanspreken.

Het lijkt erop dat we dat in de kerk makkelijk vergeten.

Maar Jezus zegt hier met nadruk dat wij in zijn voetsporen mogen gaan. Niet bang zijn! Sluit jezelf niet op! Net zoals ik worden ook jullie gezonden

Kom uit je kot! De wereld in, naar de ander toe.

In Johannes 3 klinken de bekende woorden;

¹⁷God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Kom op broeders en zusters, de wereld in ...

Niet om over alles en iedereen een oordeel te hebben. Maar om de wereld te redden. Redden?

Ja, redden!

Wat valt er dan te redden?

De boodschap van Jezus is een boodschap van Heil, van redding. Hij is zelf redding. En als wij angstig samenklonteren, dan zegt Hij ook ons: Kom op, eruit! Red de wereld.

Dat betekent niet alleen maar mooie woorden preken en bidden, niet alleen maar filosoferen, geen navelstaren. Nee, er zijn, zoals God er is, voor de Ander. Wij zijn zoals een bekende Duitse theologe heeft onderstreept, zijn handen en voeten. Zoals Jezus de Aanwezige was, als Mensenzoon, zo mogen wij de Aanwezige zijn met dat wat wij aan mogelijkheden hebben. Leeftijd, geslacht, afkomst het maakt niet uit, we hebben allemaal onze mogelijkheden om mens te zijn. We zijn mens, kinderen van de Allerhoogste. Zijn wind waait door ons. Jezus blaast op zijn bange leerlingen, zoals de Schepper ooit Adam de levensadem inblies. Zo blaast Jezus ons zijn leven in. Om ons in beweging te krijgen, om ons uit te zenden de wereld in naar de ander toe. Niet om hen te oordelen, maar om te *vergeven*. En als men geen boodschap heeft aan *vergeving*, dan hen te laten. Niks opdringen.

Laat je opnieuw in beweging zetten door de heilige Geest, door de adem van God. Alsof je opnieuw geboren wordt.

Straks aan het einde kun je luisteren naar het mooie lied van Noir Désir *Le vent nous portera – de wind zal ons dragen*

Want de Geest van God waait als de wind, die ons ook draagt, optilt boven onszelf uit. Die ons draagt ook als het moeilijk is. Als we opgesloten zitten in ons kotje, als we bang zijn. Het is de wind die altijd al waaide en altijd zal waaien. Laat je even meevoeren als je luistert naar de muziek van, *Longing for Light we wait enz.* [lees vers 1 in het Engels en 2 in het Nederlands]

Schijn ook vandaag hier in uw huis.

Want overal waar mensen samen zijn in de naam van de Heer, daar is zijn huis

...

Oe'st?

Hoe is het?

How are you?

Laat het maar weten ... vanuit je eigen kotje

Ik wens je...

Shalom, Peace be with you, wherever you are

Amen