

Protestantse Kerk Oostende



Infoblad mei 2020

Hoewel er nog veel onzeker is toch een agenda voor de komende periode:

zondag 3 mei	online viering om 11:00 uur dienst is vanaf 9:00 uur online
zondag 17 mei	10:30 uur – eredienst
zondag 31 mei Pinksteren	11:15 uur oecumenische Pinkster viering
zondag 7 juni	10:30 uur eredienst de Hazegraskerk is die zondag ook één van de stopplaatsen tijdens de Profundo -wandeling langs verschillende 'Heilige huisjes'

Elke woensdagnamiddag van 2:30 tot 6:00 uur is de Hazegraskerk open. Je kunt een kaarsje komen aansteken, een babbeltje slaan, een momentje van bezinning nemen.



Groeten in en na coronatijd – zullen we elkaar ooit weer een hand kunnen geven, of ... een omhelzing? De vraag wordt gesteld, en de antwoorden zijn allerminst geruststellend. We zullen moeten wennen aan een oosterse manier van begroeten, zeggen sommigen, hand op de borst en een lichte buiging.



Ik weet niet wat jij daarbij denkt, maar als ik dat hoor, moet ik even slikken. Omhelzingen daar ben ik niet zo van, maar een warme handdruk kan ik zeker appreciëren. Het zal nog even duren, voordat dat weer kan.

Intussen kunnen we elkaar wel ontmoeten, op allerlei manieren. En dat gebeurt ook. Dank voor de zorg die we voor elkaar hebben, juist ook in deze verwarrende en voor velen angstige tijd.

Ontmoeten

Een handdruk en een blik zeggen soms meer dan woorden. Maar woorden hebben deze dagen de overhand. Het zou kunnen zijn dat er zoveel woorden klinken en oplichten, dat de inhoud er maar zo onder lijdt.

Ik moest denken aan een gedicht van de Duits-Oostenrijkse dichter Rainer Maria Rilke. Hij spreekt over de angst voor mensenwoorden. Vreemd eigenlijk voor een dichter, iemand die toch met woorden zijn dagen vult.

Ich fürchte mich so vor den Menschen Wort

*Ich fürchte mich so vor der Menschen
Wort.
Sie sprechen alles so deutlich aus:
Und dieses heißt Hund und jenes
heißt Haus,
und hier ist Beginn und das Ende ist
dort.*

*Mich bangt auch ihr Sinn,
ihr Spiel mit dem Spott,
sie wissen alles, was wird und war;
kein Berg ist ihnen mehr wunderbar;
ihr Garten und Gut grenzt grade an
Gott.*

*Ich will immer warnen und wehren:
Bleibt fern.
Die Dinge singen hör ich so gern.
Ihr rührt sie an: sie sind starr und
stumm.
Ihr bringt mir alle die Dinge um.*

Rainer Maria Rilke (1898)

Ik ben zo bang voor het woord van de mensen.

Zij spreken alles zo duidelijk uit:
En dit heet hond en dat heet huis,
en hier is begin en het einde is daar.

Mij beangstigt ook hun denken,
hun spel met de spot,
zij weten alles, wat wordt en was;
geen berg is nog een wonder voor hen:
hun tuin en goed grenst direct aan God.

Ik wil blijven vermanen en weerstand geven:
Blijf ver.

De dingen zingen hoor ik zo graag.
Gij raakt hen aan: zij zijn star en stom.
Gij maakt mij alle dingen kapot.

Vertaling Theo de Boer

Schoon, niet? En ... vreemd eigenlijk dat iemand die zijn geld verdient met woorden of het nu als leraar is, als voorganger of pastor, dat die dit mooi vindt. Woorden zijn mijn gereedschap, of zoals het in het Duits heet, *mein Werkzeug*. Vreemd eigenlijk

dat een bewuste protestant, die toch veel waarde moet hechten aan het 'gepredikte woord', zo verlegen kan zitten om woorden. Het leert mij de rituelen te herwaarderen.

Woordenangst

Hoe is 't? – woorden die meer een groet zijn, dan een vraag. Jasmine heeft dat mooi uitgelegd (zie [online viering 19 april](#)) en ons aangespoord om de tijd te nemen om echt te luisteren. Beter vragen we dan misschien niet 'Hoe is 't?' op een moment dat we geen tijd hebben om op een ander antwoord dan 'Goed hé' te reageren. Een groet als 'goedemorgen' is ook mooi en inhoudsvol als we elkaar dat van harte toewensen.

Oe ist?

Hoe is 't? – als tijd, ruimte en relatie met de ander het toelaten om met aandacht te luisteren naar de reactie, dan is dat toch een schone vraag. Een vraag die in een kerkelijke gemeenschap zeker gesteld mag worden. Uiteraard bepaal je zelf hoe je reageert op die vraag. Als je ruimte voelt en vertrouwen hebt in de vraagsteller dan mag je daar toch een serieus antwoord op geven.

Vrede zij jou! – zo begroette Jezus zijn bange leerlingen (Johannes 20). Hij vraagt ze niet hoe het hen vergaat. Wellicht is dat overduidelijk. Hij blaast ze wel heilige Geest in en zet ze zo in beweging. Hoe pastoraal is dat?

Shalom!

We weten, angst kan verlammen. Jezus doorbreekt als het ware die angst, door zijn geliefde leerlingen nieuwe moed in te blazen. Door hen op het spoor te zetten wat hij ook zelf gegaan is, helpt Hij hen hun angst te laten varen. Nieuwe levensdoelen in andere omstandigheden kunnen ons helpen om los te komen uit een verlammende onzekerheid. De nieuwe, wellicht beangstigende situatie ingaan met een nieuw perspectief helpt ons onze angst te overwinnen. Met een nieuw doel voor ogen en onze eigen mogelijkheden als gereedschap,



kunnen we in Jezus voetsporen gaan. Dat betekent, heilzaam aanwezig zijn, met dat wat wij kunnen, met dat wat wij op dit moment aan mogelijkheden hebben. En vaak zijn er meer mogelijkheden, dan je zelf in eerste instantie voor mogelijk houdt. Laat Jezus je, als het ware, maar nieuwe spirit inblazen. Dan worden onze knikkende knieën steviger en mogen wij op onze beurt andere moed inblazen.

En ... de evangelist Matteüs vertelt ons dat Jezus laatste woorden aan zijn leerlingen waren: 'Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld'.

Dit zijn ruim 800 woorden. Ik hoop en bid dat ze ons inspireren en goede moed geven.

Hoe is 't? – reacties

*Ik verveel me en ik wil terug naar school gaan (:
We kunnen in de speelkamer spelen en ook in de tuin werken of spelen, maar we kunnen niet alles doen. Bijvoorbeeld: we kunnen niet naar buiten gaan om in het park te spelen. Dat vind ik vervelend):*

Ik mag met de Playstation spelen. Maar ik mag ook buiten spelen en ook met de katten. Maar soms verveel ik mij en ik mis mijn vriendinnen

Met mij gelukkig alles in orde. Ik hoop met jullie ook.

Nog goed voor nu, maar wel saai alleen thuis zitten

*Mijn antwoord zal voor een andere keer zijn, maar al bij al: **goed** :-)*

Verlies elkaar niet uit het oog

We weten nog niet wanneer we elkaar weer kunnen ontmoeten in de Hazegraskerk. Dus we zijn nu nog vooral aangewezen op andere contactmogelijkheden.

Zoals...

- een **WhatsApp** *Omzien naar elkaar* - ben je nog niet aangesloten en zou je dat wel willen, laat het weten.
- een **Facebookgroep** *Protestantse kerk Oostende* – wil je aansluiten? Laat het weten.

- natuurlijk de **website**: www.protestantsekerkoostende.be – met de meest actuele informatie en ook de online diensten
- de **telefoon!**

En er zijn veel leuke en bemoedigende initiatieven. Dat belooft ook iets voor de na-corona-tijd ☺.

Dr. Egbert Rooze – begin deze week ontvingen we het droeve bericht van het plotse overlijden van dominee Egbert Rooze. Vorig jaar op 30 juni waren een aantal Antwerpse protestanten bij ons op bezoek tijdens de einde-blok-viering. We hebben na afloop samen gegeten. Egbert Rooze was er toen ook bij. Collega's schreven onder andere het volgende over hem: 'Hij was een predikant met een groot hart voor oecumene – lid van Antwerpse Raad van Kerken. Gepassioneerd vertolker van de bijbel, een trouwe en waarachtige strijder voor bevrijding en een uitstekend theoloog. Docent Bijbelse Theologie in leergangen en opleidingen in België, Nederland, Duitsland en Zuid-Afrika. Heel zijn leven en getuigenis was doordrongen van zijn hoop voor een wereld in gerechtigheid, vrede en voor heelheid van de schepping – het Conciliair Proces - en van zijn inzet voor vluchtelingen en tegen elke vorm van discriminatie en racisme. ... Zijn geest van solidariteit en strijd voor bevrijding in navolging van de opgestane Heer voortzetten is zijn gedachtenis eer aandoen.'

Gerechtigheid!

Vrijdag 24 april werd Egbert Rooze begraven in Berchem

Pinksteren – feest van de Geest – de heilige Geest die ons samenbindt, de Geest die taalbarrières doorbreekt en dus ook culturen en zeker kerkmuren. Een Christelijk feest bij uitstek om samen met anderen te vieren. We weten nog niet hoe het zal zijn op **zondag 31 mei**, maar als het enigszins mogelijk is, vieren we **Pinksteren** samen met de christenen die op andere momenten samenkomen in de Hazegraskerk. Meer info volgt.

Nieuws uit Brugge – deze rubriek vindt u hier sinds maart 2020

Prekenreeks over Prediker – dominee Jannica de Prenter start met een prekenreeks over het bijbelboek Prediker, waarin de bekende tekst *Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte* herhaald voorkomt. De eerste diensten zullen online staan en zijn daarom ook voor ons in Oostende te beluisteren. Een link vind je te zijner tijd op de website van de protestantse kerk in Brugge en op onze website. Vragen die een plek zullen krijgen zijn:



Verzuchtingen: wat vind je in deze tijd van corona moeilijk? Waar heb je moeite mee, waar moet je van zuchten?

Tijd: hoe ga je nu om met de tijd? Gaat de tijd langzaam of besteed je nu tijd aan andere dingen?

Rust: hoe ga je om met rust? Hoe ziet je dagritme eruit? Is dat hetzelfde als voor corona? Of organiseer je je dag nu anders?

Genieten: lukt het om elke dag van iets te genieten? Geniet je nu van andere dingen of juist veel intenser of bewuster?



De antwoorden zullen op een speelse manier in de online diensten worden verwerkt. In het rooster met de erediensten vindt u een overzicht van de teksten en de thema's die behandeld worden. Het zal vast herkenbaar zijn. Hoe we omgaan met tijd, met werk, ontspanning en rust: daar denken we nu ineens veel bewuster over na.

Bijbelbabbel

De deelnemers van de Bijbelbabbel missen de samenkomsten op vrijdagavond. Want het is goed om samen te babbelen en de Bijbel te leren kennen. Samen met hen, wordt nu bekeken of we toch online kunnen samen-komen. Op het programma staat o.a. een Bijbelstudie over het Onze Vader van het Nederlands Bijbelgenootschap: een bijzonder mooi thema, want wat bidden we nu eigenlijk altijd? Napraten en doordenken over de woorden die Jezus ons leerde, kan het gebed alleen maar versterken. Net als de erediensten, zal een online Bijbelstudie niet hetzelfde zijn. Toch kan het wel een alternatief zijn, om de verbondenheid met elkaar vast te houden. We zijn heel benieuwd hoe dat zal gaan.



Wilt u de hele kerkbode van Brugge lezen, dat kan. Klik dan [hier](#).

Ons kunt u in dringende situaties altijd bereiken op de nummers

0491 312200 (Andries)

+31 6 43794294 (Alida)

Nemen we niet op, spreek dan een boodschap in of stuur een sms.

Voor zo maar een babbel belt u bij voorkeur op maandag-, dinsdag- of woensdagnamiddag.

Wanneer u **voorbede/gebed** wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)



www.protestantsekerkoostende.be

GSM 0491 312200