

Protestantse Kerk Oostende



Extra Infoblad maart 2020

Gisteren, donderdag 12 maart hebben we besloten om de diensten en andere activiteiten in maart in de Hazegraskerk niet door te laten gaan. Dit besluit is tot stand gekomen in samenspraak met de andere gebruikers van de kerk, de pastorale eenheid Petrus en Paulus en na een spoedberaad met de kerkenraad van de Protestantse kerk in Brugge.

Dit betekent *geen* kerkdiensten en *geen* Koffiebabbel t.e.m. 3 april aanstaande.

Over hoe het daarna gaat, is op dit moment nog niets te zeggen.

Maar... dit wil niet zeggen dat we de komende weken geen contact met elkaar kunnen hebben. Dankzij de technische hulpmiddelen waar we deze tijd gebruik van kunnen maken, zijn er gelukkig mogelijkheden om met elkaar **verbonden** te blijven.

Dat zal ook wat experimenteren worden, maar dat past wel bij een pioniersgemeente als de 'onze' 😊

Hieronder leest u over:

1. [Onderling contact / pastoraat](#)
2. [Samen vieren en bidden op afstand](#)
3. [Onderlinge hulp / diaconaat](#)
4. [Geloven is ...](#)

Onderling contact / pastoraat



- We kunnen elkaar gewoon eens **bellen**. Als u wilt bellen en gebeld wilt worden, laat dat dan weten. Dat maken we een lijst met telefoonnummers en sturen die naar iedereen die op die lijst staat;
- **WhatsApp** – geef dan ook aan of u gebruik maakt van WhatsApp;
- **Facebook** – we maken een **groep** aan op Facebook en ieder van u die op Facebook te vinden is, wordt uitgenodigd daar lid van te worden;

Houd er rekening mee dat met bellen uw privacy het beste beschermd is.

Ons kunt u in dringende situaties altijd bereiken op de nummers

0491 312200 (Andries)

+31 6 43794294 (Alida)

Nemen we niet op, spreek dan een boodschap in of stuur een sms.

Voor zo maar een babbel belt u bij voorkeur op maandag-, dinsdag- of woensdagnamiddag.

Samen vieren en bidden op afstand

Eén van ons had het mooie idee om komende **zondag 15 maart om 11:00 uur** op afstand 'samen te zijn'. Laten we dat doen!

Hierbij een kleine *orde van dienst*

Vooraf: mail of sms gebedspunten naar voorganger@protestantsekerkoostende.be of 0491 312200. Doe dat voor zondagmorgen 10:00 uur. Al degenen die deze mail krijgen ontvangen voor 10:45 uur de gebedspunten.

10:50 u. kies een geschikte plek in uw huis, zorg dat deze brief, indien mogelijk, in beeld is op uw computer en neem een **Bijbel** en steek een kaars aan

11:00 u. wees een moment stil

11:02 u. spreek luidop: '*Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft*'

11:03 u. heb je een computer voor je, klik dan [hier](#) en luister naar het lied [Longing for light, we wait in darkness](#) (Lied 1005 uit het liedboek)

Nederlandse tekst (deels)

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.

Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

11:.. u. Lees de Bijbelgedeelten die tijdens de dienst van deze zondag centraal staan:

- Jeremia 29, 1 - 7
- Johannes 4, 5 - 26

Het thema van de dienst is *Vrede*¹

Schrijf gedachten op die bij u opkomen tijdens het lezen en deel deze via de mail of in de Facebook groep

Misschien lukt het mij om de preek tijdig online te zetten op de website www.protestantsekerkoostende.be . Dan kunt u desgewenst die preek lezen en/of daar naar luisteren en daarna uw gedachten opschrijven.

11:.. u. Luister naar het lied [Geef vrede Heer, geef vrede](#) klik [hier](#)

11:.. u. We bidden voor en met elkaar ... zie de gebedspunten ...

en sluiten af met de woorden

*Hoor ons bidden, God en luister
wees nabij in licht en duister*

We sluiten ons gebed af met het *Onze Vader*

¹ Dit thema is gekozen omdat er zondag 15 maart een *Vredeswandeling* zou zijn in Oostende

11:.. u. Luister naar het vrolijke slotlied [Hevenu shalom alechem](#) klik [hier](#)

Hevenu shalom alechem

He - ve - nu sha - lom a - le - chem,
ik wens je vre - de van God,

he - ve - nu sha - lom a - le - chem,
ik wens je vre - de van God,

he - ve - nu sha - lom a - le - chem,
ik wens je vre - de van God,

e - ve - nu sha - lom, sha - lom, sha - lom a - le - chem,
ik wens je vre - de, vre - de, vre - de van de Heer.

Dan ben ik benieuwd naar de ervaringen. Laat ze me weten. Suggesties? Laat maar horen. Daarmee kan ik dan op de vijfde zondag van maart, dat is **29 maart** een volgende 'dienst op afstand' maken.

Bedankt!

Tip - De Protestantse kerk in Nederland zorgt 15 maart voor een korte meditatieve uitzending op NPO2 om 9:20 uur.

Onderlinge hulp / diaconaat

Kerk-zijn dat betekent ook er zijn voor elkaar, juist ook in tijden nood. Kun je ergens bij helpen of heb je zelf hulp nodig laat het weten.

Van één van ons kreeg ik de onderstaande affiche. Die kun je ook in je eigen straat of wijk gebruiken wanneer je vermoed dat iemand jouw hulp zou kunnen gebruiken.

BESTE BUUR!

Het Coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare mensen en ouderen.

Behoor je tot de risicogroep, dan is het beste advies om grote groepen mensen te mijden: openbaar vervoer, maar ook grootwarenhuizen en andere drukke plekken.

BLIJF ZOVEEL MOGELIJK THUIS

HEB JE HULP NODIG

VOOR BOODSCHAPPEN, ETEN

OF WIL JE GEWOON EEN BABEL

DIT IS MIJN TELEFOONNUMMER:

..... /

JE MAG ME BELLEN, DAN BEKIJKEN WE SAMEN WAT IK VOOR U KAN DOEN.

help mee, wordt lid van de groep en download deze pagina op www.facebook.com/groups/verspreidsolidariteitgeenvirus/

Geloven is ...

Dat was het thema wat in de Info van deze maand een plek kreeg. Heeft u die nog niet gelezen? Klik dan [hier](#).

Geloven is **vertrouwen**, vertrouwen dat God er is ook in tijden van spanning en nood. Hij maakte zich bekend als *Degene die erbij is*. Ik spreek de hoop uit dat we dat mogen geloven en dat dat ons tot steun en kracht mag zijn. En ook, dat dat geloof ons mag inspireren, ons kracht zal geven om er te zijn voor elkaar en voor anderen die onze hulp kunnen gebruiken.

De Nederlandse dominee René de Reuver – scriba van de Protestantse kerk in Nederland – schreef onlangs als reactie op de dingen die er op dit moment rondom ons gebeuren:

“Angst en verbijstering ontredderen ons. Wat rest ons, tegenover een ongrijpbaar virus *en een nieuwe vluchtelingencrisis* ? We leven in de **veertigdagentijd**. Een tijd van bezinning en omkeer. De ontredde vanwege het virus en de vluchtelingencrisis zet ons des te meer hiertoe aan.

De veertigdagentijd is bij uitstek de tijd om ons toe te vertrouwen aan God. Hij kent ons broze bestaan. Hij heeft het gedeeld, opdat wij in ‘dit smal en onvast bestand’ niet vallen uit zijn hand!

*‘Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven ‘t nameloze mij uitgetild,*

*laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,*

*dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.’*

(Ad den Besten, Lied 920)”

Hier sluit ik deze Extra Info graag mee af.

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → [@ProtestantseKerkOostende](#)



www.protestantsekerkoostende.be
GSM 0491 312200